

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΕΡΕΜΗ

Στην Έναρξη του Εθνικού Διαλόγου Παιδείας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Κύριοι Υπουργοί,
Σεβασμιότατε,
Κυρίες και κύριοι

Θέλω να σας καλωσορίσω στην ολομέλεια του ΕΣΥΠ που θα εγκαινιάσει το διάλογο για την Παιδεία. Το μεγάλο μας θέμα. Ο διάλογος αυτός σκοπό έχει να καταστήσει το μεγαλύτερο δυνατό τμήμα της κοινωνίας μας, κοινών στα προβλήματα του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Σε αντίθεση με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα προβλήματα των οποίων έχουν άμεσο αντίκτυπο στη ζωή των οικογενειών με παιδιά στο σχολείο, οι καρποί της ανώτατης εκπαίδευσης αργούν να φανούν και έτσι το ενδιαφέρον γι' αυτήν περιορίζεται σε διδάσκοντες και διδασκόμενους κυρίως.

Στη δημόσια εκπαίδευση συνεισφέρει πόρους το σύνολο των φορολογουμένων πολιτών και είναι δίκαιο να ακουστεί και η γνώμη της πλειοψηφίας για ένα ζήτημα που αφορά όλους μας. Ο μεγάλος εχθρός των θεσμών είναι η αδράνεια και η αδράνεια βασιλεύει μέσα στη σιωπή. Ο

διάλογος όμως μπορεί να ταραξεί ένα καθεστώς που κάποτε ευνοεί λίγους και βλάπτει πολλούς.

Υπάρχει ακόμα και το ζήτημα των ποιοτικών κατηγοριών. Οι μικρές χώρες σαν τη δική μας και μάλιστα σε δύσκολες γειτονίες σαν τη δική μας, χρειάζεται για να επιζήσει και να ευημερήσει, να καλλιεργήσει την ποιότητα σε όλες τις εκδηλώσεις και τους θεσμούς του δημόσιου βίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Φιλανδία, που σύμφωνα με τη μέτρηση του ΟΟΣΑ, αναδείχθηκε πρώτη χώρα σε ποιότητα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε όλη την Ευρώπη.

Πρότυπα δημόσια λύκεια του παρελθόντος, όπως το Βαρβάκειο ή το Πειραματικό και άλλα πολλά, προσέφεραν οδό προόδου για τους αξιότερους μη προνομιούχους Έλληνες. Το σύστημα που προσφέρει οδό ανάδειξης στους άξιους, λέγεται αξιοκρατικό και βοηθάει τους λιγότερο ευνοημένους να υπηρετήσουν την κοινωνία με την ποιότητα της εργασίας τους.

Αντίθετα, οι πελατειακές σχέσεις και η αναξιοκρατία, διαβρώνουν θεσμούς και ανθρώπους και ευνοούν τους ολίγους. Για όλους τους παραπάνω λόγους το έργο μας δεν θα είναι εύκολο και οι αντιστάσεις θα υπάρξουν. Όμως, όπως λέει ο Καβάφης, *«τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπας, τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι, τέτοια στο δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις, αν μένει η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει»*.

Σας ευχαριστώ πολύ.