

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, υλοποιώντας τα μνημόνια που εκ' νέου σύναψε με τους «εταίρους» της (ΕΕ-ΔΝΤ-κεφάλαιο), θέλει να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο διάλυσης της κοινωνικής ασφάλισης, που στρέφεται ενάντια στους εργαζόμενους και στον λαό, μαζί και στην πλειοψηφία των Μηχανικών.

Με το σχέδιο νόμου μετατρέπεται η ασφάλιση και η υγεία από κοινωνικό δικαίωμα σε ατομική υποχρέωση και ευθύνη. Μονιμοποιούνται και επικυρώνονται όλες οι μνημονιακές «δήθεν» προσωρινές ρυθμίσεις εις βάρος των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων που αυτή η κυβέρνηση επίσης «δήθεν» θα αποκαθιστούσε. Σε ότι αφορά τις συντάξεις, θεσμοθετείται η σύνταξη 67 ή στα 40 χρόνια εργασίας, η οριστική εξαφάνιση της 13<sup>ης</sup> και 14<sup>ης</sup> σύνταξης, η σταδιακή εξαφάνιση του επικουρικού και εισάγεται ο νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης που οδηγεί σε μεγάλες μειώσεις. Οι μειώσεις στις συντάξεις των μηχανικών ξεκινούν από 25% και ξεπερνούν στο 50%.

Ειδικό κλάδοι εισφορών με συνεισφορά μόνο των ασφαλισμένων, που εξασφάλιζαν έως και το 50% των υφιστάμενων συντάξεων, καταργούνται (πχ η Ειδική Προσαύξηση στο ΤΣΜΕΔΕ) και οι ως τώρα καταβεβλημένες εισφορές εξαφανίζονται.

Διαλύονται τα ταμεία με την ενοποίησή τους σε ένα ενιαίο φορέα και υφαρπάζονται τα αποθεματικά και η περιουσία των ασφαλισμένων.

Όμως η κυβερνητική πρόταση για το Ασφαλιστικό αφορά και τους νέους όρους άσκησης του επαγγέλματος τις επόμενες δεκαετίες και ιδιαίτερα τους νέους μηχανικούς που βλέπουν μπροστά τους να ορθώνεται ένα τοίχος στο ασφαλιστικό, στο φορολογικό, στα εργασιακά και στα επαγγελματικά δικαιώματα (όπου να 'ναι) με ένα βέλος να δείχνει προς την μετανάστευση.

Στο έδαφος της υποχώρησης από κάθε διεκδίκηση των απωλειών του PSI, η 5<sup>η</sup> μνημονιακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ σχεδιάζει να καλύψει την αποπληρωμή του χρέους και την ανάταξη των κερδών του κεφαλαίου μέσω μιας ακόμα αύξησης των εισφορών και μείωσης των παροχών και των συντάξεων.

Η Κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά ότι τα χρήματα που ζητά από την αύξηση των εισφορών δεν μπορεί να τα εισπράξει. Δεν μπορεί να τα εισπράξει γιατί ήδη οι εργαζόμενοι και άνεργοι μηχανικοί ήδη δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στις εισφορές του 3518/2006 ούτε στις αυξήσεις του 3986/11.

Τι επιχειρεί λοιπόν η Κυβέρνηση τόσο για την πλειοψηφία των Μηχανικών όσο και για άλλους κλάδους αυτοαπασχολούμενων;

Στο σχέδιο «βελτιώσεων» που η Κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα μετά την συνάντηση με εκπροσώπους φορέων στις 25/1/16, περιλαμβάνεται η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των εισφορών για όσους βρίσκονται σε αναστολή άσκησης επαγγέλματος! Τέτοιες «βελτιώσεις» έχει υπόψη της η Κυβέρνηση.

Η επιβολή ισόβιου Μνημονίου και μάλιστα αντίθετα στη βούληση του λαού, μετά τη νίκη του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα, αποτελεί το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, όχι εξαναγκασόμενη, αλλά πρόθυμα συνεργαζόμενη με τους Θεσμούς (ΕΕ-ΔΝΤ), το ΣΕΒ, το κεφάλαιο και τις αναδυόμενες κοινωνικές ελίτ. Είναι μέτρα που έχουν ψηφίσει και αυτοί που δήθεν σήμερα φωνάζουν (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι κλπ) και που επί χρόνια συνέβαλαν στη λεηλασία των ταμείων.

Η εφαρμογή εξοντωτικής φορολογίας και ασφαλιστικών εισφορών σε κλάδους ήδη πληγωμένους από την οικονομική κρίση αποσκοπεί:

1. στην κατάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς από τις μεγάλες επιχειρήσεις και τη συσσώρευση πλούτου σε ακόμα λιγότερα χέρια
2. στο πέταγμα στο περιθώριο των μέχρι χθες Ελεύθερων Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολούμενων, είτε στην μισθωτοποίησή τους με πολύ σκληρούς όρους (έλλειψη ΣΣΕ, καταπάτηση ωραρίου, μαύρη και ελαστική εργασία), δηλαδή της εργατικής δύναμης με διαμορφωμένες και συσσωρευμένες παραγωγικές δεξιότητες
3. στον δραστικό περιορισμό της πρόσβασης σε επαγγέλματα υψηλής επιστημονικής και κοινωνικής αξίας
4. στην κατ' αντιστοιχία μαζική μετατροπή των αγροτών σε ακτήμονες εργάτες γης, στις νέου τύπου γεωργικές επιχειρήσεις

5. στην ληστεία της εργατικής δύναμης των εργαζόμενων που απασχολούνται ως μισθωτοί με δελτίο παροχής υπηρεσιών που αποτελεί την **βασική μορφή απασχόλησης** στους κλάδους όπου απασχολούνται επιστήμονες, καθώς και στην νομιμοποίηση αυτής της σχέσης εργασίας.

6. στην υποθήκευση και κατάσχεση (μέσω ΚΕΑΟ) της όποιας ατομικής περιουσίας εμποδίζει το νέο σχέδιο συσσώρευσης

Το νέο Ασφαλιστικό έχει σχεδιαστεί για να υπηρετήσει όλους τους παραπάνω στόχους και όχι βέβαια για να ισορροπήσει δημοσιονομικά τα ελλείμματα των Ταμείων, ελλείμματα που οφείλονται στην εισφοροδιαφυγή της εργοδοσίας, το χρηματιστηριακό τζογάρισμα, την διαχρονική κυβερνητική και κρατική καταλήστευση των αποθεματικών. Είναι αντιθέτως ένα εξόχως διαρθρωτικό νομοσχέδιο που βασικό στόχο έχει να εμπεδώσει στη κοινωνία τη διαχείριση της φτώχειας στο πλαίσιο της μηδενικής προσδοκίας όσον αφορά το ζήτημα των συντάξεων και των άλλων παροχών που θα μπορεί κανείς να ελπίζει και ταυτόχρονα να εμπεδώσει την εσωτερική υποτίμηση της εργασίας των αυτοαπασχολούμενων κάνοντας ένα ιδιότυπο bail in για την «δήθεν» ανακεφαλαιοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος. Αλλάζει την οντολογία της όποιας εναπομείνας αντίληψης περί δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης κάνοντας σαφές ότι οι συντάξεις τα επόμενα χρόνια θα είναι ψίχουλα και οι υπόλοιπες παροχές ανύπαρκτες. Βάζει ταφόπλακα σε ό,τι ίσχυσε μέχρι σήμερα σχετικά με την αναδιανεμητική λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος καθώς και στην κρατική εγγύηση των συντάξεων. Ανοίγει διάπλατα την πόρτα στην ραγδαία έφοδο των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών με τη μορφή επαγγελματικών ταμείων ή μη, μιας και η προαιρετικότητα της συμμετοχής στη δημόσια κοινωνική ασφάλιση θα είναι το επόμενο μέτρο που ως «ώριμο φρούτο» θα ψηφιστεί από αυτή ή την επόμενη κυβέρνηση. Η κυβερνητική πρόταση για το Ασφαλιστικό δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά συστατικό μιας πολιτικής που:

1. ήδη από τον Φλεβάρη του 2015 απαγόρευε ενδεχόμενες αυξήσεις στην ΕΣΣΕ να επηρεάσουν τους εργαζόμενους στα κοινωφελή προγράμματα και τους μισθούς των 495,25 και 431,75 Ευρώ το μήνα

2. ξεπουλάει σε τιμή ευκαιρίας το σύνολο της Δημόσιας Περιουσίας

3. καθιστά απαιτητό το σύνολο των φορολογικών μέτρων από το 2010

4. σε κάθε αναγκία και τεκμηριωμένη πρόταση, τελικά απαντά με το «δε γίνεται αλλιώς γιατί θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Αν έχει ένα δίκιο η κυβέρνηση είναι ότι το νομοσχέδιο είναι ταξικά μεροληπτικό. Όμως είναι υπέρ των συμφερόντων των «από πάνω». Το νομοσχέδιο καμία αδικία δεν διορθώνει αντιθέτως είναι το ίδιο η προσωποποίηση της αδικίας και της «ταξικής μεροληψίας» όταν καταληστεύει αποθεματικά, καταληστεύει εισφορές, βάζει τους αυτοαπασχολούμενους να πληρώνουν μόνοι τους όλο το κόστος της ασφάλισης σε βάρος του εισοδήματός τους, βάζει πόρτα στους νέους συναδέλφους και στην προσπάθεια τους να εργαστούν πάνω σε αυτό που σπούδασαν. Θέλει θράσος να μιλά κανείς για δικαιοσύνη. Επενδυμένο με ένα νέο «success story» που καθημερινά διαψεύδεται από τους καθηλωμένους μισθούς και την ανεργία, η κυβέρνηση μας στέλνει στον επαγγελματικό και κοινωνικό καιάδα μην έχοντας πείσει ούτε έναν άνθρωπο ότι με αυτά τα μέτρα θα αποφευχθεί η χρεοκοπία των ταμείων. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι το νομοσχέδιο αυτό αντί να καταπολεμήσει την μαύρη εργασία και την εισφοροδιαφυγή θα τις εκτινάξει. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι το επόμενο βήμα είναι να καταρρεύσουν εντελώς τα ταμεία αν μείνουν να τα χρηματοδοτούν όλο και λιγότεροι. Όλοι και όλες κατανοούμε ότι οι εργαζόμενοι σε αυτή τη χώρα βουλιάζουν μέρα με τη μέρα σε ένα νέο μνημονιακό κύκλο φτωχοποίησης και καταστροφής με τα νέα μέτρα να είναι ante portas.

Μπροστά σε αυτό το σταυροδρόμι δυο δρόμοι ανοίγονται για την σημερινή αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, αλλά και την πλειοψηφία των μηχανικών.

Ο ένας δρόμος είναι να στοχεύσουμε αγωνιστικά και αποφασιστικά στην ανατροπή του σχεδίου Κατρούγκαλου μετατρέποντας αυτό τον αγώνα σε αγώνα ενάντια σε αυτή την πολιτική και την κυβέρνηση, αλλά και σε οποιαδήποτε κυβέρνηση έρθει να την εφαρμόσει, καθώς και στην εργοδοσία που θα σπεύσει να επιβάλει την μείωση μισθών για να μην πληρώσει φράγκο από την όποια επιβάρυνση προκύψει μετά τη ψήφιση του νομοσχεδίου.

Ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος της «δημιουργικής αξιοποίησης» του νομοσχεδίου, στο δρόμο προς ένα ΤΕΕ λιγότερων μελών, μελών χωρίς ίσα δικαιώματα, όπως ήδη ακολουθείται από την πλειοψηφία της ΔΕ.

Να σωρεύσουμε δηλαδή φρούδες ελπίδες πώς οι Μηχανικοί (ενδεχομένως από κοινού με τους Νομικούς και άλλους) είναι δυνατό να εξαιρεθούν από το νέο Ασφαλιστικό ή έστω να δεχτούν τις λιγότερο δυνατές δυσμενείς

επιπτώσεις ή έστω ορισμένοι από αυτούς. Να ακολουθήσουμε, ως επιστήμονες που είμαστε, την επιστημονική γραμμή του «ο σώζων εαυτόν σωθήτω». Να δεχτούμε τις «βελτιώσεις» που το Μαξίμου δίνει χωρίς την έγκριση των Θεσμών. Να δεχτούμε δηλαδή τον υπολογισμό της «προσωπικής» διαφοράς για τις συντάξεις, να δεχτούμε ότι ένας νέος συνάδελφος με μηδενικό εισόδημα θα πληρώνει κατ' ελάχιστο 2.000€ αντί για 2.800€. Να παζαρέψουμε «λύση» για τις εισφορές στα «υψηλά» εισοδήματα των «συναδέλφων» μεγαλομετόχων και εργοδοτών. Να δεχτούμε τα ψέματα της συμμετοχής του εργοδότη στο μπλοκάκι που υποκρύπτει εξαρτημένη σχέση εργασίας, να συνεχίσουμε τις τηλεοπτικές και προσηματικές κινητοποιήσεις που έχει επιλέξει η ΔΕ, της δήθεν δηλαδή αποχής από τις τεχνικές επιτροπές, την ίδια στιγμή που όλα τα γραφεία, οι υπηρεσίες και τα εργοτάξια δουλεύουν κανονικά.

Ή μήπως τελικά η διοίκηση του ΤΕΕ δεν διαφωνεί στρατηγικά με το νέο Ασφαλιστικό;

Μήπως με την πρόταση Βαμβουρέλλη – Μωροπούλου που έχει υιοθετήσει η ΔΕ για τα επαγγελματικά δικαιώματα, δεν φτάνουμε με μαθηματική ακρίβεια στα ίδια ποσοστά εξόδου από το επάγγελμα που στοχεύει και η Κυβέρνηση;

Μήπως με τις συνεχείς ανακεφαλαιοποιήσεις της Attica Bank το ΤΕΕ δεν σπαταλά έτσι κι αλλιώς τα αποθεματικά;

Μήπως με την εφαρμογή των αυξήσεων του 3986/11 που υπερψήφισε ο σημερινός Πρόεδρος του ΤΕΕ στις 23/8/2012, η κατασκευή του χρέους για τους άπορους και άνεργους συναδέλφους δεν επιτυγχάνεται έτσι κι αλλιώς;

Μήπως η διοίκηση του ΤΕΕ δεν πολύ-ενοχλείται που ήδη ο ετήσιος αριθμός νέων εγγραφών έχει πέσει από τις 1.500 κάτω από 2.000; που οι διαγραφές συναδέλφων ήδη έχουν ξεπεράσει τις 3.000 κατ' έτος; που το 50% των ελαιοκτηνηρίων είναι ήδη ανεξόφλητα από το 2014; που δεκάδες χιλιάδες συνάδελφοι βρίσκονται στο όριο μεταξύ εταιροαπασχόλησης – ημιαπασχόλησης – ανασφάλιστης – ελαστικής εργασίας; που ήδη παιδιά συναδέλφων μας είναι χωρίς εμβόλια; που ήδη συναδέλφισσες μας δεν δικαιούνται άδεια κύησης και λοχίας; που ήδη οι απόφοιτοι μεταναστεύουν μαζικά; που ήδη οι συνταξιούχοι του ΤΣΜΕΔΕ με 40 πλήρη χρόνια εισφορών έχουν φτάσει κάτω από τα 1.200;

Μήπως η κυβερνητική πρόταση ολοκληρώνει μια καταστροφή στην οποία η διοίκηση του ΤΕΕ και η πλειοψηφία των παρατάξεων που συμμετέχουν σε αυτή εδώ και πολλά χρόνια ήδη συναινούν;

Μήπως τελικά το μόνο για το οποίο όλοι αυτοί κόπτονται, είναι η παραμονή της εγγυοδοσίας στον άξονα Attica Bank – ΤΣΜΕΔΕ; το άνω πλαφόν στις εισφορές; η δυνατότητα σύστασης Επαγγελματικού Ταμείου μέσω του Επικουρικού;

Άλλη ρεαλιστική πρόταση υπάρχει;

Απαντάμε με βεβαιότητα ότι υπάρχει.

Πρωτ' απ' όλα η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, πρέπει άμεσα και επ' αόριστο να κλείσει όλα τα ηλεκτρονικά του συστήματα, μέχρι την απόσυρση του Νομοσχεδίου, να συμβάλλει δηλαδή έμπρακτα και όχι προσηματικά στο μπλοκάρισμα της κυβερνητικής επιλογής.

Δεύτερον η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ πρέπει να μπει με ένα διαφορετικό πλαίσιο στο κοινωνικό κίνημα. Ένα πλαίσιο που είναι βεβαίως αδύνατο να υιοθετήσει η πλειοψηφία της ΔΕ που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των «άνώτερων» μειοψηφικών στρωμάτων «μηχανικών εργοδοτών» και μεγαλομετόχων και όχι τα δικαιώματα της πλειοψηφίας. Ένα πλαίσιο που οφείλει όμως να υιοθετήσει η επικείμενη Α/τεε.

Το πλαίσιο που προτείνουμε δεν διεκδικεί καμιά νεωτερικότητα. Φιλοδοξεί να ενώσει την πληττόμενη πλειοψηφία των μηχανικών και των αποφοίτων των Πολυτεχνείων, με τα αγροτικά μπλόκα, με τον αγώνα όλων των εργαζόμενων, των αυτοαπασχολούμενων και των νέων επιστημόνων. Θέλουμε να συναντηθούμε με τους μισθωτούς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με τους άνεργους με αιτήματα που να αφορούν όλη την πληττόμενη κοινωνική πλειοψηφία, απέναντι στην κυβερνητική προσπάθεια διάσπασης και κατακερματισμού.

Το πλαίσιο που προτείνουμε έχει καθαρό κοινωνικό και πολιτικό πρόσημο. Στοχεύει στην μετακύλιση των επιπτώσεων της Κρίσης στο Κεφάλαιο, στους μεγάλους και μικρούς εργοδότες που καταπατούν τα δικαιώματα και εκμεταλλεύονται την εργασία μας. Στοχεύει στην έξοδο της Ελλάδας από το ζουρλομανδύα της ΕΕ και του € και το άνοιγμα μιας άλλης κοινωνικής προοπτικής με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο, μιας προοπτικής πιο δίκαιης, πιο δημιουργικής. Και μόνο μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο μπορεί σήμερα κανείς να σκεφτεί και τους πόρους που θα κάνουν τη δημόσια και καθολική κοινωνική ασφάλιση ένα βιώσιμο σύστημα.

**Να μην φτάσει στην Βουλή το αντιδραστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό. Να μην υλοποιηθούν τα μέτρα του 3<sup>ου</sup> μνημονίου**

Απαιτούμε

1. Να επιστρέψουν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, αυτοί που νομιμοποίησαν την ληστεία και τώρα μας ζητούν αυξήσεις στις εισφορές. Η Κυβέρνηση και το Κεφάλαιο: τα 70 δις € που λεηλατήθηκαν έως το 2010, τα δεκάδες δις που χάθηκαν με τα δομημένα ομόλογα, τα 12 δις του PSI, τα δις που αρπάχτηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για τις δόσεις του ΔΝΤ, το 1 δις για την Τράπεζα Αττικής, τα δεκάδες δις από τη συνεχιζόμενη εισφοροδιαφυγή της εργοδοσίας στα μπλοκάκια. Κάτω τα χέρια από τα αποθεματικά. Έξω το ταμείο από την Τράπεζα Αττικής.
2. Δημόσια Δωρεάν Καθολική Ασφάλιση, Περίθαλψη, Υγεία, Πρόνοια χωρίς καμιά προϋπόθεση για όλους. Κατάργηση της ανταποδοτικότητας στην Ασφάλιση.
3. Απαλλαγή από εισφορές και διαγραφή όλων των χρεών για τους άνεργους και υποαπασχολούμενους.
4. Κατάργηση όλων των αντι-ασφαλιστικών νόμων (Σιούφα, Ρέππα, Πετραλιά, 3518/06, 3986/11 και όλων των μνημονιακών ρυθμίσεων). Κατάργηση του ΚΕΑΟ και όλων των νόμων αναγκαστικής είσπραξης οφειλών. Ριζική μείωση των εισφορών.
5. Κατάργηση όλων των μορφών μείωσης του εργοδοτικού κόστους της εξαρτημένης εργασίας (μπλοκάκι, voucher κλπ). Κανονικές προσλήψεις στους απασχολούμενους με μπλοκάκι
6. Μείωση του χρόνου εργασίας σε 35ωρο-5ημερο-7ωρο. Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Σύνταξη στα 30 χρόνια εργασίας χωρίς όριο ηλικίας ή στα 60 έτη (58 για τις γυναίκες). Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. Άρση όλων των περικοπών που επιβλήθηκαν από το 2009 σε μισθούς και συντάξεις. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας με ριζικές αυξήσεις στους μισθούς.

Διεκδικούμε

1. να ζήσουμε με αξιοπρέπεια, χωρίς Δημοσιονομικό Σύμφωνο, Μνημόνια, Χρέος, Ανταγωνιστικότητα
2. να αυξηθούν οι κοινωνικές δαπάνες με επιβάρυνση του κράτους και των εργοδοτών
3. Ρήξη - έξοδο από μνημόνια, ευρωζώνη και την ΕΕ, διαγραφή του Χρέους

Αποφασίζουμε

1. την επ' αόριστο αναστολή όλων των λειτουργιών του ΤΕΕ και των επιστημονικών συλλόγων των μηχανικών, ως την τελική απόσυρση του Νομοσχεδίου
2. την απόσυρση του ΤΕΕ από τον κυβερνητικό διάλογο για το ασφαλιστικό και τα επαγγελματικά δικαιώματα
3. δυναμικό Παντεχνικό Συλλαλητήριο τις προσεχείς μέρες

Βασιλειάδης Τάσος ΗΜ

Κοιλάκου Σύλβια ΠΜ

Μασούρας Κωστής ΑΜ