

Τα «πακέτα» που έρχονται και... επιστρέφονται

Τελικά, στις Βρυξέλλες, την περασμένη εβδομάδα η ελληνική κυβέρνηση πέτυχε να εξασφαλίσει (με βάση τις περιοριστικές προτάσεις της βρετανικής προεδρίας) το ανώτατο προσδοκώμενο όριο για το Δ΄ ΚΠΣ: τα 20,1 δισ. ευρώ. Σε απόλυτους αριθμούς το ποσό αυτό είναι κατά 23% μικρότερο από το ύψος του Γ΄ ΚΠΣ (ή 29,5% αν ληφθεί υπόψη και ο πληθωρισμός). Με άλλα λόγια, αγγίζει, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, το ύψος των κονδυλίων που προβλέπεται να απορροφήσουμε εν τέλει από το Γ΄ ΚΠΣ. Και αυτό είναι το ζήτημα που, κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να μας απασχολεί. Το ΤΕΕ, πάντως, το απασχολεί διαχρονικά και συγκεκριμένα. Απόδειξη όσα γράψαμε:

19.5.1997 Το επονομαζόμενο «τρίτο πακέτο» προβάλλεται ως μία έσχατη ευκαιρία για να γίνουν όσα επιβάλλεται να γίνουν στο πλαίσιο της επιζητούμενης ισόρροπης ανάπτυξης όλων των περιφερειών της Κοινότητας. Μια ευκαιρία να καλυφθούν τα χάσματα. Είναι, κατά συνέπεια, λογικό και αναγκαίο να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι ουσιαστικές ανάγκες, τα έργα και τα προγράμματα εκείνα που θα επιτρέψουν την παραπέρα ανάπτυξη, που θα «ανακυκλώσουν» τα επενδυμένα κεφάλαια. Κάτι τέτοιο επιβάλλει μελέτη, σχεδιασμό, προγραμματισμό, που έπονται μιας εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης. Και αυτό δεν υπάρχει σήμερα.

19.4.1999 Μια γενική κυβερνητική ευφορία ακολούθησε το έκτακτο Συμβούλιο Κορυφής του Βερολίνου, στη διάρκεια του οποίου καθορίστηκαν τα ποσά που θα δοθούν στις χώρες - μέλη, μέσω του Γ΄ ΚΠΣ. Και τούτο γιατί τελικά, το ποσό που αποφασίστηκε για την Ελλάδαⁱ είναι υψηλότερο από αυτό που αναμενόταν, ακόμη και από τους κατά παράδοση αισιόδοξους κυβερνητικούς παράγοντες. Έτσι, μεταξύ άλλων, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να δηλώνει ότι εξασφαλίστηκε «ένας πολύ σημαντικός μοχλός για να κάνουμε ένα τεράστιο βήμα για τη σύγκλιση, το 2006 η Ελλάδα θα είναι πολύ κοντά στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και να προσθέτει ότι «με τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας θα πραγματοποιήσουμε παρεμβάσεις, ρυθμίσεις, ελαφρύνσεις που θα βελτιώσουν τη θέση των πολιτών». Δε θα είχαμε αντίρρηση να παρακολουθήσουμε την πρωθυπουργική αισιοδοξία, εάν αυτή εδραζόταν, εκτός από τα χρήματα, και στις προϋποθέσεις για την ουσιαστική και αδιαμφισβήτητη επωφελη αξιοποίησή τους. Κάτι όμως που δε συμβαίνει. Κι αυτό, πέρα από εμάς -που έτσι κι αλλιώς το τονίζουμε εδώ και χρόνια, αλλά «φωνή βωόντος...»- φαίνεται πως αρχίζουν να το αντιλαμβάνονται και όσοι ασχολούνται συστηματικότερα με τα ΚΠΣ, αν κρίνουμε από τις δηλώσεις του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας Χρήστου Πάχτα,ⁱⁱ που αναγνωρίζοντας την ανεπάρκεια της κρατικής μηχανής, υποστηρίζει ότι «το κέντρο βάρους μετατοπίζεται πλέον από την έλλειψη πόρων, στην έλλειψη μηχανισμών σχεδιασμού, προγραμματισμού και υλοποίησης των έργων».

12.8.2002 Τα μισά από τα κονδύλια που εισρέουν στη χώρα μας μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως του Γ΄ ΚΠΣ, επιστρέφονται στα ταμεία των άλλων κρατών - μελών της Κοινότητας, καθώς εισάγουμε από αυτά προϊόντα και υπηρεσίες (!) προκειμένου να υλοποιήσουμε τα επενδυτικά προγράμματα για τα οποία και τα εισπράτουμεⁱⁱⁱ !!! Το αναμφισβήτητο δυσμενές αυτό «εύρημα» οφείλεται στο γεγονός ότι «η βιομηχανική βάση της Ελλάδας είναι μικρότερη από ό,τι της Πορτογαλίας, με αποτέλεσμα να απαιτείται μεγαλύτερο ποσοστό εισαγωγών και να προκύπτει μικρότερη αύξηση του ΑΕΠ».

7.2.2005 Το ΤΕΕ, εγκαίρως κατέληξε σε συμπεράσματα και επισήμανε προς τους άμεσα εμπλεκόμενους ότι βασική αιτία της δυσμενούς αυτής εξέλιξης είναι η έμφαση που δόθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια στη δημιουργία μηχανισμών ελέγχου, αντί της στήριξης των μηχανισμών παραγωγής, δεδομένα που, σε συνδυασμό με τις προβλεπόμενες και από την Κοινότητα γραφειοκρατικές διαδικασίες, οδήγησε σε αδυναμία των φορέων να «ωριμάσουν» έργα και να απορροφήσουν πιστώσεις.

Αντί οποιασδήποτε «νεόκοπης» άποψης, επαναλαμβάνουμε αυτές τις επισημάνσεις που - δυστυχώς- διατηρούν στο ακέραιο τον επίκαιρο χαρακτήρα τους.

i. 24,9 δισεκατομμύρια ευρώ (9,2 τρισεκατομμύρια δραχμές)

ii. Εφημερίδα ΝΕΑ, Σάββατο 3 Απριλίου 1999, συνέντευξη στη δημοσιογράφο Ειρήνη Χρυσολωρά

iii. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα... επιστρέφει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 46,4% των κονδυλίων του Γ΄ ΚΠΣ, με αμέσως επόμενη χώρα την Πορτογαλία με 41,9% και καλύτερη την Ιταλία που επιστρέφει μόλις το 26% - βλέπε δημοσίευμα εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, σελ. 22, 30 Ιουλίου 2002