



Το προφίλ...

...του Έλληνα αστέγου είναι: άνδρας, γύρω στα 47 και άγαμος, αλλά και σε ποσοστό 10,9%- πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ!!

Το κατέγραψε η μη κυβερνητική οργάνωση «Κλίμακα» - «Άστεγοι στην Ελλάδα: ψυχοκοινωνικό προφίλ και συνθήκες διαβίωσης στο δρόμο», μαζί με το συμπέρασμα ότι κυριότεροι λόγοι για την κατάσταση αυτή είναι η ανεργία, το χαμηλό εισόδημα, τα οικονομικά προβλήματα, αλλά και η ανεπαρκής στήριξη από την οικογένεια (με πρώτη αιτία, σε ποσοστό 50,3%, το χαμηλό εισόδημα και τα γενικότερα οικονομικά προβλήματα). Την ίδια ώρα...

Εργάζονται...

...περισσότερο από σχεδόν όλους τους άλλους λαούς της Γης οι Έλληνες (κατά μέσο όρο 2.053 ώρες το χρόνο), μας πληροφόρησε πριν λίγες ημέρες ο ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του, οι πλέον... τεμπέληδες εμφανίζονται να είναι οι Νορβηγοί, Ολλανδοί και Γερμανοί.

Εκείνοι που δε μας λείει ο ΟΟΣΑ (και είναι η ουσία του ζητήματος) είναι κάτω από ποιες συνθήκες και με ποιες αμοιβές εργάζονται τόσες πολλές ώρες οι Έλληνες. Γιατί το αποτέλεσμα της εργασίας -κατά κανόνα- δεν εξαρτάται από τη διάρκεια, αλλά την ποιότητα.

Ψηφιακά...

...αναλφάβητοι καταγραφόμαστε στις ευρωπαϊκές στατιστικές, καθώς το 65% του πληθυσμού ηλικίας μεταξύ 16 και 74 ετών δήλωσε σε έρευνα ότι δεν έχει καμία γνώση πληροφορικής και γενικότερα δεν κάνει χρήση των υπολογιστών.

Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ είναι μόλις 37%, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην κατάσταση της Ελλάδας προσεγγίζουν η Ιταλία (59%), η Ουγγαρία (57%), η Κύπρος και η Πορτογαλία (54%), καθώς και η Λιθουανία (53%).

Πλέον εξοικειωμένοι με τους υπολογιστές είναι οι Δανοί, όπου μόνο το 10% δηλώνει ψηφιακά αναλφάβητο, και ακολουθούν οι Σουηδοί (11%), οι Λουξεμβούργιοι (20%) και οι Γερμανοί (21%).

Ζήτημα σοβαρό και αξιοπρόσεχτο είναι το γεγονός ότι στη χώρα μας ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό νέων ανθρώπων, δηλώνει ότι δεν έχει σχέση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (στις ηλικίες 16-24, το 32%, έναντι 10% του ευρωπαϊκού μέσου όρου).

Κι ακόμη σοβαρότερο ότι το 19% των Ελλήνων φοιτητών δηλώνουν πως δεν έχουν καμία γνώση των ηλεκτρονικών υπολογιστών έναντι 4% κατά μέσο όρο στην ΕΕ!

Ώδινεν όρος...

...και έτεκε προσχέδιο διαλόγου για την Παιδεία, από το οποίο ουδείς είναι ικανοποιημένος, πλην, ενδεχομένως, των συντακτών του.

Καθόσον το κείμενο διακρίνεται για την προσπάθεια «στρογγυλέματος» μιας σειράς «ιδεών», που προκάλεσαν το προηγούμενο διάστημα -ως πληροφορίες- τους άμεσα και έμμεσα ενδιαφερομένους και οδήγησαν στην αναστάτωση στο χώρο της Παιδείας, με τις πλέον των τετρακοσίων καταλήψεων και τα αλληπάλληλα Πανεκπαιδευτικά Συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα.

Διακρίνεται και από την εμμονή των συντακτών του να περάσουν ορισμένες «ιδέες» που απορρυθμίζουν ζητήματα μείζονος σημασίας (χαρακτηριστική η περίπτωση του ακαδημαϊκού ασύλου, που η νέα διατύπωση αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να θεωρηθούν παραβίασή του ακόμη και οι καταλήψεις από φοιτητές!), ενώ άλλες κινούνται μονοσήμαντα στην κατεύθυνση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί -από την προηγούμενη και τη σημερινή κυβέρνηση- για τη δημιουργία του ενιαίου Ευρωπαϊκού Χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης, κατεύθυνση που έχει καταγγελλεί από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους επιστημονικούς φορείς, το βασικό αίτημα για δημόσια και δωρεάν Παιδεία.

Κι ακόμη (και αυτό εκφράζει ξεκάθαρα το κυρίαρχο πνεύμα των

Μόνο 400...

...θα είναι τελικά οι δικαιούχοι που θα υλοποιήσουν το Δ' ΚΠΣ, έναντι 6.000 του Γ' ΚΠΣ. Τη δραστική αυτή περικοπή, που είχαμε επισημάνει από τη στήλη, προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομίας **Γιώργος Αλογοσκούφης**, μιλώντας στη συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας.

Στο μεταξύ, και μετά την τελευ-

ταία συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Υλοποίησης του Γ' ΚΠΣ, επιβεβαιώνεται ότι έργα και προγράμματα συνολικού ύψους 11,3 δισ. ευρώ θα πρέπει να συμβολαιοποιηθούν έως τον προσεχή Δεκέμβριο, προκειμένου να απορροφηθούν έως το τέλος του 2008. Δυνατότητα παράτασης του χρόνου εφαρμογής του ΚΠΣ -όπως το ζήτησε η κυβέρνηση- δεν





Του Αθανάσιου Ευθυμιάδη

Χωρίς λόγια

προθέσεων), ενώ δηλώνεται ότι «το καλό δημόσιο Πανεπιστήμιο στηρίζεται κατά πρώτο λόγο τις νέες και τους νέους των ασθενέστερων οικονομικά τάξεων και αποτελεί σοβαρό μηχανισμό αναδιανομής εισοδήματος», οι έχοντες τη μεγαλύτερη ανάγκη οικονομικής στήριξης παραπέμπονται στις... τράπεζες (για άτοκα δάνεια σπουδών!) και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (!) για να εξασφαλίσουν την αναγκαία χρηματοδότησή τους (!).

Αυτά, μετά από μια πρώτη ανάγνωση του κειμένου (άλλοι αρμοδιότεροι θα έχουν πολλά περισσότερα να πουν).

Και μια απαραίτητη επισήμανση: επειδή οι κυβερνητικοί παράγοντες επανειλημμένως υποστήριξαν ότι «το κείμενο είναι αποτέλεσμα του διαλόγου που ήδη κράτησε περίπου ένα χρόνο», θα υπενθυμίσουμε τη θέση του ΤΕΕ πως διάλογος «χωρίς συμμετοχή των μελών της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας δεν νοείται». Και επιπροσθέτως ότι «δυστυχώς, ο διάλογος που επαγγέλθηκε πριν ένα και πλέον χρόνο και τύποις έγινε στο πλαίσιο του ΕΣΥΠ, δεν ανταποκρίθηκε στους στόχους και τις επιδιώξεις του ΤΕΕ και του συνόλου των επιστημονικών φορέων της χώρας».

υφίσταται και αυτό έχει γίνει σαφές από τις Βρυξέλλες.

Έτσι, η προσπάθεια επικεντρώνεται, πλέον, στην αναθεώρηση των προβλέψεων και τη μεταφορά πόρων από τομείς χαμηλής απορροφητικότητας, σε άλλους που εμφανίζουν καλύτερη πορεία. Άλλωστε, αυτό το θέμα έθεσε στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, **Ζοζέ Μπα-**

ρόζο, ο πρωθυπουργός, **Κώστας Καραμανλής**, κατά την πρόσφατη συνάντησή τους, ενώ ανάλογη ενημέρωση έχει γίνει από τον υπουργό Οικονομίας στον Επίτροπο, **Χοακίν Αλμουίνια**. Οι κοινοτικοί παράγοντες δεν απέριψαν το αίτημα για την τρίτη κατά σειρά αναθεώρηση του προγράμματος, αλλά ζητούν πειστικά στοιχεία.

Ξανά νησί...

...αποφάσισαν οι Γάλλοι να κάνουν το περίφημο Mont St Michel, έ-να από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της Νορμανδίας: μια ελάχιστη έκταση γης -όπου πάνω της κτίστηκε τον 6ο και 7ο αιώνα φρούριο, με εκκλησία και μοναστήρι- και η οποία βρισκόταν σε απόσταση τεσσάρων χιλιομέτρων από την ακτή της ηπειρωτικής χώρας.

Στο πέρασμα του χρόνου, η λά-

ση που συσσωρεύτηκε από το φαινόμενο της παλίρροιας και της άμπωτης, ενοποίησε το νησί με την άλλη ακτή και τώρα μηχανικοί ανέλαβαν να απομακρύνουν χιλιάδες τόνους λάσπης, να αντικαταστήσουν το υπάρχον ανάχωμα με μια νέα γέφυρα, να χτίσουν ένα φράγμα, ώστε το νερό να «πλημμυρίσει» την περιοχή και το μνημείο να γίνει και πάλι νησί.

Μια απογραφή...

...για τα πολεοδομικά γραφεία, ασφαλώς ενδιαφέρουσα, δημοσιοποίησε ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης **Λ. Ρακιντζής**. Όπως προκύπτει, μεταξύ των 170 Πολεοδομιών, είναι πολλές που μαστίζονται από υποστελέχωση, την ίδια ώρα, που άλλες -συνήθως μικρών δήμων- εμφανίζουν υπερστελέχωση, κατά την άποψη του Γενικού Επιθεωρητή. Τα στοιχεία που έδωσε έχουν ως εξής:

Στο πολεοδομικό γραφείο του Δήμου Αθηναίων εργάζονται 91 υπάλληλοι και εκδίδονται ετησίως, σχεδόν σταθερά τα τελευταία χρόνια, περισσότερες από 2.000 άδειες. Στην Πολεοδομία Πειραιά εργάζονται 78 υπάλληλοι και εκδίδονται περίπου 1.000 άδειες. Στη Διεύθυνση Πολεοδομίας του κεντρικού τομέα της Νομαρχίας Αθηνών εργάζονται 47 υπάλληλοι και εκδίδονται 1.500 άδειες (το 2004 μειώθηκαν σε 980). Στην υπηρεσία του νότιου τομέα εργάζονται 46 υπάλληλοι και εκδίδονται περίπου 1.000 άδειες, ενώ στον ανατολικό τομέα 46 εργαζόμενοι εκδίδουν περίπου 2.200

άδειες το χρόνο (μειώθηκαν το 2004 σε 1.400). Στην πολεοδομία Άρτας εργάζονται 18 υπάλληλοι και εκδίδονται περίπου 300 άδειες. Στην Τρίπολη εργάζονται 16 υπάλληλοι και εκδίδονται περίπου 500 άδειες. Στη Θήβα εργάζονται πέντε υπάλληλοι και εκδίδονται περίπου 160 άδειες. Στην Κάρυστο εργάζονται τρεις υπάλληλοι και εκδίδονται κατά μέσο όρο 250 άδειες. Στη Ζαχάρω, στην Ηλεία, εργάζονται τέσσερις υπάλληλοι και εκδίδονται περίπου 300 άδειες. Στο πολεοδομικό τμήμα του επαρχείου της Κω εργάζονται τέσσερις υπάλληλοι και εκδίδονται κατά μέσο όρο 200 άδειες ετησίως.

Θυμίζουμε ότι σε καταγραφή των προβλημάτων των Πολεοδομιών (και όχι μόνο του προσωπικού) έχει προχωρήσει και το ΤΕΕ και σύντομα θα υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία. Αλλά, χρειάζεται, επίσης, να διευκρινιστεί -προς άρση εντυπώσεων- ότι δεν είναι όλες οι άδειες ίδιες, ενώ οι εργαζόμενοι στις Πολεοδομίες έχουν να διεκπεραιώσουν ένα πλήθος άλλων υποθέσεων και -κυρίως- να κάνουν και αυτομίες, αν θέλουμε να περιοριστεί μάλιστα των αυθαιρέτων.