

Τα έτη και το περιεχόμενο των σπουδών και η αναγκαιότητα της κατάρτισης

Tων ημερών, επίκαιρα και σαφή, τα μηνύματα που εκπέμπουν ορισμένα από τα ευρήματα της έρευνας - δημοσκόπησης που έγινε για λογαριασμό του ΤΕΕⁱ. Αναδεικνύουν τα ζητήματα της Παιδείας και προσδιορίζουν τις κατευθύνσεις προς τις οποίες θα πρέπει να στραφούν οι όποιες παρεμβάσεις, σύμφωνα με τη γνώμη των διπλωματούχων μηχανικών.

Sτη συντριπτική τους πλειοψηφία, όσοι ρωτήθηκαν, απάντησαν πως με κανέναν τρόπο δεν θα πρέπει να μειωθούν τα έτη σπουδών, από πέντε σε τέσσερα, τα οποία, εμμέσως, πλην, όμως, σαφώς, κρίνουν, μάλιστα, ανεπαρκή για την προετοιμασία πριν την έξοδο στην αγορά εργασίας. Απάντηση αποστομωτική σε όσους επιμένουν να ισχυρίζονται ότι μπορούμε να έχουμε και μηχανικούς... ταχύρυθμης εκπαίδευσης.

Aντιθέτως, αν και δύο στους τρεις αξιολογούντις σπουδές τους ως προς το επιστημονικό/θεωρητικό τους επίπεδο «άριστο» και «πολύ καλό», επισημαίνουν μια σειρά από «ελλειμματικά» εφόδια που τους παρέχονται για την επαγγελματική σταδιοδρομία τους, σε ό,τι αφορά τις τεχνικές γνώσεις, τη χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή, τις δεξιότητες και τις οικονομικές/διοικητικές γνώσεις.

Mε αυτά τα δεδομένα φθάνουμε στο εκπληκτικό 92,5% που κρίνει «απολύτως ή σχετικά απαραίτητη» την επαγγελματική κατάρτιση για την εύρεση εργασίας και ένα επίσης εντυπωσιακό 72,6% που τάσσεται υπέρ της διαφορούς επιμόρφωσης, που θα επαναλαμβάνεται κάθε 3 ή 5 έτη. Κάτι που, άλλωστε, κάνει ένας στους δύο διπλωματούχους μηχανικούς και –απ' ό,τι προκύπτει από τη δημοσκόπηση– θα έκαναν όλοι, αν οι συνθήκες (χρόνος και οικονομική ευχέρεια) τους το επέτρεπαν.

Oσοι, λοιπόν, επαγγέλλονται το ενδιαφέρον τους για την Παιδεία, θα πρέπει να εγκύψουν σ' αυτές τις απαντήσεις, απότοκες της αποκτημένης εμπειρίας, ώστε να διαμορφώσουν άποψη και να δώσουν λύσεις, αντί να διατείνονται πως τις λύσεις θα τις δώσει η εμπορευματοποίηση της Παιδείας. Η εμμονή στο δημόσιο χαρακτήρα της Παιδείας, για όσους δεν το έχουν αντιληφθεί, δεν είναι ένα στείρο επιχείρημα, μια αιφορμή αντιπαράθεσης, αλλά μια εμπεδωμένη και τεκμηριωμένη θέση, που θέλει τα πυκία να έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα, να αποτελούν εφόδιο και εχέγγυο της επιστημονικής και παραγωγικής ικανότητας δύσων βγαίνουν στην αγορά εργασίας.

Sε τελική ανάλυση, οι «εραστές» της οικονομίας της αγοράς, θα πρέπει να αντιληφθούν πως, ό,τι επιχειρούν να κερδίσουν περικόποντας τις δαπάνες για την (δημόσια) Παιδεία, θα το πληρώσουν πανάκριβα επί πολλά χρόνια μετά, καθώς το παραγωγικό δυναμικό στο οποίο προσβλέπουν, θα είναι μειώμενης παραγωγικής ικανότητας.



i. Εκτεταμένη αναφορά γίνεται στις επόμενες σελίδες