



## Η οικοδομή...

...εμφάνισε σημάδια... κόπωσης, τα οποία στην πράξη θα εκδηλωθούν με τη χρονική υστέρηση στη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Και ήταν, εν πολλοίς, αναμενόμενα, μετά τη δραματική αύξηση των οικοδομικών αδειών που παρουσιάστηκε στα τέλη του 2005 και τις αρχές του 2006.

Κατά την ΕΣΥΕ, τον Οκτώβριο η οικοδομική δραστηριότητα παρουσίασε μια σημαντική κάμψη, κατά 12,9% στον αριθμό των αδειών, 18,6% στην επιφάνεια και 13,9% στον όγκο, σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2005. Αυτά ως προς το σύνολο της χώρας, γιατί κατά περιοχή υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις και συγκεκριμένα:

Στην περιοχή της Αττικής η

οικοδομική δραστηριότητα μειώθηκε κατά 25%, ενώ σημαντικές μειώσεις παρουσιάστηκαν στο Β. Αιγαίο 29,5%, στην Αν. Μακεδονία και Θράκη κατά 40,2%, στη Δυτ. Μακεδονία κατά 27,8%. Στον αντίποδα αύξηση κατά 81,2% παρουσίασε η οικοδομική δραστηριότητα στα Ιόνια νησιά κατά 16,7% στο Βόρειο Αιγαίο και κατά 4,5% στη Δυτική Ελλάδα.

Αυτά τα δεδομένα (και όχι μόνο) έχουν ως φόντο οι πληροφορίες για περαιτέρω αναστολή στη νέα αύξηση των αντικειμενικών αξιών που είχε λογαριάσει το υπουργείο Οικονομίας να κάνει, αρχικά τον Ιανουάριο, στη συνέχεια το Φεβρουάριο, τώρα ακούγεται ο Μάρτιος και τελικά θα δούμε...

## Η εξάρτηση...

...της Ευρώπης από τα ενεργειακά δίκτυα, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, φανέρωσε με σχεδόν δραματικό τρόπο, την ενεργειακή ανεπάρκεια της Γηραιάς Ηπείρου, γεγονός που ισοδυναμεί και με πολιτική ανεπάρκεια. Πέρσι ήταν οι διαφωνίες Ρωσίας – Ουκρανίας, Εφέτος Ρωσίας – Λευκορωσίας. Οδήγησαν και οι δυο σε ολιγοήμερες διακοπές στη ροή φυσικού αερίου και πετρελαίου προς τις ευρωπαϊκές αγορές, απειλώντας με «πάγωμα» (κυριολεκτικό και μεταφορικό) εκατομμύρια ανθρώπους και παραγωγικές διεργασίες, αποδεικνύοντας εμπράκτως ότι η απεξάρτηση δεν μπορεί παρά να είναι το μονόδρομος στις αποφάσεις για το μέλλον της ΕΕ.

Θυμίζουμε ότι περίπου το 80% των ρωσικών εξαγωγών φυσικού αερίου προς την Ευρώπη πραγματοποιείται μέσω της Ουκρανίας και το υπόλοιπο 20% μέσω της Λευκορωσίας.

Κι αν, τυπικά, τα προβλήματα εμφανίζονται ως ζητήματα... τιμής (π.χ. η Λευκορωσία διαφώνησε με το ρωσικό κολοσσό «Gazprom» για την τιμή του φυσικού αερίου, αλλά και για το κόστος διακίνησης), ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει ότι το φόντο των διαφωνιών είναι η πολιτική αντιπαράθεση, που κανείς δεν μπορεί να αποτρέψει στο μέλλον να γίνει περισσότερο σκληρή και να φανερώσει ακόμη πιο έντονα το αδιαμφισβήτητο: ότι η Ευρώπη δεν είναι μόνο Γηραιά, αλλά και πολύ μικρή δύναμη για να επιβάλλει όρους.

Αυτό, ίσως πιο ξεκάθαρα, φάνηκε και από την έκκληση που απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Ένωση (10.1) διά στόματος του προέδρου της Κομισιόν **Ζοζέ Μπα-**

**ρόζο** και του επιτρόπου **Σταύρου Δήμα**, για περιορισμό κατά 30% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως έως το 2020 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, ένα στόχο πιο φιλόδοξο απ' αυτόν που έθεσε το Πρωτόκολλο του Κιότο. Και οι δυο, ωστόσο, ομολόγησαν ότι τέτοιους στόχους δεν μπορούν να επιβάλουν έξω από τα σύνορα της Ευρώπης, που, άλλωστε, συμβάλλει πολύ λιγότερο στη δημιουργία του «φαινομένου του θερμοκηπίου» από άλλες αναπτυγμένες (ΗΠΑ, Καναδάς) ή προς ανάπτυξη (Κίνα, Ινδία) περιοχές του πλανήτη.

Και σ' αυτή την περίπτωση η ενεργειακή απεξάρτηση, όπως είπαν, είναι ο μόνος δρόμος, γι' αυτό και πρόταση της Κομισιόν είναι έως το 2020 το 20% της ενεργειακής κατανάλωσης στην ΕΕ να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Κι ενώ το 93% των Ελλήνων τάσσεται υπέρ της ηλιακής και το 88% υπέρ της αιολικής και αντιστοίχως το 80 και 71% των Ευρωπαίων (σύμφωνα με το «Ευρωβαρόμετρο»), κάποιοι βρήκαν αφορμή να προβάλουν ως εναλλακτική λύση την πυρηνική ενέργεια (που σίγουρα δεν συμβάλλει στο «φαινόμενο του θερμοκηπίου»), παραβλέποντας ότι και αυτή η διέξοδος (πέρα από τους άλλους μεγάλους περιβαλλοντικούς κινδύνους που εγκυμονεί) οδηγεί από «άλλη οδό» σε εξαρτήσεις.

Μήπως, τελικά, το θέμα δεν προσφέρεται για μια αποσπασματική συζήτηση, αλλά απαιτεί ένα συνολικό και ειλικρινή διάλογο, στον οποίο ουδείς (από όσους πρέπει) δείχνει διατεθειμένος να προσέλθει;

## Πολύ δύσκολη...

...χρονιά σε ό,τι αφορά το Γ΄ ΚΠΣ, χαρακτήρισε το 2007 ο υπουργός Οικονομίας **Γεώργιος Αλογοσκούφης**, επειδή, όπως είπε, οι ευελιξίες που υπήρχαν, τώρα είναι πολύ λιγότερες. Και αυτό ενώ χαρακτήρισε «σχετικά ικανοποιητικό» το επίπεδο απορρόφησης του ΚΠΣ, το οποίο έφτασε στο 58% στο τέλος του 2006, έναντι 23% το 2004, ενώ οι συμβολαιοποιήσεις έργων για τις περιφέρειες έχουν φτάσει στο 93%.

Πάντως ο ίδιος υπογράμμισε ότι απομένει ένα 10% του Γ΄ ΚΠΣ που θα πρέπει να συμβολαιοποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους, χρονιά κατά την οποία θα πρέπει να ξεκινήσει δυναμικά και η απορρόφηση του ΕΣΠΑ (Δ΄ ΚΠΣ), το οποίο θα εγκριθεί έως το τέλος Μαρτίου και τα επιχειρησιακά του προγράμματα θα εγκριθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2007.

«Τα είχαμε χύμα, μας ήρθαν και τσουβαλάτα» που λέει και η λαϊκή ρήση...



του Αθανάσιου Ευθυμιάδη

## Το μακρύ χέρι της τεχνολογίας...

### 7.288.000...

...παραγωγικές ώρες εξοικονομήθηκαν από πολίτες, επιχειρήσεις και δημοσίους υπαλλήλους το 2006, χάρη στη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και μόνο αυτών που έχουν σχέση με το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών!

Κατά τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, πραγματοποιήθηκαν 3.477.196 ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω Internet, παρουσιάζοντας αύξηση 54,13% σε σχέση με το 2005 και 157,55% σε σχέση με το 2003. Σημαντική αύξηση υπήρξε επίσης και στον αριθμό των εγγεγραμμένων χρηστών που έφτασαν το Δεκέμβριο του 2006 τους 1.721.875 χρήστες, παρουσιάζοντας αύξηση 28,58% σε σχέση με το 2005 και 72,19% σε σχέση με το 2003.

Και χρήσιμο και σκόπιμο θα ήταν να αποτιμηθούν τώρα αυτά τα δεδομένα σε κυκλοφοριακό φόρτο που γλιτώσαμε, αλλά και σε ρύπανση που μειώθηκε, ώστε να ολοκληρωθεί η «εικόνα» της θετικής ε-

πίδρασης της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» που, ωστόσο, έχει και ...

## ...Παρενέργειες...

...αν οι χρήστες δεν κάνουν χρήση χρηστική και χρηστή (όλα αυτά τα «χρη» μαζεμένα), καθόσον, όπως σε όλες τις κοινωνίες, έτσι και σ' αυτή τη νέα «κοινωνία» βρίσκουν έδαφος οι «καπάτσοι» για ναβάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη του καθενός, για να γεμίσουν τη δική τους.

Αν η ειδησεογραφία έφερε τις προηγούμενες ημέρες στη δημοσιότητα κάποια από τα «κόλπα» των επιτηδίων, μη φανταστεί κανείς ότι τα... είδαμε όλα. Γιατί και η τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαίως και οι χρήστες του Διαδικτύου (ή της κινητής τηλεφωνίας) αυξάνονται αλματωδώς, με συνέπεια να δημιουργείται πια μια μεγάλη «αγορά» για όσους έχουν βάλει στόχο τον μη κοπιώδη πλουτισμό. Γρηγορεύει, λοιπόν, καθόσον δεν φταίει η τεχνολογία, αλλά, κατά κανόνα, η αφέλεια...

**Ένας «Θαλής» σύγχρονος και ταχύτατος ξεκινά από τον κεντρικό σταθμό της Κολωνίας την εμπορική του σταδιοδρομία. Θα περάσουν πολλά χρόνια για να τον δούμε στο Λιανοκλάδι...**

