

Οι ισχυροί της δύσκολης μάχης

Το ΤΕΕ έχει δημιουργήσει παράδοση πλέον με την κατ' έτος βράβευση των αριστούχων των Πολυτεχνικών Σχολών (για 28η συνεχόμενη φορά έγινε εφέτος). Πρόκειται ασφαλώς για κορυφαία στιγμή της δράσης του επιστημονικού μας οργανισμού, μια επιλογή που ανταποκρίνεται απολύτως στους σκοπούς και την οντότητά του, την ιστορία του, αλλά και μια έμπρακτη απόδειξη ότι υπάρχει συνέχεια και συνέπεια.

Βραβεύοντας τους αριστούχους σηματοδοτεί τη σταθερή προσήλωσή του στις αξίες της γνώσης και της άμιλλας, αλλά και την εμμονή του στην κατάρτιση των νέων μηχανικών μέσα από την αναμφισβήτητα κοπιώδη και πολύχρονη σπουδή στις ελληνικές πολυτεχνικές σχολές. Βραβεύει τους άριστους στις σπουδές, αλλά και τους μαχητές για μια δημόσια Παιδεία, για αναβαθμισμένες Πολυτεχνικές Σχολές. Τους ισχυρούς της δύσκολης μάχης, Στόχους και σκοπούς από τους οποίους προσδοκά το ΤΕΕ τον εμπλουτισμό του δυναμικού του, με τις νέες γενιές των μηχανικών που θα συνεχίσουν την προσφορά τους στην ανάπτυξη της επιστήμης, αλλά και της χώρας.

Εμμέσως, πλην, όμως, σαφώς –όπως ακούστηκε στην εφετινή εκδήλωση– το ΤΕΕ και το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών, με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία δηλώνει και την αντίθεσή του στις εμπορευματοποιημένες σπουδές, στις «σειρήνες» που αναγγέλλουν απλούστερες, ευκολότερες και συντομότερες σπουδές, στο εξωτερικό (και -γιατί όχι;- και στο εσωτερικό), εκμεταλλεζόμενες την εύλογη επιθυμία της κοινωνίας –και ιδίως των νέων– για σπουδές με την αντιπαροχή ενός χαρτιού ανταλλάξιμου με έναν αμφισβητήσιμο τίτλο και ένα σίγουρο... επίδομα επί του γλίσχρου μισθού.

Το ΤΕΕ –όπως εύστοχα τονίστηκε κατά την απονομή των εφετινών βραβείων– αγωνίζεται και θα συνεχίσει, ώστε τα διπλώματα των μηχανικών να έχουν αξία και να ανταποκρίνονται σε πρόσβαση στο επάγγελμα σύμφωνα με τις σπουδές και όπως τους αξίζει. Αυτό είναι, άλλωστε, το δεύτερο και ουσιαστικό μήνυμα των βραβείων.

Δυστυχώς, όμως, έως τώρα, αυτή η πρωτοβουλία του ΤΕΕ δεν έχει συγκεντρώσει, ως θα έδει, το ενδιαφέρον της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας, αλλά και της πολιτικής ηγεσίας της χώρας (με εξαίρεση τη σταθερή παρουσία στην ετήσια εκδήλωση του Θεμιστοκλή Ξανθόπουλου, που εμφορείται από το προσωπικό ζωνρό ενδιαφέρον του για την Παιδεία και τους νέους μηχανικούς). Ίσως η ευθύνη να μην είναι μόνο δική τους. Μερίδιο σ' αυτή να έχει και το ΤΕΕ, που θα πρέπει έως την επόμενη βράβευση να σκεφτεί και να πράξει τα δέοντα.

Και μπορεί το μήνυμα της υπουργού Παιδείας Μαριέττας Γιαννάκου που διαβάστηκε στην εφετινή εκδήλωση του ΤΕΕ, με την αποστροφή ότι «η συγκεκριμένη διάκριση να αποτελέσει το εφελτήριο για τη μελλοντική σας σταδιοδρομία στο χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας» που απευθυνόταν προς τους σπουδαστές και την επισήμανση ότι «είναι σημαντικό οι επιστημονικοί και ερευνητικοί φορείς να βρίσκονται σε στενή επικοινωνία με την εκπαίδευση, που αποτελεί το φυτώριο των νέων επιστημόνων», να ικανοποίησε ως άκουσμα όσους βραβεύθηκαν και εκείνους που τους βράβευσαν, ωστόσο, δεν μπορεί ένα μήνυμα να υποκαταστήσει την αναγκαία προς τούτο πολιτική.



Το επόμενο τεύχος θα κυκλοφορήσει στις 16 Απριλίου