

Ούτε μακρύτερα, ούτε βαθύτερα

Περίπου δεκαπέντε χρόνια πριν η ελληνική πρωτεύουσα... έφτασε ως τον Εύηνο για να ξεδιψάσει. Την ίδια, πάνω-κάτω, εποχή η Θεσσαλονίκη... προσπερνούσε τον Αλιάκμονα ζητώντας να ξεφύγει από τη λειψυδρία που τη μάστιζε. Για περισσότερα χρόνια η Θεσσαλία, ο μεγαλύτερος κάμπος της χώρας, επιμένει να λύσει τα οξύτατα προβλήματα ύδρευσης και άρδευσής του παίρνοντας ένα σημαντικό μέρος από τα νερά του Αχελώου.

Δεκάδες άλλες περιοχές της χώρας κάνουν το ίδιο: στρέφονται σε γειτονικές, κοντινές ή και μακρι-νότερες περιοχές, για να εξασφαλίσουν πηγές νερού, διασφαλίζοντας την επιβίωσή τους και τη μελ-λοντική ανάπτυξή τους, ενώ δεκά-δες νησιά βρίσκονται καθημερινά στην αναμονή των υδροφόρων πλοίων, προκειμένου να αντιμετω-πίσουν τις καθημερινές υδρευτι-κές τους ανάγκες, ιδίως τους θερι-νούς μήνες.

Δεν είναι μόνο ο αυξανόμενος πληθυσμός, μόνιμος ή περι-στασιακός (παραθεριστές) και οι διαρκώς μεγαλύτερες απαιτήσεις των καλλιεργιών που κατευθύ-νουν την αναζήτηση νερού όλο και μακρύτερα, όλο και βαθύτερα και διαρκώς σε μεγαλύτερες ποσότη-τες.

Είναι και οι συχνότερα εμφανι-ζόμενες περίοδοι ξηρασίας που αφήνουν προσθετικά τα κατα-στροφικά ίχνη τους στη γη. Είναι το φαινόμενο της ερημοποίησης, που ύπουλα, αλλά σταθερά, επεκτείνεται στον πλανήτη μας και φυσικά στη χώρα μας. Τα πηγάδια και οι γεωτρήσεις που στερεύουν, ο υδροφόρος ορίζοντας που χαμηλώνει όλο και περισσότερο, είναι η εμ-φανής εκδήλωση του φαινομένου.

Μόνο που η λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα δεν βρίσκεται όλο και πιο μακριά, όλο και πιο βαθιά. Δεν είναι ζήτημα απόστασης. Είναι ζήτημα διαχείρισης των υδάτων, διασφάλισης –με μέτρα και έρ-γα– ότι το νερό που πέφτει κατά τις υγρές περιόδους δεν θα χαθεί, δεν θα διαρρεύσει και δεν θα γίνει ένα με τη θάλασσα: νερό αλμυρό και ως τέτοιο πανάκριβο στην ανάκτησή του.

Οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ότι το νερό δεν θα προκαλεί πλημμύρες, δεν θα επιτείνει το πρόβλη-μα της ερημοποίησης με το διαρκώς εντονότερο ξέπλυμα του εδάφους, αλλά θα μείνει σ' αυτό, επι-φανειακά ή υπόγεια, αλλάζοντας άρδην την πορεία που χαράξαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια: να γινό-μαστε ικέτες ή «κλέφτες» του νερού των γειτόνων μας, με ό,τι συνεπάγεται η μια ή άλλη επιλογή μας στη συνύπαρξη μαζί τους.

