

Κάθε πολίτης χωριστά και όλοι μαζί...

Ο φετινός Ιούνιος ήταν ένα σοκ για όλους όσους δεν είχαν πιστέψει ότι η καταστροφή του περιβάλλοντος έχει οδηγήσει τα μεγάλα αστικά κέντρα στο σημείο μηδέν. Σ' αυτά τα αστικά κέντρα, όπου σύμφωνα με τις στατιστικές του ΟΗΕ, το 2008 θα ζουν 3,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι και το 2030 4,9 δισεκατομμύρια.

Έβλεπα χθες τον ουρανό της Αττικής να σκοτεινιάζει από τον εφιάλτη της πυρκαγιάς και μάτωσε η καρδιά μου. Είναι από τις σπιγμές που σταματάει το μυαλό του ανθρώπου. Πού πάμε; Τι κόσμο φτιάχνουμε; Ποια γη θα αφήσουμε πίσω μας;

Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για εφησυχασμό. Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι πρώτη μας προτεραιότητα. Κάθε πολίτης χωριστά και όλοι μαζί επιβάλλεται να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να διεκδικήσουμε σεβασμό στη φύση, ακόμη κι αν θιγούν μικρά ή μεγάλα συμφέροντα, ακόμη και αν υπάρξουν ιδιοτελείς δυσαρεστημένοι. Η ανθρωπότητα βαδίζει προς την καταστροφή. Ας μη σταθούμε άβουλοι και μοιραίοι θεατές σε αυτήν την πορεία ολέθρου. Η διαμόρφωση της οικολογικής συνείδησης είναι ευθύνη του σχολείου. Δική μας ευθύνη είναι να την απαιτήσουμε.

Αισθάνομαι την υποχρέωση να απευθύνω ένα μεγάλο “ευχαριστώ” σε όλους τους συμπολίτες μας που δίνουν με αυτοθυσία και αυταπάρνηση τη μάχη στα μέτωπα της φωτιάς. Πυροσβέστες, εποχικοί πυροσβέστες, πληρώματα και πυροσβεστικά αεροπλάνα, επίγειες δυνάμεις του Στρατού μας, απλοί πολίτες είναι παράδειγμα αρετής και ανθρώπινης επιτέλεσης του χρέους.



7:20 το πρωί, Παρασκευή 29 Ιουνίου 2007:
Θέα από τον Λυκαβηττό. Κρυμμένη πίσω από τον καπνό η Πάρνηθα!
(φωτό: Αλέξανδρος Μπελτές, ΑΠΕ-ΜΠΕ)

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Πρόεδρος της Δημοκρατίας

29 Ιουνίου 2007

(Αντιφώνηση προς τον Δήμαρχο Καβάλας
μετά την ανακήρυξή του ως επίτιμου δημότη της πόλης)