



## ... υπηρεσία στους καταπατητές

**T**ις τελευταίες ημέρες, δυστυχώς, γινόμαστε μάρτυρες μιας άνευ προηγουμένου οικολογικής καταστροφής, με τραγική συνέπεια σε απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Όσοι κλήθηκαν εξ επαγγέλματος, αλλά και εθελοντικά, να αντιμετωπίσουν τις φωτιές χρειάστηκε να υπερβάλουν εαυτούς και το έργο τους αναντίρρητα ήταν πολύ σημαντικό. Ωστόσο, η έλλειψη σχεδιασμού, η έλλειψη συντονισμού, η έλλειψη προσωπικού και μέσων, η παντελής έλλειψη μέτρων πρόληψης, ήταν αυτά που επέφεραν τα γνωστά καταστροφικά αποτελέσματα.

Η Πολιτεία και οι φορείς της οι οποίοι είναι εντεταλμένοι για την προστασία των δασών, απεδείχθησαν αδικαιολόγητα ανέτοιμοι να ενεργήσουν προληπτικά από τη στιγμή που συνέτρε-

χαν σοβαροί λόγοι εκδήλωσης πυρκαγιάς, όπως προειδοποιούσαν οι μετεωρολόγοι.

Όμως, η οικολογική καταστροφή την οποία συνεχίζουμε να βιώνουμε αυτές τις ημέρες έχει τις ρίζες της σε βαθύτερα αίτια και αυτά θα πρέπει να έχουμε και αυτές τις ώρες υπόψη μας.

Η πολιτεία αντί να θωρακίσει, ως όφειλε, τη χώρα έναντι των πυρκαγιών, προχώρησε σε αλεπάλληλες ενέργειες που εμμέσως ή αμέσως αποδυνάμωσαν το αίσθημα προστασίας του ευαίσθητου δασικού μας πλούτου, προσφέροντας επί της ουσίας υπηρεσία στους καταπατητές δασικής και άλλης γης. Τόσο η τελευταία αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος, καθώς και η πρόσφατη κατάθεση πρότασης για εκ νέου αναθεώ-

ρηση του ίδιου άρθρου, η πρόσφατη, επίσης, τροπολογία για την αναστολή κατεδάφισης των αυθαιρέτων εντός δασικών εκτάσεων -έστω και αν αποσύρθηκε- συνιστούν μια κατάποιο τρόπο δικαίωση των καταπατητών.

Παράλληλα, η αποδυνάμωση του Πυροσβεστικού Σώματος σε προσωπικό, η έλλειψη Εθνικού Κτηματολογίου και Δασολογίου, η παντελής απουσία κάθε κρατικής παρέμβασης για την κατεδάφιση των αυθαιρέτων που «αναφύονται» κατά εκατοντάδες στις καμένες κατά το παρελθόν περιοχές, συνιστούν συγκεκριμένη πολιτική επιλογή, που ενισχύει το έργο των καραδοκούντων καταπατητών δημόσιας γης. Η επανεμφάνιση στο προσκήνιο των «κληρονόμων» που διεκδικούν εκτάσεις του

Οι θέσεις  
της ΜΕΠΑΑ  
για τις  
δασικές  
πυρκαγιές

Υμηττού, είναι μια σύμπτωση, αλλά και μια υπόμνηση των όσων από μακρού συμβαίνουν στη χώρα μας.

## Το πακέτο μέτρων του ΥΠΕΧΩΔΕ

Το πακέτο μέτρων που εξήγγειλε ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ (9/7) σε ό,τι αφορά στην αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων στην Πάρονηθα, έρχεται πράγματι να αντιμετωπίσει μερικώς τις συνέπειες της οικολογικής καταστροφής, προβλέποντας θετικά, καταρχήν, μέτρα: Περιλαμβάνει την κήρυξη ως αναδασωτέων των καμένων εκτάσεων σύμφωνα με το Άρθρο 117 του Συντάγματος (αυτό που επιμένουν να αναθεωρήσουν σε συνδυασμό με το άρθρο 24), προβλέπει αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, την προστασία και φύλαξη των καμένων, την προστασία της πανίδας, την πρόσληψη προσωπικού και τη

χρηματοδότηση του όλου εγκειρήματος.

Πλην, όμως, η πρόκληση βρίσκεται στην υλοποίηση των μέτρων. Και αυτό απομένει να το δούμε στο μέλλον.

Το ζήτημα που άμεσα τίθεται αφορά στην εξειδίκευση του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής του πακέτου των μέτρων και του συντονισμού όλων των εμπλεκομένων με τρόπο αποτελεσματικό. Στη συνέντευξη Τύπου για την Πάρονηθα ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ (18/7) γνωστοποίησε ότι η εφαρμογή του ήδη άρχισε και αυτό ασφαλώς είναι ένα θετικό βήμα.

Το ΤΕΕ θα παρακολουθήσει την υλοποίησή του και θα παρέμβει εάν και όταν χρειασθεί. Άποψή του είναι ότι ανάλογα μέτρα και έργα θα πρέπει να αποφασιστούν και για πολλές άλλες περιοχές που υπέστησαν εξίσου καταστρεπτικές πυρκαγιές.

Εκείνο που οφείλουμε, πάντως, να επισημάνουμε σήμερα είναι ότι ακόμη και αν όλα τα μέτρα και έργα εφαρμοστούν και αποδώσουν, όλα θα αποδειχτούν προσωρινά, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται η ίδια δασοκτόνος ανίληψη στην πολιτική για το περιβάλλον εκ μέρους των κυβερνήσεων (σημερινής και παλαιότερων).

## Οι χρόνιες ελλείψεις - παραλείψεις

Πέρα απ' όλα αυτά, οφείλουμε να σταθούμε ιδιαίτερα στα διαχρονικά και μειζονα προβλήματα που βρίσκονται σε συνάρτηση με τις πυρκαγιές, όπως:

Στην έλλειψη Δασικών Χαρτών και Κτηματολογίου που αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας σύμφωνα με το Σύνταγμα και το οποίο θα ενισχύσει καθοριστικά την προστασία των δασών έναντι όλων όσων τα επιβουλεύονται καθ' οιονδήποτε τρόπο.

Στην ανάγκη -όπως έγινε φανέρω τις τελευταίες ημέρες- άμεσης δημιουργίας ενός ενιαίου φορέα δασοπροστασίας, όπως, άλλωστε, προβλέπεται και από το ομόφωνο πόρισμα της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιπροπίς της Βουλής του 1993. Αυτός ο φορέας, κατάλληλα στελεχωμένος, είναι δυνατόν να λειτουργήσει αποτελεσματικά τόσο στην πρόληψη όσο και στην καταστολή. Αυτονότητα είναι ότι στη λειτουργία του θα έχει αναβαθμισμένο ρόλο η Δασική Υπηρεσία.

Παράλληλα, θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες, όπως η χρήση της τηλεανίκνευσης δασικών πυρκαγιών, η χρήση μοντέλων προσομοίωσης κ.ά. ώστε να μην παρατηρούνται καθυστερήσεις στην πρώτη και όπως έχει αποδειχτεί κρίσιμη αντιμετώπισή τους.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι πηγές των πόρων, κοινωνικών και εθνικών, που μπορούν να διατεθούν για το σκοπό αυτό.

# ΟΙ ΦΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΈΖΩΣΑΝ ΤΗ ΧΩΡΑ

