

του ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΚΑΡΑΛΗ

Σήμερα...

...είναι η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς. Ας φροντίσουμε για τη μακροημέρευση μας, αλλά όχι μόνο...

Την καλύτερη...

...ποιότητα ζωής στον κόσμο έχουν οι Νορβηγοί, ενώ ακολουθούν οι Ισλανδοί και οι Αυστραλοί, οι οποίοι, ωστόσο, καταναλώνουν το περισσότερο αλκοόλ, ενώ οι Έλληνες καπνίζουν τα περισσότερα τσιγάρα, οι Ιάπωνες διαβάζουν τις περισσότερες εφημερίδες και ο Ισημερινός είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη αναλογία φώνων ανά κάτοικο, σύμφωνα με το «Pocket World in Figures 2008» (ειδική έκδοση του «The Economist») που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες ημέρες.

Η έρευνα που συγκρίνει τα δεδομέ-

να σε σχέση με την ποιότητα ζωής σε 183 χώρες καταλήγει, μεταξύ άλλων, ότι το Λουξεμβούργο έχει το υψηλότερο ΑΕΠ ανά κάτοικο και ακολουθούν οι Βερμούδες και η Νορβηγία. Η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ παραμένουν οι πρώτες οικονομίες στον κόσμο, ωστόσο, κατέχουν αντίστοιχα την έβδομη και την όγδοη θέση του Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης, ο οποίος είναι ενδεικτικός για την ποιότητα ζωής, σύμφωνα με τους συντάκτες της. Οι ελβετικές πόλεις Ζυρίχη και Γενεύη είναι οι πιο ευχάριστες για να ζει κανείς και έπονται το Βανκούβερ (Καναδάς) και η Βιέννη (Αυστρία). Το Παρίσι κατέχει την 33η θέση της κατάταξης.

Οι ΗΠΑ έχουν την πρώτη θέση

στον κόσμο όσον αφορά στην εκπομπή των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και ακολουθούν η Κίνα και η Ρωσία.

Οι ΗΠΑ έχουν και τις πιο «γεμάτες» φυλακές στον κόσμο, με 2.200.000 καταδικασθέντες, ενώ η Κίνα είναι η χώρα που πραγματοποιεί τις περισσότερες εκτελέσεις (3.400 το 2004).

Η Νότια Αφρική, τέλος, είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές των ακινήτων (351% μεταξύ του 1997 και του 2006) και ακολουθούν η Ιρλανδία (253%) και η Βρετανία (196%).

Αυτά για να ξέρουμε σε τι κόσμο ζούμε...



Μήπως...

...Παραφουσκώσαμε το ΙΧ αυτοκίνητο και υπερβάλλουμε στη φροντίδα μας γι' αυτό;



Και μήπως...

...η ιδέα των φυτεμένων ΙΧ (ιδέα που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης αυτοκινήτου τις προηγούμενες ημέρες στη Γερμανία) δεν είναι άσχημη;

Κρυφοκοιτούν...

...πίσω από το εκλογικό παραβάν τα προβλήματα, που ήσαν πολλά, πήραν ύψος υπέρμετρο το προηγούμενο διάστημα, έπεσαν ως βαριά σκιά πάνω στα δυο μεγάλα κόμματα. Το εκλογικό αποτέλεσμα της περασμένης Κυριακής δεν ήταν το τέλος, αλλά η αρχή μιας εξαιρετικά δύσκολης περιόδου για όλους. Ουδείς μπορεί και πρέπει να αμφισβητήσει το μήνυμα που δόθηκε και, μάλιστα, προς όλες τις κατευθύνσεις. Και ουδείς δικαιούται να προεξοφλήσει πως το αποτέλεσμα της κάλπης προδιέγραψε την κυβερνητική πολιτική και την αντιπολιτευτική δράση. Το βέβαιο είναι πως τίποτα δεν είναι όπως πριν, αλλά όλα ξεκινούν –ή έστω οφείλουν να ξεκινήσουν– από μια διαφορετική βάση.

Τα πρόσωπα –και κυρίως αυτά που θα συγκροτήσουν το Υπουργικό Συμβούλιο– το δίχως άλλο

την επιτυχία από την αποτυχία. Που λύνουν ή γεννούν επιπλέον προβλήματα.

Η «δεύτερη ευκαιρία» που ζητήσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, δεν μπορεί να συνοδεύεται από τις δυσλειτουργίες, τις επαναλήψεις λαθών και προπαντός την αλαζονεία που πρυτάνευσαν σε πολλές περιπτώσεις κατά την πρώτη.

Στο βαθμό που (ως παράδειγμα) οι επαγγελματίες μεταρρυθμίσεις δεν προχώρησαν, θα πρέπει να συνειδητοποιηθεί ότι οφείλεται σε δύο ζητήματα: είτε δεν έγινε ο διάλογος που έπρεπε να γίνει, είτε ήταν λάθος οι μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν.

Οι επιστημονικοί φορείς της χώρας –με πρωτοβουλία και επιμονή του ΤΕΕ– απέδειξαν όλο το προηγούμενο διάστημα ότι και διάλογος μπορεί να υπάρχει και συνεργασία να κτιζείται, έτσι ώστε να καταλήγου-



παίζουν ρόλο. Αλλά δεν είναι αυτά που καθορίζουν τις πρακτικές και το αποτέλεσμα. Η χάραξη πορείας, οι κατευθύνσεις και οι εντολές –υπόθεση συλλογικότερης ευθύνης– όπως, επίσης, ο έλεγχος πράξεων και παραλείψεων των επιμέρους προσώπων –υπόθεση και ευθύνη του προέδρου της κυβέρνησης– είναι αυτά που ξεχωρίζουν

με σε κοινά αποδεκτές προτάσεις. Απέδειξαν ότι είναι σε θέση να βάζουν στην άκρη τις αναπόφευκτες εκείνες περιπτώσεις που χωρίζουν. Με άλλα λόγια, η επιστημονική κοινότητα απέδειξε ότι μπορεί. Αλλά, δυστυχώς, δεν αξιοποιήθηκε η ικανότητά της. Ευλόγως, λοιπόν, το ερώτημα παραμένει: η νέα κυβέρνηση θέλει;



Όταν οι γονείς δεν αποχωρίζονται τα παιδιά τους

Μοιάζει με...

...έμπνευση ευφάνταστου καλλιτέχνη φωτογράφου, αλλά η δημοσιευόμενη φωτογραφία δεν είναι παρά η αποτύπωση της πραγματικότητας. Στο κλειστό γυμναστήριο του Πανεπιστημίου του Wuhan, στην κεντρική Κίνα, χρειάστηκε να στρωθούν 350

στρώματα, για να φιλοξενηθούν οι γονείς που συνόδευαν τους πρωτοετείς φοιτητές. Το γονικό ενδιαφέρον (και όχι μόνο στην Κίνα) ενίοτε εκδηλώνεται σε ακραία μορφή για τα μικρά, την ίδια στιγμή που υποχωρεί στα μέγιστα...

Ο ΟΟΣΑ...

...ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στην τελευταία έκθεσή του, προειδοποιεί ότι οι επιδοτήσεις για την παραγωγή βιοκαυσίμων θα οδηγήσουν σε αυξήσεις στις τιμές των γεωργικών προϊόντων και τελικά θα βλάψουν το περιβάλλον, γι' αυτό και πρέπει να σταματήσουν. Ανάλογες εκτιμήσεις είχε ανακοινώσει πρόσφατα και ο ΟΗΕ.

Άλλωστε, όπως επισημαίνουν οι συντάκτες της, τα βιοκαύσιμα θα περιορίσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου το πολύ κατά 3%, με

δυσανάλογα υψηλό κόστος. Ακόμη, η επέκταση των ενεργειακών καλλιεργειών, επισημαίνεται, θα οδηγήσει σε αποψίλωση δασών και αναφέρεται το παράδειγμα της Ινδονησίας και της Μαλαισίας, όπου τεράστιες εκτάσεις ζούγκλας αποψιλώνονται για την παραγωγή φοινικέλαιου.

Κατά την έκθεση, μόνο τρεις πηγές βιοκαυσίμων είναι προτιμότερες από το πετρέλαιο: η ζάχαρη Βραζιλίας, που μετατρέπεται εύκολα σε αιθανόλη, τα παραπροϊόντα της βιομηχανίας χαρτίου και τα χρησιμοποιημένα φυτικά λίπη.