

Δημόσια Έργα ενώπιον Δικαιοσύνης

Το νέο βιβλίο του **Ντίνου Ρόβλια** με τίτλο «Τα Δημόσια Έργα στην κρίση των Δικαστηρίων - Δεύτερος τόμος νομολογία», κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις «Αντ. Ν. Σάκουλα».

Το βιβλίο –όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση- περιλαμβάνει 100 σημαντικές δικαστικές αποφάσεις της τελευταίας επταετίας, αποφάσεις που επέλυσαν κρίσιμα θέματα, που αναφέρονται κατά την προκήρυξη, ανάθεση και εκτέλεση των δημόσιων έργων. Περιλαμβάνονται αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου,

του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Διοικητικών Εφετειών, Πενταμελών Εφετειών και Μονομελών Πρωτοδικείων.

Επελέγησαν αποφάσεις που επιλύουν σοβαρά ζητήματα του κοινοτικού και του εθνικού Δικαίου, τα δε κείμενά τους εκτίθενται τόσο ολόκληρα (χωρίς περιεκτικές), όσο και σε περίληψη.

«Πρόκειται για χρήσιμο και εύχρηστο για νομικούς και μηχανικούς που ασχολούνται με θέματα δημόσιων έργων» καταλήγει η ανακοίνωση.

] Τηλ.: 210-3615.440 και 210-3618.198,
ιστοσελίδα: www.ant-sakkoulas.gr



Ο Λαβύρινθος, το σύνδρομο του Σίσυφου και η Πολεοδομία

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Παπαζήση», το νέο βιβλίο του αρχιτέκτονα – πολεοδόμου, **Σταύρου Χρ. Τσέση**, με τίτλο: «Ο Λαβύρινθος, το Σύνδρομο του Σίσυφου και η Πολεοδομία. Σκέψεις για τη ρύθμιση του χώρου στην Ελλάδα».

Όπως διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο, «για την επίτευξη του στόχου της αστικής αειφορίας, το σύνολο των προσπαθειών θα πρέπει να συντείνει στη διαμόρφωση μιας χωροταξικής πολιτικής που θα περιλαμβάνει: ουσιαστική ενσωμάτωση του κοινοτικού κεκτημένου, νέες συνταγματικές ρυθμίσεις, σαφές και σταθερό θεσμικό πλαίσιο, με παράλληλη άρση των ασαφειών, κενών, αντινομιών και αγκυλώσεων που χαρακτηρίζουν ορισμένες πλευρές του θεσμικού οικοδομήματος και συντετημένους χρόνους σχεδιασμού και θεσμοθέτησης των σχεδίων, τροποποιήσεις σε επίπεδο εφαρμογής, στη βάση σύγχρονων αντιλήψεων που αντιμετωπί-

ζουν τη χωρική αντανάκλαση της οικονομικής διόγκωσης, της αύξησης του ΑΕΠ, τις δημογραφικές ανακατατάξεις και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής των τεχνολογικών εξελίξεων -δηλαδή το δομημένο περιβάλλον- στον πυρήνα του προβλήματος, χωρίς αφορισμούς. Η διαδικασία χωρικών παρεμβάσεων οφείλει να είναι διαρκής, επίμονη και σε διαλεκτική σχέση με (νέες) προκλήσεις που αναφύονται.

Η τρέχουσα οικονομική κρίση, που φαίνεται να καθλώνει την οικοδομική δραστηριότητα, καταδεικνύει τα κύρια αίτια του προβλήματος, αλλά και δίνει ερείσματα για απαντήσεις σε καινούρια φιλοπεριβαλλοντική πλατφόρμα, όπου η έννοια της κατανάλωσης (και χωρικής) επαναξετάζεται».

] Τηλ.: 210-3822.496, 210-3838.020, ιστοσελίδα: www.papazisi.gr

Νέα βιβλία

Τρία νέα βιβλία εξέδωσε ο χημικός μηχανικός και λογοτέχνης **Ιωάννης Μποζίκης**:

• «Ιωάννα, λίγη τρέλα δεν μας βλάπτει»

«Χρονογραφήματα με εξαιρετικά ενδιαφέροντα ευρηματικότητα -όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση-, που γράφτηκαν με το ύφος και τη διατύπωση του δηκτικού λόγου, που συγγενεύει άμεσα με τη σάτιρα και το σκώμμα, αλλά και το σαρκασμό. Ο συνδυασμός αυτός της παράδοσης του σατιρικού λόγου (δηκτικού) προσεγγίζει την ανάγκη εξισορρόπησης των αναγκών του σύγχρονου ανθρώπου, ο οποίος χρειάζεται και επιδιώκει να βρει απαντήσεις στα πνευματικά του αιτήματα, αλλά και στα κοινωνικά, απ' όπου απουσιάζει το μέτρο. Σ' αυτό το βιβλίο ο Ιωάννης Μποζίκης αναζητεί λύσεις και μία από τις λύσεις αυτές είναι η δηκτική έκφραση του λόγου που αφορά «τα κακώς κείμενα» του κοινωνικού – πολιτικού βίου της πατρίδας μας. Με λίγα

λόγια, έχει προσανατολιστεί και προς αυτήν την κατεύθυνση, της καταγραφής της κοινωνικοπολιτικής λογοτεχνίας υπό τη μορφή του δηκτικού λόγου».

• «Στων παθών τη Λύσσα» (ποιήματα)

Εδώ ο Ιωάννης Μποζίκης, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, «συγκεντρώνει με μια ιστορική αναδρομή όλες τις εποχές κατάρπτωσης, όπου το πνεύμα εκδιώχθηκε σε μία προσπάθεια ν' απονεκρωθεί. Όμως δεν υπάρχει νεκροταφείο της ανάμνησης, γι' αυτό και το πνεύμα επιβιώνει από τη φύση του, που είναι η αιώνια διαδρομή, στην οποία έχει ταχθεί ο ποιητής, ο οποίος μπαίνει με τόλμη σ' όλα τα θέματα, που απασχολούν τους σύγχρονους σκεπτόμενους, και όχι μόνο μέσα στα προκαθορισμένα όρια του σήμερα, αλλά στα πλατύτερα όρια του οικουμενικού πνεύματος, που οι αξίες είναι αδιαμφισβήτητες».

] Τηλ. 210-8979.130



Επιμέλεια: **Φρ. ΚΑΒΑΛΑΡΗ**