



Διαδίκτυο και νέα πραγματικότητα

Από τις εκδόσεις «Κλειδάριθμος» κυκλοφορεί το βιβλίο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και διδάκτορα Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, **Σπύρου Δ. Αρσένη**, με τίτλο: «Διαδίκτυο και κοινωνικές επιστήμες. Τεχνικές, τεχνολογικές και συστημικές προσεγγίσεις».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ύπαρξη του κυβερνοχώρου ως μέσου επιχειρηματικότητας, ενημέρωσης, επικοινωνίας, συνάθροισης, διαβούλευσης και διασκέδασης επιδρά καθοριστικά στην καθημερινότητά μας.

Η ανάγκη μελέτης αυτής της νέας πραγματικότητας και η κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς στις συνθήκες που διαμορφώνουν τα τεχνολογικά κατασκευασμένα περιβάλλοντα, δημιουργεί ένα σημείο σύγκλισης διαφορετικών μεταξύ τους επαγγελματικών πεδίων: της Κοινωνιολογίας, της Ψυχολογίας, της Οικονομίας και των εφαρμογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας.

Τα περιεχόμενα του βιβλίου δίνουν έμφαση σε θέματα:

- Τεχνικά: Τι είναι το διαδίκτυο; Ποιες είναι οι υπηρεσίες του; Ποιες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται;

- Διαδικτυακής αλληλεπίδρασης: Αμεσότητα, συνεχής πρόσβαση, μηδενικό κόστος, δικτυακά φαινόμενα, διαδικτυακή μνήμη, ασυμμετρία πληροφοριών, αξιοπιστία κ.ο.κ.

- Διαδικτυακής συμπεριφοράς: Δυνητικές ταυτότητες, δυνητικό σώμα, έλλειμμα προσοχής, μειωμένη χρήση αισθήσεων, κειμενικότητα, σχετικότητα χρόνου κ.ο.κ.

- Διαδικτυακών κοινοτήτων και ιστοκοουλτούρας: Τι είναι η δυνητική κοινότητα; Ποια τα χαρακτηριστικά της; Πώς διαμορφώνεται η ιστοκοουλτούρα;

- Επιχειρησιακής χειραγώγησης και εθισμού χρηστών.

- Εργασίας και οργάνωσης εργασίας: Ανατροπή γνωστικών διαδικασιών, κατάρρευση χρονικής, χωρικής και ιεραρχικής οργάνωσης.

] www.klidarithmos.gr.



Το Τάγμα των Φιλελλήνων

Το ημερολόγιο του **Johann Daniel Elster** μετέφρασε ο Π.Μ. και τ. καθηγητής του ΔΠΘ, **Χρίστος Οικονόμου**, υπό την επίβλεψη της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το 1822 οι ξένοι φιλέλληνες που είχαν έρθει στην Ελλάδα για να λάβουν μέρος στον απελευθερωτικό αγώνα, ίδρυσαν στην Κόρινθο το Τάγμα των Φιλελλήνων, με αρχηγούς το Γερμανό στρατηγό κόμητα Normann και γενικό αρχηγό του στρατού και πρωθυπουργό της προσωρινής κυβερνήσεως τον Αλ. Μαυροκορδάτο.

Μεταξύ των φιλελλήνων ήταν και ο γιατρός Johann Daniel Elster από την Πρωσία, που υπηρετούσε στο Τάγμα με το βαθμό του Ταγματάρχη. Ο Elster κρατούσε σε όλη τη διάρκεια της εκστρατείας, από την Κόρινθο μέχρι την Πάτρα, το Ρίο - Αντίρριο, το Μεσολόγγι, την Άρτα και μέχρι τη μάχη του Πέτα, όπου ήταν και το τέλος του Τάγματος, λεπτομερές ημερολόγιο.

Το ημερολόγιο αυτό χάθηκε στη μάχη του Πέτα. Ο Elster, όμως, γυρίζοντας στην Ευρώπη, αφού παντρεύτηκε και εγκαταστάθηκε στην Ελβετία, ξανάγραψε το ημερολόγιό του από

μνήμης, το οποίο εκδόθηκε, τελικά, στο Baden της Ελβετίας το 1828».

Και η ανακοίνωση συνεχίζει:

«Από τότε, παρ' όλο το προφανές ενδιαφέρον που έχει για τη μελέτη της Ελληνικής Ιστορίας, παρέμενε αμετάφραστο στα ελληνικά και ανεκμετάλλευτο ιστορικά.

Τώρα, ύστερα από 182 χρόνια, μας παραδίδεται σε πιστή μετάφραση από τον Χρίστο Μ. Οικονόμου, τ. καθηγητή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και με φροντίδα και επιμέλεια της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος.

Το ενδιαφέρον του ημερολογίου είναι προφανές. Ο αναγνώστης ξαναζεί, με τη διήγηση ενός αυτόπτη μάρτυρα, επεισόδια της καθημερινής ζωής των ξένων αγωνιστών, τις αγωνίες τους, τα παράπονά τους και τις μεγάλες στιγμές της αυτοθυσίας και του ηρωισμού, μέχρι το τραγικό τέλος».

Το βιβλίο διατίθεται από την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδας και διανέμεται κυρίως σε σχολικές βιβλιοθήκες και συλλόγους, κυρίως της Βορείου Ελλάδος.

] Τηλ.: 210-3237.617. ■

Επιμέλεια: **ΦΡ. ΚΑΒΑΛΑΡΗ**