

Σαν σήμερα...

...το **1768**, εκδόθηκε για πρώτη φορά η εγκυκλοπαίδεια «*Britannica*».

Το **1876**, ο **Ερίκος Σλίμαν** ανακάλυψε τα ανάτορα των Μυκηνών.

Το **1877**, ο **Τόμας Έντισον πραγματοποίησε την πρώτη ηχογράφηση, αφηγούμενος την ιστορία «Η Μαίρη είχε ένα μικρό πρόβατο».**

Το **1892**, πέθανε ο **Ερνστ Βέρνερ φον Ζίμενς**, ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος, ιδρυτής της ομώνυμης φίρμας.

Το **1917**, σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη στο λιμάνι του Χάλιφαξ (Καναδάς), η οποία είχε ως συνέπεια 3.000 νεκρούς, 6.000 τραυματίες και 30.000 άστεγους!

Σήμερα...

...**Χρόνια Πολλά** στο Νίκο, στη Νικολέτα και σε όλους με παραλλαγή του ονόματος.



Υπό εξαφάνιση...

...τελεί το αγριόγιδο στην Ελλάδα, ένα από τα πλέον σπάνια είδη της πανίδας, εξαιτίας της δράσης των λαθροκυνηγών, καταγγέλλουν οι οικολογικές οργανώσεις της χώρας. Σήμερα, στην Ελλάδα υπάρχουν δεκαπέντε μικροί πληθυσμοί αγριόγιδων, διάσπαρτοι στη Β. και Ν. Πίνδο, στον Όλυμπο, στη Ρούμελη, στη Ροδόπη και σε ορισμένα ακόμη βουνά των συνόρων. Απα-

ντώνται συνήθως σε κοπάδια των 5-15 και εκπιμάται ότι ο συνολικός αριθμός τους στην Ελλάδα δεν ξεπερνά πλέον τα 500. Η ανύπαρκτη φύλαξη των βιοτόπων του, τα προβλήματα ή η έλλειψη φορέων διαχείρισης και ειδικών επιστημόνων και φυλάκων, η συχνή οριοθέτηση των καταφυγίων άγριας ζωής, αλλά και η διάνοιξη οιδικού δικτύου, ακόμη και στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές, θεωρούνται ως αιτίες για την παράνομη θήρευσή του.



Δε βλέπω...

...δρόμο να... διαβά, κατά παραλλαγή του στίχου του παλιού τραγουδιού. Ο χειμώνας, κατά την αιθεντική του μορφή ενέσκηψε στην άλλη Ευρώπη και κατά τη συμβολική, εδώ, στη νότια άκρη της Ηπείρου. Το «κανήκομεν εις την δύση», στις ημέρες μας, αποκτά άλλη έννοια, απολύτως δύσθυμη ελέω ΔΝΤ και «μνημονίου»...



Η Κέρκυρα...

...ταλαιπωρήθηκε, στα μέσα Νοεμβρίου, για μια ακόμη φορά τα τελευταία χρόνια, από ισχυρές βροχοπτώσεις, αλλά οι εκτεταμένες καταστροφές που προκλήθηκαν θα πρέπει να αποδοθούν -στην πλειοψηφία τους- στο γεγονός πως οι άνθρωποι συνεχίζουν να πηγαίνουν κόντρα στη φύση, η οποία έχει χαράξει τους δρόμους του νερού από τα πανάρχαια χρόνια. Απόδειξη και η φωτογραφία.

Ο Νιλ Άρμστρονγκ...

...ο ογδοντάχρονος πλέον, Αμερικανός αστροναύτης, ο οποίος στις 20 Ιουλίου 1969 ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε το πόδι του στο φεγγάρι, μίλησε πριν λίγες ημέρες στη Χάγη, σε συνέδριο, για την πρακτική σημασία των μεγάλων ανακαλύψεων στην προώθηση των επιστημών και της τεχνολογίας, κυρίως, όμως, για την ανακαιότητα χάροξης μιας επιτυχημένης πολιτικής μεταφοράς αυτής της γνώσης από χώρα σε χώρα.



Όταν κοιτάς από ψηλά βλέπεις μια παλία καταφώτιση και πλάι της μια Ελλάδα στο μισοσκόταδο (όπως στη χαρακτηριστική αυτή φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα η NASA πριν λίγες ημέρες). Συμβολική, αναμφισβήτητα.



Διάλεξη...

...στο Μέγαρο Μουσικής έδωσε πριν λίγες ημέρες ο 44χρονος διάσημος αρχιτέκτονας **David Adjaye**, Βρετανός με καταγωγή από την Γκάνα, γεννημένος, ωστόσο, στο Dar Es Salaam της Τανζανίας, όπου ο πατέρας του υπηρετούσε ως διπλωμά-

της, απόφοιτος του «Royal College of Art». Βραβευμένος με το ασημένιο μετάλλιο του Βασιλικού Ινστιτούτου Βρετανών Αρχιτεκτόνων (RIBA), χαρακτηρίζεται από τις καινοτόμες δουλειές του, τόσο στη Ζωγραφική, όσο -κυρίως- στην αρχιτεκτονική, δείγμα της οποίας είναι και η φωτογραφία που παραθέτουμε (κάτω).

Να θυμάστε, πάντα, ότι ο Κώδικας Αμοιβών για τους μηχανικούς και τα κατώτατα όρια δεν ορίστηκαν για προστασία του εισοδήματος, αλλά για τη διασφάλιση της ποιότητας των έργων. Όσοι, λοιπόν, προτείνουν την κατάργησή τους, φαλκιδεύουν την ποιότητα, άρα και την ασφάλεια των έργων. Αυτή είναι η ουσία του μείζονος θέματος.



Το... θεό τους δεν έχουν οι Κινέζοι. Ως και τον Πύργο του Άιφελ αποκτούν, σε ένα πανομοιότυπο αντίγραφο που στήνουν στην πόλη Hangzhou στα ανατολικά της χώρας, πάνω από έναν σταθμό του Μετρό.

Ο παλαιότερος δρόμος του Καΐρου, η Al-Muizz, με τα ωραιότερα δείγματα ισλαμικής αρχιτεκτονικής καταφώτιστα, θέαμα, ασφαλώς, χάρμα οφθαλμών.