

Aυτά που συμβαίνουν στην εποχή μας είναι συνταρακτικά και όμως φαίνεται να μη μας αγγίζουν, αν κρίνουμε από την αντίδρασή μας.

Ο κόσμος έχει γίνει φοβερά μίζερος και ανιαρός.

Τα ΜΜΕ απδιαστικά. Μας παρουσιάζουν με τις ώρες πολέμους, βία, αίμα και ταυτόχρονα ένα αλαλούμ με κίτς μοντερνισμό.

Οι άνθρωποι, απαθείς, ακολουθούν την αρχή της σιωπής των αμνών και ενίστε γίνονται φοβερά σκληροί. Οι ένοιες της αλληλεγγύης και της συμπόνιας τείνουν να εξαφανιστούν, μαλονότι δίπλα μας κυκλοφορούν εκατομμύρια πεινασμένοι άνεργοι, εξαθλιωμένοι. Παραδίπλα, κάποιες κυρίες χαζέψουν στα καταστήματα του Κολωνακίου, κοσμήματα και αρώματα. Οι περισσότερες, βέβαια, δεν μπορούν και να τα αγοράσουν. Οι μισθοί και οι συντάξεις καθηλώθηκαν, ενώ οι φόροι υπερφορτώ-

στυχώς, λίγοι σήμερα προσπαθούν να γνωρίσουν τις αιτίες της βρωμιάς και της σαπίλας που κυριαρχεί. Λίγοι ζήτουν να μάθουν τι κρύβεται πίσω από το σύγχρονο πολιτισμό. Οι ψευτοδιανούμενοι γράφουν αρλούμπτες, αφού έχουν γίνει πληρωμένοι υπάλληλοι του συστήματος της αγοράς που κυριαρχεί.

Η αναζήτηση και η γνώση της αλήθειας είναι αυτή που μπορεί να μας λυτρώσει. Νous υπηντισμένος που βρίσκεται μακριά από τις μνήμες, την πραγματικότητα και την αλήθεια, δεν μπορεί να λυτρωθεί. Αυτό αποδεικύεται από μικρά γεγονότα της καθημερινότητας, μέχρι μεγάλα φυσικά φαινόμενα (π.χ. σεισμοί), για τα οποία, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, οι σύγχρονοι επιστήμονες δεν ξέρουν σχεδόν τίποτα. Παρ' όλα αυτά, καθημερινά ζούμε ανότους επιστήμονες να διατρανώνουν πως τα ξέρουν όλα. Σε επίπεδο επιστήμης υπάρχει η ψεύτικη, πλημμυρισμένη από υποκειμενικές και εγωιστικές θεωρίες

χρηματοπιστωτικό δυτικό σύστημα).

Σε προσωπικό επίπεδο, η ανασφάλεια και η ανεργία μπορούν να οδηγήσουν σε υποτέλεια, εξάρτηση και ακραία φαινόμενα, όπως την απόγνωση και τα ναρκωτικά. Το αντίδοτο είναι: Οι ανησυχίες, η αγανάκτηση και η οργή να μετατραπούν σε αυτογνωσία, σε γνώση της αλήθειας, σε πίστη ενός οράματος βασισμένου σε αξίες και ιδανικά. Αντικειμενικά οι συνθήκες είναι ώριμες. Οι προϋποθέσεις έχουν δημιουργηθεί. Απομένει να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο αυτό που ήδη γίνεται σε αρκετούς χώρους, της δουλειάς και της γειτονιάς. Η συνειδητή συλλογική δράση και πίστη ότι αυτοί οι «ιοσχυροί» είναι λίγοι, ότι εμείς είμαστε πολλοί. Πως μπορούμε, στηριγμένοι πρώτα απ' όλα στις δικές μας δυνάμεις, να νικήσουμε. Βλέπουμε, δηλαδή, ότι ήδη υπάρχουν απαντήσεις στο πώς οργανώνεις τις συνθήκες (τις διαδικασίες) της αλλαγής.

Πρέπει να πούμε «φτάνει πιάλ» και να

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΜΙΑ ΆΛΛΗ ΣΚΟΠΙΑ

Ευκαιρία Ανά(σ)τασης

του **Μπούμη Αθανασίου***

Θηκαν. Όλες οι χώρες και ο κόσμος χρωστάνε. Ο ένας χρωστάει στον άλλον. Κανείς δε ζει ήσυχος, κανείς δεν απολαμβάνει τη ζωή, τη φιλία, την ειλικρίνεια. Σχεδόν παντού κυριαρχεί η ιδιωτευση. Η λέξη προέρχεται επυμολογικά από την Αρχαία Ελλάδα, περνάει στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, για να γίνει κυρίαρχο χαρακτηριστικό σήμερα, με την έννοια της ηλιθιότητας. Οι σημερινοί άνθρωποι, γίνονται, όχι έξυπνοι αλλά πονηροί, όχι καλοί αλλά κακοί, διεστραμμένοι και διεφθαρμένοι. Η διαφθορά ως φαινόμενο «κοινωνικοποιηθήκε» και γενικεύθηκε, ξεφεύγοντας από τα ανώτερα κλιμάκια της εξουσίας, κατατροπώνοντας ακόμη και αυτόν τον Μακιαβέλι, που συνδύαζε την εξουσία με τη δύναμη, ως προνόμιο μιας, ελίτ πλουσίων.

Μπροστά στον πυρηνικό όλεθρο που ζούμε, την καταστροφή του περιβάλλοντος και το θάνατο από πένα εκατομμυρίων κατοίκων της Ασίας, της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής, δυ-

και αντιλήψεις και η άλλη, η πραγματική, που στηρίζεται στην αντικειμενική προσέγγιση, δηλαδή στο Είναι.

Ακολουθώντας το δρόμο αυτό, μπορούμε να οδηγηθούμε σε ατομικές και κοινωνικές συνεδρήσεις. Να προσεγγίσουμε την πραγματική ευτυχία και όχι την προσωρινή απόλαυση. Να ορματιστούμε την ουσία, ν' αλλάξουμε τα πράγματα και τον κόσμο.

Βασικό, πρωταρχικό θέμα συνειδητούς του καθενός μας είναι η απάντηση στο απλό ερώτημα: Είμαστε κύριοι του εαυτού μας; Η προσέγγιση στο ερώτημα με την εύλογη, αλλά σε βάθος και ουσία απάντηση είναι ότι τις περισσότερες φορές ενεργούμε σα μαριονέτες, ελεγχόμενοι από τρίτους. Η προσέγγιση αυτή βοηθάει να καταλάβουμε την κρισιμότητα του ερωτήματος, όταν το θέσουμε είτε σε εθνικό επίπεδο (η Ελλάδα, μαριονέτα και ελεγχόμενη από την ΕΕ, το ΔΝΤ και την τρόικα) είτε σε παγκόσμιο επίπεδο (η Ευρωπαϊκή Ένωση, ελεγχόμενη από το

μπει η νεολαία αποφασιστικά στο παιχνίδι. Να απαντήσει στο ερώτημα: Τί πρέπει να γίνει.

Τότε, ο δύσκολος δρόμος του αδιέξοδου, της άγνοιας και του χάους, που στην αρχή θα φαίνεται με τη μορφή του ασυνείδητου, γιατί ακόμη θα ανικνεύεται το οργανωτικό υποκείμενο της αλλαγής, θα μετατραπεί σε δρόμο ουσιαστικών προτάσεων ζωής, συνειδητό και συλλογικό. Τότε θα έχει γεννηθεί μια διαλεκτική σχέση μεταξύ του εγώ και των πολλών, θα έχει βρεθεί το υποκείμενο, θα έχει έλθει η ώρα που το αυθόρυμπο μαζί με το συνειδητό και οργανωμένο θα έχει ενώσει τις απαραίτητες κοινωνικές δυνάμεις, που θα προχωρήσουν στις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές.

Τότε θα έχουμε συνείδηση ότι η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η ευτυχία και οι κοινωνικές αλλαγές δεν είναι δυνατόν να γίνουν παρά μόνο με ολοκληρωμένους ανθρώπους.

* Μέλος Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) ΤΕΕ