

8 Ιουνίου 2012

Η «πολιτική» αμνησία του κ. Λοβέρδου δεν καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ

Δυστυχώς, η «πολιτική» αμνησία του κ. Λοβέρδου δεν καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ, όπως και εκατοντάδες εξετάσεις και φάρμακα που καλύπτονταν στο παρελθόν.

Για αυτό θα ανακαλέσουμε εμείς μνήμες του πρόσφατου οδυνηρού παρελθόντος:

Στον Ν. 4052/ 1 Μαρτίου 2012, άρθρο 13, παραγρ. 17 αναφέρεται: «στον ΕΟΠΥΥ εντάσσονται την 1.4.2012 ο Οίκος Ναύτου, την 1.5.2012 ο κλάδος υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και την 1.6.2012 ο κλάδος υγείας του ΕΤΑΑ».

Στον Ν. 4075/11 Απριλίου 2012, τον τελευταίο Νόμο της κοινοβουλευτικής περιόδου, η ανωτέρω παράγραφος αντικαθίσταται με την: «17. Στον ΕΟΠΥΥ εντάσσονται οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος: α) την 1.4.2012 του οίκου Ναύτου, β) την 1.5.2012 του κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ και γ) την 1.6.2012 του ΕΤΑΑ, καθώς και οι κάθε μορφής μονάδες παροχής υγείας με το σύνολο του εξοπλισμού τους.»

Στον ίδιο Νόμο στο άρθρο 44, παραγρ. 14 αναφέρεται: «Μέχρι τις 31.12.2012 και μετά τη σύνταξη αναλογιστικής μελέτης που θα αποδεικνύει τη βιωσιμότητά τους, ταμεία, τομείς και κλάδοι υγείας που υπήχθησαν και προβλέπεται να υπαχθούν στον ΕΟΠΥΥ, δύνανται με αποφάσεις των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των ασφαλισμένων κάθε ταμείου ή τομέα ή κλάδου **να εξαιρούνται από την ένταξη του ΕΟΠΥΥ**, μετατρεπόμενοι αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α' 160). Με τη μετατροπή τους σε ΝΠΙΔ απαγορεύεται οποιαδήποτε χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.»

Και στα δύο νομοσχέδια, όπως πολύ εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί από τα πρακτικά της Βουλής, ο κ. Λοβέρδος συμμετείχε ως Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενεργότατα στη συζήτηση ως εισηγητής. Αναφέρεται δε στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις με σαφέστατες αναφορές και, συγκεκριμένα, διαλαλεί από τα υπουργικά έδρανα: «Όποιος θέλει κι έχει τα χρήματα να μην ενταχθεί, να πάρει το θάρρος να στηριχθεί στις δυνάμεις του και να το κάνει μόνος του. Να κάνεις τον έξυπνο με τα λεφτά του φορολογούμενου, όποιος θέλει να συνεχίσει να σέρνει αυτό το χορό, να πάει μόνος του και καλό ταξίδι».

Λίγες μέρες αργότερα, στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, το στέλεχος της Κομισιόν, στην αντιπροσωπεία της τριόγκας, Ματία Μορς, παρεμβαίνει με επιστολή (όπως είχε συνηθίσει ο άνθρωπος...), για να ενταχθούν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία στον ΕΟΠΥΥ.

Ο κύριος Λοβέρδος αντιδρώντας δηλώνει ότι: «η επιστολή συντάχθηκε σε λάθος ύφος και δημοσιοποιήθηκε σε λάθος χρόνο, λίγο πριν τις εκλογές.» Επίσης, ότι «πρόκειται για μια δυνατότητα που δίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τα Ταμεία θα αποδείξουν τη βιωσιμότητα

τους με αναλογιστική μελέτη. Σε αυτήν την περίπτωση τα Ταμεία μετατρέπονται, βάσει της αναλογιστικής μελέτης, αυτομάτως σε ΝΠΙΔ και παύουν να δικαιούνται κρατικής χρηματοδότησης και συνεπώς το κράτος δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν μελλοντικά ελλείμματα των συγκεκριμένων Ταμείων. Ακόμα και εάν προκύψουν, επ' ουδενί δεν αποτελούν μέρος του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό βάσει των προτύπων που χρησιμοποιούνται».

Τι συμπεραίνουμε:

1. Ότι ο κ. Λοβέρδος ή άλλο κυβερνητικό στέλεχος είχε ενημερώσει ψευδώς την τρόικα ότι το Ταμείο μας χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
2. Ότι ο κ. Λοβέρδος μια εβδομάδα πριν τις εκλογές επαναλαμβάνει τη θέση που είχε διατυπώσει στη Βουλή, όταν εισηγήθηκε την τροπολογία.

Όπως ήδη έχουμε ενημερώσει, οι Νόμοι που ο κ. Λοβέρδος εισηγήθηκε και προεκλογικά υπερασπίστηκε, εφαρμόστηκαν. Οι Φορείς των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ, και το ΕΤΑΑ, έλαβαν απόφαση για τη μη ένταξη του κλάδου υγείας στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τον Ν. 4075/2012.

Την εφαρμογή της διάταξης υπέγραψε ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Α. Ρουπακιάτης, ως ο αρμόδιος Υπουργός, μιας και το Ταμείο μας, ΕΤΑΑ, και ο κλάδος υγείας του, εντάσσεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Δεν εντάχθηκε στον ΕΟΠΥΥ, που είναι αρμόδιος ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ο Νόμος, που ο κ. Λοβέρδος εισηγήθηκε, ορίζει.

Μετά την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, ο κ. Λοβέρδος, κατά την προσφιλή τακτική του, στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ, στην εκπομπή ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ στις 6 Ιουνίου 2012, μεταξύ άλλων «εκπληκτικών» είπε:

«Α. Λοβέρδος: ... Αυτά τα μέσα ένας Υπηρεσιακός Υπουργός δεν τα έχει, πρέπει να πάει το καράβι με τις μηχανές σβηστές ο Υπηρεσιακός Υπουργός, γιατί δεν έχει Βουλή να του παρέχει εμπιστοσύνη και τον καταλαβαίνω τον άνθρωπο και τους καταλαβαίνω όλους τους Υπηρεσιακούς Υπουργούς, αλλά υπάρχει και μία εξαίρεση σήμερα, θα σας την πω στο τέλος της εκπομπής, που σχετίζεται με την υγεία: Υπουργός χωρίς να έχει αρμοδιότητα υπέγραψε αναστολή ενός μέτρου που αφορά νομοθετημένο μέτρο από τη Βουλή των Ελλήνων, με 230 ψήφους είχε ψηφιστεί.

Δ. Οικονόμου: Ποιον εννοείτε;

Α. Λοβέρδος: Τον Υπουργό Εργασίας. Έτσι με ενημέρωσαν χθες και θέλω να το πω στην εκπομπή σας, στο τέλος βέβαια της συζήτησής μας, για να δοθούν εξηγήσεις, γιατί μπορεί να με ενημέρωσαν λάθος...

Δ. Οικονόμου: Για ποιο μέτρο μιλάτε;

Α. Λοβέρδος: 1 Ιουνίου εντασσόταν βάσει του Νόμου και το τελευταίο ταμείο, μηχανικών, γιατρών, δικηγόρων ... στον ΕΟΠΥΥ. Η δυνατότητα αυτή δόθηκε από τον νόμο, ψηφίστηκε με 230 ψήφους, ήταν το τελευταίο ταμείο που έπρεπε να ενταχθεί. Αρμόδιος από τον Νόμο για όλα τα ταμεία είναι ο Υπουργός Υγείας από 1 Ιουνίου, δεν είναι ο Υπουργός Εργασίας. Ας δεχτούμε ότι και ο Υπουργός Εργασίας μπορεί να έχει συναρμοδιότητα. Μόνος του, μόνος του.

Δ. Οικονόμου: Και ο νυν Υπουργός υπέγραψε κάτι που αναιρεί αυτήν τη ρύθμιση;

Α. Λοβέρδος: Όχι, το ανέβαλε και για 6 μήνες,

Δ. Οικονόμου: Μπορεί να το κάνει αυτό ένας Υπηρεσιακός Υπουργός;

Α. Λοβέρδος: Όχι, όχι, όταν η υποχρέωση που έχουμε, θα μπορούσε να του δώσει 1 μήνα αναστολή, μέχρι την 1 Ιουλίου, οπότε και το πρόγραμμα ορίζει την καταληκτική ημερομηνία της ενοποίησης των ταμείων.

Του έδωσε 6 μήνες αναβολή, χωρίς να υπογράψει ο Υπουργός Υγείας και αυτό το μάθαμε χθες και το θεωρώ έκδηλη παρανομία που θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις για αυτό. Μπορεί να σφάλω, γιατί δεν είδα»

Οι προφανείς αντιθέσεις των απόψεων του κ. Λοβέρδου μέσα σε λίγες εβδομάδες δεν χρήζουν καν σχολιασμό.

Απλά θα θυμίσουμε στον κ. Λοβέρδο ότι ο Υπηρεσιακός Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Ρουπακιώτης, υπηρέτησε στη θέση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, υπηρετεί στη μάχιμη δικηγορία δεκαετίες και τυγχάνει σεβασμού και αποδοχής από την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, του επιστημονικού κόσμου και των συναδέλφων του.

Θα θυμίσουμε στον κ. Λοβέρδο ότι ο Υπηρεσιακός Πρωθυπουργός, κ. Πικραμμένος, είναι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με λαμπρή πορεία στο χώρο της δικαιοσύνης και αναγνώριση και ως δικαστής και ως άνθρωπος.

Θα δηλώσουμε, λοιπόν, ότι θεωρούμε εγκυρότερους νομικούς τον Υπηρεσιακό Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τον Υπηρεσιακό Πρωθυπουργό από την άποψη ενός πρώην Υπουργού που είχε την εμπιστοσύνη της Βουλής και την έχασε.

Θα θυμίσουμε, επίσης, στον κ. Λοβέρδο ότι, σύμφωνα με τη διάταξη που εκείνος εισηγήθηκε και νομοθετήθηκε από τη Βουλή με 230 ψήφους, δεν προβλέπεται 6 μήνες αναβολή ούτε θα μπορούσε ο Υπηρεσιακός Υπουργός να δώσει έναν μήνα αναβολή. Αυτό ίσως αποτελούσε τις «μύχιες» σκέψεις του κ. Λοβέρδου. Η διάταξη μιλά για αναλογιστική μελέτη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 και μετατροπή σε ΝΠΙΔ, όχι αναβολή εφαρμογής. Επομένως, ο Υπουργός, κ. Ρουπακιώτης, εφήρμοσε με ακρίβεια τον Νόμο και με απόλυτη γνώση και ευθύνη για τον τρόπο λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ.

Επισημαίνουμε ότι:

- Στις τελευταίες εκλογές, οι βουλευτές εκλέγονταν με σταυρό, σε αυτές με λίστα. Επομένως, ο πρώτος στη λίστα μιας Περιφέρειας εκλέγεται, αρκεί το κόμμα του να βγάλει μια έδρα.
- Πιθανότατα ο κ. Λοβέρδος να μην παρακολουθεί τηλεοπτικές εκπομπές, απλά να συμμετέχει σε αυτές.

Αν παρακολουθούσε, θα είχε ενημερωθεί για το δράμα που ζουν οι ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΥΥ.

Θα είχε ενημερωθεί για τους καρκινοπαθείς συμπολίτες μας και τους χρόνια πάσχοντες, που δεν τους φθάνει η αγωνία τους, τα προβλήματα της υγείας τους, η

αβεβαιότητα του αύριο, έχουν να αντιμετωπίσουν το «εκπληκτικό» έργο του κ. Λοβέρδου. Το έργο της ανοργανωσιάς, της υποχρηματοδότησης, της ταλαιπωρίας, της αναληθσίας, των ατέλειωτων ουρών, της ανυπαρξίας φαρμάκων, του χύμα, του «φαίνεσθαι», της διοικητικής και τεχνοκρατικής ανυπαρξίας.

Θα είχε ενημερωθεί ότι το να «κυβερνώ, κάνω τομές και προσπάθεια για τη χώρα», δεν είναι να νομοθετώ και να το παρουσιάζω επικοινωνιακά, αλλά να το υλοποιώ με ευθύνη, άρτιο σχεδιασμό και κοινωνική ευαισθησία.

Θα είχε ενημερωθεί ότι, ακόμη κι αν δεν είχε νομοθετηθεί η διάταξη που εισηγήθηκε, ο ΕΟΠΥΥ δεν είναι έτοιμος να εξυπηρετήσει τους ήδη ενταγμένους σε αυτό, πόσο μάλλον εκατοντάδες χιλιάδες επιπλέον.

Θα είχε ενημερωθεί για το ότι οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς δουλειά, οι υπάλληλοι, δεν μπορούν να καλύψουν καν τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσής τους, επομένως, ούτε την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη.

Θα είχε ενημερωθεί για τα καθημερινά γεγονότα μιας κοινωνίας σε κρίση, σε αποσύνθεση, σε βαρβαρότητα.

Θα είχε ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των εκλογών και θα είχε συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι πια Υπουργός.

Θα είχε ενημερωθεί ότι, όταν εισηγούνταν στο Κοινοβούλιο τις τροπολογίες, τα ασφαλιστικά Ταμεία και κυρίως το ΕΤΑΑ, «είχαν», χωρίς να το γνωρίζουν, ομόλογα, τα οποία κουρεύτηκαν όχι προς όφελος του κράτους και των εργαζομένων.

Θα είχε ενημερωθεί ότι από τα Ταμεία, σύμφωνα με τη διάταξη που εισηγήθηκε και τελικά νομοθετήθηκε, δεν εξαιρείται μόνο το ΕΤΑΑ αλλά και το Ταμείο των Δημοσιογράφων, του ΤΑΥΤΕΚΩ, του Οίκου Ναύτου, κα.

Θα είχε ενημερωθεί ο κ. Λοβέρδος, αν παρακολουθούσε τηλεοπτικές εκπομπές, τον πόνο, τη δυστυχία, τους αστέγους, τις αυτοκτονίες, την απόγνωση.

Θα είχε ενημερωθεί για την αγωνία και τα δάκρυα χιλιάδων συμπολιτών μας έξω από τον ΕΟΠΥΥ.

Θα είχε συνειδητοποιήσει ότι η τακτική του, «άλλα λέω και άλλα κάνω», τελείωσε ανεπιστρεπτί, μαζί με όσους την υπηρετούσαν.

Θα είχε συνειδητοποιήσει ότι θα έπρεπε να προχωρήσει δημόσια στην αυτοκριτική του και όχι να επιστρέψει στον ρόλο του «καλού μαθητή» του Ματρία Μορς.

Θα θέλαμε να απευθύνουμε μερικά ερωτήματα στον κ. Λοβέρδο:

1. Γνωρίζετε ότι τα εναπομείναντα υγιή Ταμεία, όπως το ΕΤΑΑ, δεν χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή όχι;
2. Γνωρίζετε ότι η ένταξή τους στον ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί να υλοποιηθεί ή όχι;
3. Γνωρίζετε ότι εσείς λέγατε για τρόπους αναπλήρωσης των αποθεματικών ή όχι;
4. Γνωρίζετε ότι εσείς εισηγηθήκατε τη διάταξη στη Βουλή ή όχι;

5. Γνωρίζετε ότι εσείς είστε ο κύριος υπεύθυνος, όχι μόνο πολιτικά, για την τλαιπωρία χιλιάδων Ελλήνων με ανάγκες και βαριές ασθένειες, για την προχειρότητα, την ανοργανωσιά και τις συνέπειές τους σε όλους μας ή όχι;
6. Γνωρίζετε τις δηλώσεις όχι των αρχηγών άλλων πολιτικών κομμάτων αλλά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, για το κόψιμο του ομφάλιου λώρου με τον κυβερνητισμό από τον οποίο πάσχουν όλοι οι Υπουργοί του ΠΑΣΟΚ ή όχι;

Αν γνωρίζετε τα παραπάνω, καταλαβαίνουμε το σχέδιο: «να γίνουν προβληματικά και τα υγιή Ταμεία, κλέβοντας, μετά την κλοπή των αποθεματικών τους με το κούρεμα, και την εναπομείνασα περιουσία τους».

Αν γνωρίζετε τα παραπάνω, γνωρίζουμε και την απάντησή σας: «Φταίνε οι συντεχνίες».

Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, έμποροι, βιοτέχνες, εργάτες, ως Μέλη συντεχνιών, θα τιμωρηθούν. Εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και δεν θα γλιτώσει κανένας· ούτε τα Μέλη των υπολοίπων συντεχνιών: Μηχανικοί, Δικηγόροι, Ιατροί, Δημοσιογράφοι, Ναυτικοί· και αυτοί θα τιμωρηθούν.

Μόνο που αυτοί, κ. Λοβέρδο, αποτελούν την ελληνική κοινωνία που πριν τρεις εβδομάδες αποδοκίμασε την πολιτική σας. Που στους διακομματικούς ομοϊδεάτες σας, οι οποίοι ανιστόρητα καταγγέλλουν ως συντεχνίες την ελληνική κοινωνία, έστειλε το μήνυμα:

«Τέρμα τα ψέματα και ο λαϊκισμός, η ανοχή σε συμπεριφορές υποκρισίας και υποκριτικής. Τέρμα στην προσβολή της νοημοσύνης, της αξιοπρέπειας και της υπερηφάνειας μας. Τέρμα στην απαξίωση των Θεσμών και της Δημοκρατίας».

Όλοι, **ισότιμα**, θα αναλάβουν τις ευθύνες τους: Ιστορικές, πολιτικές και κοινωνικές.

Καλούμε όλα τα πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν ξεκάθαρα, τώρα, προεκλογικά.

Να τοποθετηθούν και να δεσμευτούν.

Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ