

Κυρίες και κύριοι,  
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

“Στο σημερινό κόσμο η εθνική ανάπτυξη συνδέεται με την ανάπτυξη της πόλης” λέει η διακήρυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών του 2001 και συμπληρώνει ότι ... «οι πόλεις μιας χώρας είναι το κλειδί για την συνολική κοινωνική πρόοδο, περιβαλλοντική αειφορία και οικονομική βιωσιμότητα».

Αντιστοίχως η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί το 2006 τη Στρατηγική για το Αστικό Περιβάλλον με σημαντικότερα επιχειρήματα ότι:

- οι πόλεις είναι οικονομικοί μοχλοί και ο τόπος όπου παρατηρούνται επιχειρηματικότητα και επενδύσεις.
- ότι τέσσερις στους πέντε ευρωπαίους πολίτες διαβιούν σήμερα σε πόλεις, και η ποιότητα της ζωής τους επηρεάζεται άμεσα από την κατάσταση του αστικού περιβάλλοντος.
- και ότι το υψηλής ποιότητας αστικό περιβάλλον συντελεί στην προτεραιότητα της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας «να καταστεί η Ευρώπη ελκυστική προς εργασία και επενδύσεις»

Σας καλωσορίζω, λοιπόν εκ μέρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου στην αποψινή εκδήλωση. Και ευχαριστώ τον Σύλλογο Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης – δική του ήταν η πρωτοβουλία – που μας έδωσε την αφορμή να ασχοληθούμε για ακόμα μία φορά με το μείζον ζήτημα της βελτίωσης, της αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος.

Λέω την αφορμή γιατί η αιτία είναι τα γνωστά προβλήματα των Ελληνικών πόλεων και - για να μην πηγαίνουμε μακριά - της Θεσσαλονίκης: η ατμοσφαιρική ρύπανση, ο θόρυβος, η αισθητική υποβάθμιση, η θερμοσυσσώρευση, η αποκοπή του αστικού πληθυσμού από κάθε έννοια φυσικού περιβάλλοντος, οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Και βέβαια οι κοινωνικές ανισότητες, ο ψηλός δείκτης ανεργίας, η διάκριση της πόλης σε δυτική και ανατολική που δυστυχώς δεν είναι μόνο γεωγραφική.

Έχουμε μελετήσει από πολλές πλευρές το ζήτημα με δεκάδες Ομάδες Εργασίας και έχουμε μιλήσει επανειλημμένα για όλα αυτά στις δύο καμπάνιες που διοργάνωσε το Τμήμα το 2006 και το 2008 και σε πλήθος εκδηλώσεων. Το κοινό σήμερα είναι ειδικό άρα είναι περιττή η προπαγάνδισή του έργου του ΤΕΕ.

Υπάρχει όμως πάντα θέμα και λόγος για να επανερχόμαστε και κυρίως το γεγονός ότι οι λύσεις δεν υιοθετούνται. Τα προβλήματα δεν αμβλύνονται.

Χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για κοινωνική συνοχή, οικονομική ανάπτυξη και ποιοτικό αστικό περιβάλλον.

Χρειαζόμαστε την ανάπτυξη του αστικού ιστού αλλά και την πολυδιάστατη αναζωογόνηση της πόλης. Πολιτικές αισθητικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης αλλά και πολιτικές οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Χρειαζόμαστε οργανωτικές δομές που να διασφαλίζουν οριζόντιο και κατακόρυφο συντονισμό, συμμετοχή του πολίτη, συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, ρόλο και συμμετοχή των παραγωγικών ομάδων.

Χρειαζόμαστε κονδύλια.

Και χρειαζόμαστε την εμπειρία από εφαρμοσμένα προγράμματα και λύσεις

Στη σημερινή εκδήλωση τίθενται πολλά από τα παραπάνω ζητήματα.

Βεβαίως θα επανέλθουμε.

Αναγκαστικά θα έλεγα εφόσον είναι ανοιχτά μεγάλα ζητήματα της πόλης όπως:

η εφαρμογή του Καλλικράτη,

η υλοποίηση της Μητροπολιτικής Διοίκησης, έστω με την άτολμη μορφή που εξαγγέλθηκε,

η επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου.

Ανοιχτά δυστυχώς, είναι και τα ζητήματα της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, της ύφεσης και της εκτίναξης της ανεργίας.

Ιδιαίτερα για τη Θεσσαλονίκη που, προβλήματα ύφεσης και ανεργίας είχε και πριν την κρίση.

Έχουμε βέβαια την προίκα του ΕΣΠΑ και τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα που πριμοδοτούν δράσεις αστικής αναγέννησης.

Καλά θα κάνουμε να αποκτήσουμε **άμεσα και σχέδιο για την αξιοποίησή τους** γιατί οι προθεσμίες έχουν παρέλθει και η πόλη δεν έχει άλλες αντοχές.