

**ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΑΣΟΥ ΚΟΝΑΚΛΙΔΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
«ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»**

21/6/2011

Κυρίες και Κύριοι
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι

Εκ μέρους των 18.000 μηχανικών της Κεντρικής Μακεδονίας σας καλωσορίζω στην εκδήλωσή μας και σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή σας. Είναι ελπιδοφόρο αυτό το ενδιαφέρον, γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι. Ίσως αποδειχτούν και πονηροί και αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί στους δύσκολους καιρούς οι άνθρωποι ενώνονται, συμπάσχουν, συνεργάζονται για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες. Στους πονηρούς καιρούς: ο ατομισμός αποδιοργανώνει την κοινωνία, βάζει στη σέντρα άτομα και ομάδες λόγω διαφορετικότητας, αμφισβητεί αδιαπραγμάτευτες για τον ανθρώπινο πολιτισμό έννοιες, όπως η ισονομία και η δικαιοσύνη.

Φίλες και φίλοι, δεν χρειάζεται να αναλύσω γιατί διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση. Ίσως θα ήταν προτιμότερο να απολογηθώ γιατί αργήσαμε τόσο. Έχουν περάσει 8 χρόνια από τον Μάιο του 2003, όταν είχαμε διοργανώσει εκδήλωση για τη μετακίνηση και την προσβασιμότητα, με αφορμή την ανακήρυξη του 2003 ως Ευρωπαϊκού Έτους για τα Άτομα με Αναπηρίες. Τότε λέγαμε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα αλλά υπάρχουν πολλά να γίνουν ακόμα. Σήμερα μπορούμε να πούμε το ίδιο. Γιατί ναι μεν έχουν γίνει περισσότερα, αλλά, αφενός έχουν μείνει αρκετά απραγματοποίητα από τη λίστα του 2003, αφετέρου η αύξηση των ευκαιριών και των δυνατοτήτων λόγω της εξέλιξης, αυξάνει την ανάγκη, αυτές οι νέες ευκαιρίες και δυνατότητες να προσφέρονται σε όλους.

Εκείνη η εκδήλωση είχε ως κυρίως θέμα τη δυνατότητα μετακίνησης. Είχαμε κάνει όμως σαφές ότι η ασφαλής διαδρομή είναι το μέσον για να φτάσει κανείς εκεί που θέλει. Χρειάζεται όμως και ο στόχος της πορείας να είναι προσπελάσιμος, το κτίριο προς το οποίο κατευθυνόμαστε, ο χώρος, η δραστηριότητα.

Τέλος αυτό που ήταν και τότε και τώρα εξαιρετικής σημασίας είναι να μην περιοριστούμε στην προσπελασιμότητα των δημοσίων κτιρίων, των δημοσίων υπηρεσιών, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή των υπηρεσιών υγείας. Η προσπελασιμότητα οφείλει να εξασφαλίζεται για καθέναν από μας σε κάθε χώρο αναψυχής, εστίασης, πολιτισμού, άσκησης των θρησκευτικών του καθηκόντων, εκδηλώσεων, αθλητισμού κλπ. Σε κάθε δραστηριότητα. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρωτίστως οφείλει να απασχολήσει τους δημόσιους λειτουργούς αλλά και εμάς τους μηχανικούς, που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε. Εάν και όποτε δηλαδή ξαναρχίσουμε να μελετάμε και να κατασκευάζουμε.

Σήμερα θα μιλήσουμε για το θεσμικό πλαίσιο, για το ρόλο της Δημόσιας Διοίκησης και ιδιαίτερα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα δημόσια κτίρια και χώρους. Για την διασφάλιση δηλαδή μιας μίνιμουμ συνθήκησιότητας για όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ελλάδας.

Ελπίζω, αυτή η πρωτοβουλία του ΤΕΕ/ΤΚΜ να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα και προτάσεις και να συμβάλει στην υιοθέτησή τους από τη Δημόσια Διοίκηση.

Δεν θα σταματήσουμε όμως εδώ. Θα είμαστε μαζί, ξανά και ξανά, με διάφορες ευκαιρίες, για διάφορα θέματα, που όλα προσεγγίζουν τον μέγιστο στόχο. Την οργάνωση ενός δίκαιου κράτους, με ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες και μιας κοινωνίας, με εδραιωμένη τη συλλογική ευθύνη για την πρόληψη και την καταπολέμηση των διακρίσεων και του αποκλεισμού.

Σας ευχαριστώ