

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ

■ ΠΣΔΑΤΜ: ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά τις αρχαιρεσίες της 18ης Μαρτίου 2009 και τη συγκρότηση σε σώμα, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΣΔΑΤΜ έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στέφανος Ξεκαλάκης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νάντια Σχιζοδήμου
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Περικλής Καραϊσκιός
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γιώργος Μουτεβελής
ΤΑΜΙΑΣ: Ιωάννης Μαχίικας
ΜΕΛΗ: Χάρης Καρτσαγκούλης, Νίκος Ζαχαριάς, Χρήστος Γούναρης, Ιωάννης Πρέσβελος, Γιώργος Ρεμούνδος και Τάκης Γατανάρος

■ ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ψήφισμα του 12ου τακτικού συνεδρίου Η συζητούμενη «εξάιρεση από την κατεδάφιση» δηλαδή στην ουσία «νομιμοποίηση» των παρανόμως κλεισμένων Ημιυπαίθριων χώρων, είναι ένα μέτρο πολιτικής που επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη προβληματικό αστικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των ελληνικών πόλεων, διότι:

- Αυξάνει υπέρμετρα την πυκνότητα κατοίκησης σε ένα υποβαθμισμένο και χωρίς τους αναγκαίους χώρους πρασίνου και κοινωνικών υποδομών πολεοδομικό ιστό, λόγω της έμμεσης αύξησης των Σ.Δ. κατά 20%.

- Αλλοιώνει την αρχιτεκτονική μορφολογία των κτιρίων και δεν επιτρέπει την ογκοπλαστική ποικιλία και την βελτίωση των συνθηκών ζωής με δημιουργία των κατάλληλων για το ελληνικό κλίμα Η/Υ χώρων, που επαγγέλθηκε ο ΓΟΚ του 1985.

Ως μηχανικοί δημόσιοι λειτουργοί, που παρακολουθούμε καθημερινά την υποβάθμιση του ρόλου του δημόσιου τομέα και του κύρους του στην κοινή γνώμη:

1. Επιστημαίνουμε τις διαχρονικές πολιτικές ευθύνες της κρατικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης για τον ελλιπή έλεγχο της αυθαιρεσίας, την ανοχή στην καταστρατήγηση του Νόμου και εν τέλει την αδιαφορία για τη διασφάλιση ενός κράτους δικαίου για τους έλληνες πολίτες.

2. Καλούμε τους συναδέλφους μηχανικούς εντός και εκτός της Δημόσιας Διοίκησης να μη συμπράττουν έμμεσα ή άμεσα στην ανοχή, συγκάλυψη και αναπαραγωγή ενός καθεστώτος παρανομίας.

3. Καλούμε τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ:

- Να μην προβεί στην νομοθετική ρύθμιση που εξήγγειλε σχετικά με την «τακτοποίηση» των Η/Υ χώρων, διότι ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου σε νέα γενιά αυθαιρέτων, επιβραβεύοντας τα κυκλώματα της κερδοσκοπίας πάνω στη γη, εγκλωβίζοντας τους πολίτες σε αδιέξοδες λύσεις.

- Να επαναφέρει τον έλεγχο προ της ηλεκτροδότησης των οικοδομών ως υποχρεωτική και μοναδική διαδικασία, αφού φροντίσει για την ενίσχυση σε προσωπικό των πολεοδομικών υπηρεσιών.

- Να αντιμετωπίσει το ζήτημα στις πραγματικές του διαστάσεις, δηλαδή σαν ζήτημα πολεοδομικού σχεδιασμού και εφαρμογής του και όχι σαν ένα χρηματοοικονομικό ζήτημα εξασφάλισης της ρευστότητας στα δημόσια ταμεία, υποβαθμίζοντας με μη αναστρέψιμο τρόπο το περιβάλλον.

- Να προωθήσει τέλος την εφαρμογή των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων που προβλέπουν μείωση

των Σ.Δ., ρύθμιση που αποβλέπει στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, η οποία όμως παραπέμπεται στις καλένδες.

■ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΑΕ

Τα μέλη του ΣΑΔΑΣ – Πανελληνίας Ένωσης Αρχιτεκτόνων που επιθυμούν να εκπροσωπήσουν το Σύλλογο στις συνιστάμενες ΕΠΑΕ ανά Νομό και Περιφέρεια, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και βιογραφικά μέχρι 31/08/2009 και να τα αποστείλουν στα γραφεία του Συλλόγου με φαξ στο τηλ.: 2103215147 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: sadas-rea@tee.gr.

■ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ: Σ/Ν ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Με αφορμή την ανακοίνωση του σ.ν. για τη «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης» επιστημαίνονται τα ακόλουθα:

Η θεσμική ασυναρτησία και ασάφεια μεταξύ των βασικών ειδικοτήτων των μηχανικών δημιουργεί συγκρούσεις, προσβάλλει την αξιοπρέπεια των αρχιτεκτόνων μηχανικών, γεννά προβλήματα στην επαγγελματική επιβίωση και σοβαρές συνέπειες τόσο στην ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος όσο και στην παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών στους έλληνες πολίτες.

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να αλλάξει λαμβάνοντας υπόψη την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες. Πρέπει να οριοθετηθούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των βασικών ειδικοτήτων σύμφωνα με τις σπουδές, την εμπειρία και τη δεοντολογία κάθε κλάδου.

Είναι απαραίτητη η προώθηση στην Ελληνική Κοινωνία ενός συνόλου πολιτικών, αρχών και βέλτιστων πρακτικών που θα αναδείξουν την επιστημονική ταυτότητα του κλάδου και θα συμβάλλουν στην ενμείωση και συνειδιοποίηση της Ελληνικής Κοινωνίας για τα οφέλη της άσκησης της αρχιτεκτονικής από τους αρχιτέκτονες.

Οι αρχιτέκτονες πιστεύουν ότι όλοι όσοι σπουδάζουν τα επαγγέλματα του σχεδιασμού και της κατασκευής είναι παιδιά του «Ίδιου Θεού». Την ίδια στιγμή όμως γνωρίζουν πως καθένας έχει διαφορετικές δεξιότητες, δυνατότητες και γνώσεις. Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε αντί να προχωρεί προς την κατεύθυνση του ξεκαθαρίσματος των ρόλων, επιτείνει τη σύγχυση αντιγράφοντας ξεπερασμένα πρότυπα κοινωνιών διαφορετικής κλίμακας και οικονομικού μεγέθους.

Αντίστοιχες επιλογές στον ευρωπαϊκό χώρο, συνοδεύτηκαν με εξωτερική ανεξάρτητη αξιολόγηση των πανεπιστημίων και την εξασφάλιση της δυνατότητας των πανεπιστημίων, να αυτο-ιεραρχηθούν στα πλαίσια μιας κοινωνικής πραγματικότητας με σαφή και αποδεκτό πολιτικό προσανατολισμό.

Η ελληνική κοινωνία αδυνατεί να απορροφήσει τους αποφοίτους τόσο των σχολών και πανεπιστημίων έξω από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η απλή αλήθεια ότι οι σπουδές πρέπει να οδηγούν στα ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα δεν είναι ξεκάθαρη και συσκοτίζεται πίσω από το άγχος μιας ασάφους πολιτικής που καταργεί ένα απαραίτητο στρώμα της μεσαίας εκπαίδευσης την τεχνολογική, χωρίς να την αντικαθιστά. Απλά την εκχωρεί στους εμπειροτέχνες που με αμφισβητούμενες διαδικασίες και κάτω από ειδικές συνθήκες ανέλαβαν μια ευθύνη που είναι αμφίβολο αν μπορούν να ανταποκριθούν.

Είναι η ώρα η πολιτεία να αφουγκραστεί (διάλογος από μηδενική βάση) τους κλάδους των τεχνικών και να αποδεχθεί ανεξάρτητα από το πολιτικό κόστος την οριζόντια και κατακόρυφη αποσαφή-

νιση των ρόλων για τα επαγγέλματα του σχεδιασμού και της οικοδομής. Τα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα πρέπει να αποκτήσουν παραπληρωματικούς ρόλους προς ένα κοινό στόχο και όχι να καθίστανται ανταγωνιστές σε ένα αντικείμενο που πολιτικά συρρικνώνεται αντί να διευρύνεται με τολμηρές και σαφείς πολιτικές.

■ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κ.Μ.: ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΤΕΙ

Η Κυβέρνηση, με το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας για τη «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», επιχειρεί την εν μία νυκτί «πανεπιστημιοποίηση» των ΤΕΙ. Οι στόχοι της παραγωγής μηχανικών δύο ταχυτήτων, με σπουδές 3,5 και 5 χρόνων αλλά παρόμοια επαγγελματικά δικαιώματα είναι προφανείς:

- Η ψηφοθηρική εκμετάλλευση των προσδοκιών γονέων, υποψηφίων και φοιτητών, στους οποίους υπόσχεται εύκολη απόκτηση τίτλων. (Με τι αλήθεια αντίκρισμα; Γιατί η αγορά με την υπερπροσφορά πτυχιών να προτιμήσει τον απόφοιτο των 3,5 χρόνων σπουδών αντί του αποφοίτου 5ετούς φοίτησης;)

- Η συμπύεση στον ίδιο χώρο ΤΕΙ και Πανεπιστημίων και αντιστοίχως των αποφοίτων τους, ώστε το κενό που θα προκύψει τόσο στην παιδεία όσο και στην παραγωγή, να καλυφθεί από ιδιωτικά μορφώματα και τους αποφοίτους τους. (Από πού δέχεται πιέσεις το Υπουργείο Παιδείας και γιατί - ενώ συνεχίζεται ο διάλογος - υποκύπτει σ' αυτές;)

Τα αποτελέσματα αυτής της νέας αυθαιρεσίας θα είναι μακροπρόθεσμα και επικίνδυνα, με θύματα:

- Αυτή καθαυτή την παιδεία, αφού αναμενόμενο είναι ότι δε θα βελτιωθούν τα ΤΕΙ, δεδομένου μάλιστα ότι δε διατίθεται ούτε ένα ευρώ για την «πανεπιστημιοποίηση» τους, αλλά θα υποβαθμιστούν τα πανεπιστήμια.

- Την ανάπτυξη, αφού η μόνη ελπίδα για μία χώρα όπως η Ελλάδα, με μικρούς συγκριτικά πόρους, περιορισμένη παραγωγική βάση, που ανεβοκατεβαίνει στις τελευταίες βαθμίδες της διεθνούς κλίμακας της ανταγωνιστικότητας, είναι το υψηλής ποιότητας επιστημονικό δυναμικό.

- Την ασφάλεια δικτύων, υποδομών και υπερδομών, την ασφάλεια και την ποιότητα δηλαδή της ζωής των ιδίων των πολιτών, δεδομένης της έντονης σεισμικής δραστηριότητας της χώρας.

Το γεγονός ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΥΠΑΝ, τα υπουργεία δηλαδή που είναι αρμόδια για τις παραγωγικές δραστηριότητες που θα απορροφήσουν τους αποφοίτους, δε συνοπογράφουν την πρόταση, καταδεικνύει τις αγεφύρωτες διαφωνίες που, εύλογα, εγείρει το νομοσχέδιο στην ίδια την Κυβέρνηση. Δεν απαλλάσσει όμως τους επικεφαλής των υπουργείων από τη συλλογική ευθύνη για τα παραπάνω αποτελέσματα. Όπως δεν απαλλάσσεται και κανένα μέλος του θερινού τμήματος της Βουλής που για λόγους κομματικής πειθαρχίας, από άγνοια είτε από αδιαφορία θα ψηφίσει το νομοσχέδιο.

Τα μέλη της «Συμπαρατάξης Μηχανικών για το ΤΕΕ» της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως και όλοι οι μηχανικοί, από όλες τις παρατάξεις, σε όλη την Επικράτεια, ζητούμε από τον Υπουργό Παιδείας να αποσύρει αυτό το καθ' όλα επιζήμιο για τη χώρα σχέδιο Νόμου, προϊόν σκοπιμοτήτων και αδιαφανών διεργασιών, που καμία σχέση δεν έχουν με το διάλογο που εξήγγειλε και την ανάγκη ευρείας συναίνεσης που ευαγγελίζεται.

Σε αντίθετη περίπτωση, ζητούμε από τους Βουλευτές να αντιδράσουν, καταψηφίζοντας το σχέδιο Νόμου. ■