

Ιδιοκτήτης:
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΠΔΔ

Μ. Αλεξάνδρου 49, 546 43, Θεσσαλονίκη

www.tkm.tee.gr

15νθήμερη εφημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αποστέλλεται δωρεάν στα μέλη του

Εκδότης - Διευθυντής

Τάσος Κονακλίδης, Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ

Υπεύθυνος τυπογραφείου

Μαρία Σπυροπούλου

Συνεργάτες

Αλεξάνδρα Γούτα, δημοσιογράφος

Άγγελος Αγγελίδης, δημοσιογράφος

Βίκυ Παπαγεωργίου, αρχιτέκτων

Έλσα Φωκά, αρχιτέκτων

Χρύσα Λασκαρίδου, χημικός μηχανικός

Καλλιτεχνική επιμέλεια

Βίκυ Παπαγεωργίου, αρχιτέκτων

Έλσα Φωκά, αρχιτέκτων

Εξώφυλλο:

Δημήτρης Βλάχος

e-mail Γραφείου Τύπου

paraget@central.tee.gr

fokaels@central.tee.gr

Σελιδοποίηση-Διαχωρισμοί-Μοντάζ-Εκτύπωση

Μ. Διαμαντίδη Α.Ε.,

ΒΙ.ΠΑ. Λακκώματος, Χαλκιδική,

Τ.Κ. 63 080, Τ. 23990 20203, Φ. 23990 51623

e-mail: aa@otenet.gr, design@diamprinting.gr

Διαφημίσεις

Δόμνα Τοπουζίδου, τηλ. 2310 883170, fax: 2310 883161

e-mail: domnatop@central.tee.gr

Το Τεχνογράφημα δημοσιεύει ενυπόγραφες επιστολές αναγνωστών, οι οποίες εκφράζουν την άποψη του συντάκτη τους. Η σύνταξη διατηρεί το δικαίωμα να συντομεύει τα κείμενα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Τα νέα τηλέφωνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ έχουν κοινό πρόθεμα 2310-883 και ακολουθούν τα επόμενα τρία ψηφία κάθε τμήματος.

Διεύθυνση 174**Τμήμα Οργάνων Διοίκησης 169**

Γραμματεία Προέδρου 170

Τμήμα Επιστημονικών & Αναπτυξιακών Θεμάτων 125

Επιμελητές Μ.Ε. 120, 121, 122

Κοινωνικά θέματα 124

Εκπροσωπήσεις 123

Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων 149

Γραφείο Επαγγελματικών 143, 144, 145, 146

Σεμινάρια 147

Αγορά εργασίας 148

Μητρώο, Συνδρομές, Βεβαιώσεις 140

Πραγματογνωμοσύνες, 141

Άδεια άσκησης επαγγέλματος 142

Πειθαρχικό 150

Γραφείο ΓΟΚ 152, 153

Τμήμα Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών 118

Πρωτόκολλο 100, 103

Ταμείο 107, 140

Λογιστήριο 104, 105, 106

Νομική υπηρεσία 109**Τμήμα Βιβλιοθήκης & Πληροφόρησης 188**

Βιβλιοθήκη 185, 187

Τράπεζα Πληροφοριών 186

FAX Τμήματος

Γραφείο Προέδρου 161

Πρωτόκολλο 110

Επιστημονικά Τμήματα 151

Γραφείο ΓΟΚ 155

Βιβλιοθήκη 184

IEKEM ΤΕΕ 2310 230347



πηγή: www.vatopaidi.wordpress.com

EDITORIAL**Ο Ι.Καποδίστριας, το μητροπολιτικό πάρκο και η Ζώνη Καινοτομίας**

“Ελπίζω ότι όσοι εξ υμών συμμετάσχουν εις την Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μετ’ εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ’ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η Κυβέρνησις εις την εξουσίαν της».

«Εφόσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν δια να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν».

(Ιωάννης Καποδίστριας, πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας, 1827-1831)

Μπορεί να μη βρισκόμαστε «εις το μέσον ερειπίων», αλλά τα λόγια του Καποδίστρια, ειπωμένα γύρω το 1827-1831, σίγουρα παραμένουν επίκαιρα στο διάβα των αιώνων. Ιδίως σε μετακλογικές ημέρες, όπως αυτές που διανύουμε. Από τη νέα κυβέρνηση –όπως και από την προηγούμενη- περιμένουμε πρώτα από όλα σοφή και συνετή διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Και σε ότι αφορά τα «του οίκου μας», τη Θεσσαλονίκη δηλαδή, τα αιτήματά μας δεν αλλάζουν επειδή άλλαξε κυβέρνηση: παραμένουν τα ίδια και πιο επιτακτικά ακόμη, καθώς η νέα κυβέρνηση δεν πρέπει –δεν έχει χρονικά την πολυτέλεια- να επικαλεστεί μεταβατικά και προπαρασκευαστικά στάδια, που θα καθυστερήσουν τις εξελίξεις σε φλέγοντα ζητήματα.

Ελπίζουμε ότι θα δώσει λύσεις σε όσα από τα φλέγοντα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα εξακολουθούν να εκκρεμούν, με την ταχύτητα και την αποφασιστικότητα που χρειάζονται.

Και κυρίως ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση δε θα ξεχάσει. Ότι δε θα ξεχάσει ότι το σημαντικότερο ίσως στοιχείο για τη Θεσσαλονίκη σήμερα είναι η μετεγκατάσταση της ΔΕΘ και κυρίως η δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου στη θέση όπου βρίσκεται σήμερα το εκθεσιακό της κέντρο.

Οι προεκλογικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Γεώργιου Παπανδρέου, περί «πράσινης» διακυβέρνησης, μας δίνουν περιθώρια να ελπίζουμε ότι η δημιουργία του πολυπόθητου πάρκου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα «τρέξει» ταχύτατα, χωρίς πιασμοσύνες, αναβολές ή πολύμηνες καθυστερήσεις, χωρίς «πηγαινέλα» μελετών σε χέρια και γραφεία Ελλήνων και ξένων ειδικών και εμπειρογνομόνων.

Το απόλυτα σίγουρο είναι ένα: η ΔΕΘ χρειάζεται τη μετεγκατάσταση, όπως η Θεσσαλονίκη χρειάζεται το πάρκο. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος το όλο θέμα να σχεδιαστεί ξανά σε tabula rasa*, όταν οι φορείς της πόλης έχουν ομονοήσει (έστω κι αν αυτό συμβαίνει σπάνια) και αποφασίσει από κοινού ότι αυτό είναι μονόδρομος για την ανάπτυξη της πόλης –για την «ανάσταση» της νέας φυσιογνωμίας της.

Στοιχείο δεύτερο: η περίφημη Ζώνη Καινοτομίας. Δύο κυβερνήσεις την εξήγγειλαν. Μήπως ήρθε -επιτέλους!- η ώρα να υλοποιηθεί; Αν η Θεσσαλονίκη έχει ένα «βαρύ πυροβολικό» -εκτός από την κομβική γεωγραφική της θέση και το λιμάνι της- που πρέπει να αξιοποιηθεί αυτό είναι σίγουρα το επιστημονικό δυναμικό της: τρία πανεπιστήμια, στρατιές φοιτητών και ερευνητών, ερευνητικές και τεχνολογικές υποδομές (π.χ., το ΕΚΕΤΑ), θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, «Τεχνόπολη»...

Όλα αυτά, αν «δεθούν» με τη Ζώνη μπορούν να κάνουν τη Θεσσαλονίκη τεχνολογική πόλη, να προσελκύσουν τμήματα R&D πολυεθνικών στον ελληνικό Βορρά. Κι αυτό δε θα φέρει κεφάλαια και διεθνή αναγνώριση μόνο στη Θεσσαλονίκη. Θα τα φέρει σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι υποδομές όπως αυτή χρειάζονται περίπου 20 χρόνια για να «ωριμάσουν». Άρα, το έργο αυτό δεν πρέπει να καθυστερήσει άλλο. Τα κίνητρα επιβάλλεται να ξεκαθαρίσουν και το όλο εγχείρημα να ξεκινήσει.

Φυσικά, η Θεσσαλονίκη δε χρειάζεται μόνο τα παραπάνω: χρειάζεται ένα ευρύτερο πλέγμα δράσεων, από το να φέρουμε το δάσος μέσα στην πόλη μέχρι να αξιοποιήσουμε το μοναδικό θαλάσσιο μέτωπό της, μέχρι και το Αγγελοχώρι.

Και, ασφαλώς, αντίστοιχες ανάγκες έχει ολόκληρη η Κεντρική Μακεδονία, είτε αυτές αφορούν διαχείριση απορριμμάτων και ΧΥΤΑ είτε υποδομές μεταφορών όπως η Σιδηροδρομική Εγνατία.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει συγκεκριμένες προτάσεις για όλα τα παραπάνω θέματα –και καμία διάθεση να τις κρατήσει στα συρτάρια του. Θα τις υπενθυμίσει στη νέα κυβέρνηση, ευελπιστώντας σε μια «ασυννέφιαστη» και αποδοτική συνεργασία προς όφελος της Θεσσαλονίκης και γενικά της Κεντρικής Μακεδονίας.

*Λευκό χαρτί