

## Η ΚΑΛΗ ΦΗΜΗ ΤΗΣ «ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ» ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ

Διάλεξη Θ. Τάσιου



Ζούμε στην εποχή της εμπορευματοποίησης. Κι αυτό αφορά, δυστυχώς, και το επαγγελματικό και επιστημονικό έργο του μηχανικού. Με τις προωθούμενες τεχνικές ρυθμίσεις, η Πολιτεία το υποβιβάζει σε εμπόρευμα, είδος που πωλείται και αγοράζεται, με όρους ελεύθερης αγοράς. Μερίδιο ευθύνης, βέβαια, φέρουν και οι ίδιοι οι μηχανικοί, καθώς όλοι γνωρίζουμε μεμονωμένους συναδέλφους, που συστηματικά παραβαίνουν τις πιο πρόδηλες διατάξεις ή κανόνες δεοντολογίας στις σχέσεις τους με τους πολίτες, ακόμα και με συναδέλφους τους. Η δράση τους, που αδικεί πολίτες και συναδέλφους, αποβαίνει επικίνδυνη, με επιπτώσεις που αντανακλώνται σε όλο το σώμα των μηχανικών.

Στο σκηνικό αυτό, οι κώδικες επαγγελματικής δεοντολογίας αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αντιστροφή του κλίματος και τη βελτίωση της εικόνας της κοινής γνώμης για το επάγγελμα και το επιστημονικό έργο του μηχανικού –και όχι μόνο, αφού το ίδιο ισχύει για γιατρούς, δικηγόρους και ελεύθερους επαγγελματίες διαφόρων ειδών.

Το θέμα της επαγγελματικής δεοντολογίας ανέπτυξε στις 2 Νοεμβρίου, στη διάρκεια εκδήλωσης στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), Θεοδόσης Τάσιος, στο πλαίσιο εκδήλωσης, που διοργάνωσε το Τμήμα. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια ευρύ διάλογο σχετικό με τη δεοντολογία του επαγγέλματος και έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη θέσπιση ενός νέου κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας των μηχανικών. Στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου διοργανώθηκε και η διάλεξη του κ. Τάσιου.



Το ΤΕΕ/ΤΚΜ πιστεύει ότι η αναστροφή του κλίματος που κυριαρχεί σε μερίδα της κοινής γνώμης, λόγω της παραβατικής και αντιδεοντολογικής δράσης λίγων συναδέλφων, είναι πρωταρχικό καθήκον του ίδιου του ΤΕΕ. Είναι αναγκαίο το ΤΕΕ να κινηθεί εσωτερικές διαδικασίες, οι οποίες θα ορίζουν νέους κανόνες δεοντολογίας, συλλογικής αποδοχής, που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος, αλλά και πειθαρχικές διαδικασίες, οι οποίες θα διασφαλίζουν την τιμωρία των μελών του που τους παραβαίνουν.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Τάσιος υπενθύμισε ότι τον 19<sup>ο</sup> αιώνα (J.Bentham) ως δεοντολογία θεωρείτο η μεγιστοποίηση της ευτυχίας της Κοινότητας. Σήμερα, πέννοια σχετίζεται κυρίως με το επαγγελματικό ήθος (στη μικρή κλίμακα). Το επάγγελμα, από τη φύση του, αποτελεί μια πολλαπλή δοσοληψία ανάμεσα στο «εγώ» και το «εσύ», η οποία μοιραία θα παράγει πλήθος ηθικών διλημάτων. Γι' αυτό και οι Κώδικες Επαγγελματικής Δεοντολογίας (ΚΕΔΕ) –που καλύπτουν όλες τις κατηγορίες σχέσεων, από αυτή πελάτη-επαγγελματία και κοινωνίας-επαγγελματία μέχρι εκείνη μεταξύ επαγγελματιών- είναι απαραίτητοι.

Πρέπει να γίνει σαφές ότι η «συντεχνία» στεριώνει την καλή της φήμη με την καλή συμπεριφορά των μελών της και την αναστολή παραβατικότητας. Οπότε, το συλλογικό κέρδος που επιτυγχάνεται δι' αυτής της οδού, επιστρέφει και ανακατανέμεται στα άτομα-μέλη.

Τι γίνεται στην περίπτωση των δημόσιων υπαλλήλων; Δυστυχώς, ΚΕΔΕ Δημοσίων Υπαλλήλων δεν υπάρχει, ενώ οξυύπατη είναι η ανάγκη όχι μόνον ενός γραφειοκρατικού δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα (Ν.3528/2007), αλλά ενός Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς του ατόμου δημοσίου λειτουργού.

Το ζήτημα αφορά, βεβαίως, και τους πολιτικούς. Η πολιτική είναι κατεξοχήν Τέχνη –η δυσκολότερη- και αποτελεί το πλαίσιο άσκησης όλων των επαγγελμάτων. Άρα, υπάρχει μέγιστη ανάγκη ΚΕΔΕ για τους πολιτικούς, ιδίως λόγω ορισμένων ενδείξεων επαγγελματικής ανικανότητας και επιπορείας.

Σε ότι αφορά ειδικά τους μηχανικούς, η δεοντολογία είναι εξαιρετικά βασική, λόγω της φύσης του επαγγέλματος, που συνιστά/αποτελεί επέμβαση στον Κόσμο (επιβίωση και άμυνα μέσα στη φύση, αλλοίωση της Κτίσεως), στο κοινωνικό σύνολο και το φυσικό περιβάλλον.

Ο κ. Τάσιος αναφέρθηκε επίσης στις κατηγορίες των «δωρών», που μπορεί να θέσουν σε πειρασμό αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς ορισμένους επαγγελματίες, όπως για παράδειγμα η επιθετική πρόταση (ή εκβιαστική απαίτηση) ποσοστού, το κατ' έθος τέλος ...λιπάνσεως, η συμπλήρωση ανεπαρκούς αμοιβής (εδώ υπάγεται το περίφημο «φακελάκι»), η συνομολογούμενη μη έκδοση τιμολογίου και τα... ελληνοπρεπή «φιλοδωρήματα».

Τα οφέλη της τήρησης της δεοντολογίας δεν είναι μόνο ηθικά, αφού π.χ. σε επίπεδο επιχειρήσεων, οι αξιακές εξελίξεις τελικά επηρεάζουν θετικά τα οικονομικά δεδομένα. Ο ευχαριστημένος πελάτης είναι μόνιμος πελάτης, άρα η τιμότητα μεταφράζεται σε όφελος. Αντίθετα, η απατεωνιά (επιχειρήσεων, συναδέλφων) δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά δυσφημεί συνολικά το επάγγελμα, με αποτέλεσμα να χάνουν όλοι.

«Η συμφερτική γερή Συντεχνία θέλει πολύ καλή εκπαίδευση μελλοντικών μελών. Άρα, συμμετέχουμε στην Παιδεία», είπε χαρακτηριστικά ο κ.Τάσιος, σύμφωνα με τον οποίο για να ενταχθεί αρμονικά μια Συντεχνία στο κοινωνικό σύνολο και να ακούγεται η φωνή της, χρειάζεται ευρύτερη «φιλανθρωπία»...

Ο Θεοδόσης Τάσιος είναι καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Μέλος της Ακαδημίας Επιστημών του Τορίνου (Ιταλία) και επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Λιέγης, του Πανεπιστημίου του Νανκίν, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Χρημάτισε Πρόεδρος διεθνών Επιστημονικών Ενώσεων, Εμπειρογώμων του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρίας, καθώς και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας. Έχει δημοσιεύσει 370 επιστημονικές εργασίες και 40 βιβλία σε διάφορες γλώσσες. Ο καθηγητής Θεοδόσης Τάσιος διατυπώνει δημόσιο λόγο πάνω από 50 χρόνια, τόσο διδάσκοντας στο Πανεπιστήμιο, όσο συγγράφοντας βιβλία και αρθρογραφώντας στον ελληνικό τύπο... ■