

■ Ιδιοκτήτης:

**ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ** ΝΠΔΔ

Μ. Αλεξάνδρου 49, 546 43, Θεσσαλονίκη

www.tkm.tee.gr

15νθήμερη εφημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αποστέλλεται δωρεάν στα μέλη του

■ Εκδότης - Διευθυντής

Τάσος Κονακλίδης, Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ

■ Υπεύθυνος τυπογραφείου

Μαρία Σπυροπούλου

■ Συνεργάτες

Αλεξάνδρα Γούτα, δημοσιογράφος

Άγγελος Αγγελίδης, δημοσιογράφος

Χρύσα Λασκαρίδου, χημικός μηχανικός

Κυριακή Διαβολίτση, αγρ. - τοπογράφος μηχανικός

■ Γενική επιμέλεια

Κυριακή Διαβολίτση

■ Εξώφυλλο: Μπέτυ Βακάλη

■ e-mail Γραφείου Τύπου

laskarid@central.tee.gr

■ Σελιδοποίηση-Διαχωρισμοί-Μοντάζ-Εκτύπωση

Thessprint Α.Ε.,

ΒΙ.ΠΑ. Λακκώματος, Χαλκιδική,

Τ.Κ. 63 080, Τ. 23990 20393, Φ. 23990 51623

e-mail: aa@dotenet.gr, sales@thessprint.gr

■ Διαφημίσεις

Δόμνα Τοπουζίδου, τηλ. 2310 883170, fax: 2310 883161

e-mail: domnator@central.tee.gr

Το Τεχνολόγιο δημοσιεύει ενυπόγραφες επιστολές αναγνωστών,

οι οποίες εκφράζουν την άποψη του συντάκτη τους. Η σύνταξη διατηρεί

το δικαίωμα να συντομεύει τα κείμενα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Τα τηλέφωνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Γραφείο Προέδρου: 2310 883170

Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Πρωτόκολλο 2310 883101-3

Λογιστήριο 2310 883104-6

Συνδρομές - Κρατήσεις 2310 883107

Τμήμα Επιστημονικών & Αναπτυξιακών Θεμάτων

Επιστημονικά - Αναπτυξιακά 2310 883120-2&4

Εκπρωσώπησης 2310 883121

Τεχνολόγιο 2310 883125

Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων

Αμοιβές 2310 883144-6

Συλλογικές Συμβάσεις 2310 883144-6

Σεμινάρια 2310 883145

Δημόσια Έργα 2310 883143

Γραφείο ΓΟΚ 2310 883152

Μητρώο μελών - Βεβαιώσεις 2310 883140

Πειθαρχικό Συμβούλιο 2310 883150

Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος 2310 883140 & 1

Πραγματογνωμοσύνες 2310 883140 & 1

Νομική Υπηρεσία 2310 883109

Τμήμα Βιβλιοθήκης & Πληροφόρησης

Αναγνωστήριο - Δανεισμός 2310 883187

Τράπεζα Πληροφοριών 2310 883186

**Η Αθήνα δεν χρειάζεται γλαύκες, ούτε το Κάρντιφ κάρβουνο**

Η Αθήνα δεν χρειαζόταν περισσότερες κουκουβάγιες, ούτε το Κάρντιφ πιο πολύ κάρβουνο, τα είχαν σε αφθονία. Οι οικονομίες και οι κοινωνίες δεν χρειάζονται την αλληλεγγύη όταν οι παχιές αγελάδες βολτάρουν στους δρόμους και οι κάτοικοι οδηγούν αυτοκίνητα του κουτιού για να επιστρέψουν στις μεζονέτες τους. Η αλληλεγγύη χρειάζεται ακριβώς όταν το απόθεμα των χρημάτων, της υπομονής, ακόμη και της αξιοπρέπειας κάποιες φορές, στερεύει. Δεν λέμε κάτι καινούριο, αλλά κάτι που αξίζει να υπενθυμίσουμε.

Σχεδόν κάθε -κοινός θνητός- Έλληνας σήμερα συναντά μια πανστρατιά "δαιμόνων" πριν καν φτάσει στην πόρτα του σπιτιού του για να βγει έξω: δάνεια που ελήφθησαν με βάση τα εισοδήματα των παλιών καλών εποχών και τώρα είναι δύσκολο -έως αδύνατο σε πολλές περιπτώσεις- να εξυπηρετηθούν, λογαριασμούς ενισχυμένους με χαράτσια και φόρους που μέχρι χθες δεν υπήρχαν.

Και σαν κερασάκι στην τούρτα κάθετα η ανασφάλεια για το τι ξημερώνει αύριο: Θα έχω δουλειά αύριο; Θα πληρώνομαι αύριο; Θα πάρω σύνταξη ποτέ; Θα μπορώ να σπουδάσω ή να ταΐσω τα παιδιά μου; Να διακινδυνέψω να κάνω παιδιά; Και αν τα πράγματα σκουρύνουν κι άλλο; Τι θα γίνει αύριο; Πού μπορεί να φτάσει αυτή η κατάσταση; Όταν τα προβλήματα του σπιτιού σου πληθαίνουν και η κατάθλιψη αποκτά εθνική εμβέλεια, φαίνεται πιο δύσκολο να σκεφτείς τον διπλανό, έτσι δεν είναι; Ακόμη περισσότερο όταν δεν τον εμπιστεύεσαι (βάσει στοιχείων του παγκόσμιου δείκτη Prosperity Index™, που έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενο editorial, μόνο το 17% των Ελλήνων νιώθει πως μπορεί να εμπιστευθεί τους συμπολίτες του και ένα ποσοστό μικρότερο του 30% βοήθησε κάποιο συμπολίτη του τον περασμένο μήνα).

Στην πραγματικότητα όμως, ακριβώς σε τέτοιες περιόδους χρειάζεται να σκεφτείς τον διπλανό σου, όταν έχεις τη δυνατότητα να δώσεις, έστω αντλώντας από περιορισμένους πόρους. Η κρίση κάποτε θα περάσει. Τώρα που μαίνεται, όμως, αποτελεί και μια ευκαιρία να αποδείξουμε πόσο ζυγίζει η ανθρωπιά μας υπό πίεση. Όταν ακριβώς χρειάζεται δηλαδή. Κι αυτό σίγουρα κάτι θα σημαίνει για εμάς στο μέλλον.

Με την ελπίδα όλοι να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη της αλληλεγγύης και ν' αρχίσουμε να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε σε όσους δεν μπορούν πια, ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και όσο γίνεται πιο ξέγνοιαστες ανάπαυλες, για να μαζέψουμε δυνάμεις και ν' ανταποκριθούμε δυναμικότερα στις προκλήσεις.