

## ΜΕΡΕΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



εγκαινιάσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

### Τα συσσίτια της Θεσσαλονίκης

- Ι.Ν. Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, Καλλιδοπούλου 2, τηλ. 2310 827444.
- Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη Χρυσοστόμου, Ιωαννίνων 62, τηλ. 2310 832080,
- Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Πυλαίας, Προφήτη Ηλία 101 - 103, τηλ. 2310 300934,
- Ι.Ν. Αγ. Βασιλείου Συκεών, Δαβάκη 16, τηλ. 2310 615300,
- Ι.Ν. Αγίας Μαρίας Άνω Τούμπας, Πολυκλείτου 28, τηλ. 2310 913530
- Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Ευόσμου, Λ. Μπίτσαρη 9, τηλ. 2310 775110, 2310 761325,
- Ι.Ν. Αγ. Βαρβάρας Άνω Τούμπας, Γρ. Λαμπράκη 106, τηλ. 2310 911212,
- Ι.Ν. Παναγίας Δεξιιάς, Κίτρου Επισκόπου και Πλ. Αγίου Γεωργίου, Ροτόντα, τηλ. 2310 208999
- Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου, Αμύντα 11 και Ολύμπου, τηλ. 2310 231856,
- Ι.Ν. Αγίου Χαράλαμπος, Επαυργίου 93, τηλ. 2310 215213,
- Ι.Ν. Παναγίας Λαοδηγήτριας, Πλ. Λαοδηγήτριας 8 και Ιουλιανού, τηλ. 2310 210159
- Δήμος Θεσσαλονίκης, Καραολή -Δημητρίου 16, τηλ. 2310 241516,
- Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, Ιπποδρομίου 10, τηλ. 2310 273760,
- Δημοτική οργάνωση κοινωνικής φροντίδας Καλαμαριάς, Εθν. Αντιστάσεως και Ικάρων, Φοινίκας, τηλ. 2310 472122, 2310 472476,
- Αδελφές της Μπτέρας Τερέζας της Καλκούτας, Γεωργίου Τσόντου, τηλ. 2310 512755,
- Ι.Ν. Αναλήψεως, Αναλήψεως 6, τηλ. 2310 830306
- Φιλόπρωχος αδελφότης κυριών Θεσσαλονίκης, Στ. Τάπη 5, τηλ. 2310 275154
- Ι.Ν. Οσίας Ξένης, Μαρασλή 73 και Αλκμήνης, τηλ. 2310 303842
- Ι.Ν. Αγίων Πάντων, Μοναστηρίου 28, τηλ. 2310 513977, 2310 510029
- Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονα Αμπελοκήπων, Φιλιππούπολεως 20, τηλ. 2310 738400
- Ι.Ν. Αγίου Θεράποντα, Αρτάκης 1, τηλ. 2310 912151, 6977245730,
- Χαρίσειο γηροκομείο Άνω Τούμπας, Δ. Χαρίση, τηλ. 2310 913310,
- Ι.Ν. Προφήτη Ηλία, Ιέρωνος και Ολυμπιάδος, τηλ. 2310 235398,
- Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αλ. Φλέμιγκ, τηλ. 2310 846333,
- Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου Σταυρούπολης, Κωνσταντινουπόλεως 8, τηλ. 2310 614003
- Ι.Ν. Αγ. Κοσμά Αιτωλού Ευόσμου, Δαβάκη 69, τηλ. 2310 764380
- Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Ν. Κουντουριώτη 10, τηλ. 2310 531530. ■



Οι εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι συυφασμένες με την αγάπη και την προσφορά. Πολύ περισσότερο, όταν για μία ακόμη χρονιά οι γιορτές γίνονται μέσα σ' ένα κλίμα έντονης οικονομικής κρίσης. Η ύφεση έχει οδηγήσει σε απόγνωση χιλιάδες έλληνες. Μία νέα τάξη έχει δημιουργηθεί. Αυτή των "νεοάπορων". Δηλαδή, ανθρώπων που πριν τη κρίση είχαν τη δουλειά τους και ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο. Η ύφεση έφερε τα πάνω - κάτω στη ζωή τους και τώρα ζουν σε διαμερίσματα που δεν έχουν θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα, δεν βρίσκουν δουλειά και τρώνε σε συσσίτια. Είναι ευθύνη όλων να συμπαρασταθούμε στους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν τέτοια σημαντικά προβλήματα. Όσοι από εμάς έχουμε ακόμη τη οικονομική δυνατότητα, θα πρέπει να συνδράμουμε εκείνους τους φορείς που αναλαμβάνουν το βαρύ φορτίο της παροχής βοήθειας σε ανήμπορους συμπολίτες μας. Καλύτερα να λείψει από το γιορτινό μας τραπέζι το σουρέκι και μία σαλάτα, παρά να μείνει νηστικός ένας συνάνθρωπός.

Στη Θεσσαλονίκη 30 συσσίτια δίνουν φαγητό σε ανήμπορους. Μόνο που για να αγοραστούν όλα τα υλικά για το φαγητό αυτών των ανθρώπων χρειάζονται χρήματα. Οι ενορίες και οι φορείς που διοργανώνουν συσσίτια επιζητούν προσφορές και δωρεές είτε σε χρήμα είτε σε είδος, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις. Ο κλάδος των μηχανικών είναι γνωστός για τις κοινωνικές ευαισθησίες του και θα το αποδείξει έμπρακτα για μία ακόμη φορά συνεισφέροντας στο θεάρεστο έργο των συσσιτίων...

### ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

Είναι περίπου 400 και στέκονται κάθε μέρα από τις 11:00 ως τις 12:30 στην ουρά με το ταπεράκι. Οι περισσότεροι με σκυμμένο το κεφάλι και μια

ντροπή στο βλέμμα. Το λαχανόρουζο, τα φρούτα, οι πίτες και το ψωμί μοιάζουν με προσωρινή ανάσα στο αδιέξοδο της πείνας. Το συσσίτιο του Ιερού Ναού Αγίων Πάντων, που λειτουργεί από το 1971 καλύπτει ένα μεγάλο κομμάτι της δυτικής Θεσσαλονίκης. Μετράει πλέον 42 χρόνια προσφοράς. Εκατοντάδες εθελοντές έχουν μαγειρέψει και έχουν προσφέρει φαγητό σε χιλιάδες άστεγους, ανέργους και ανήμπορους κατοίκους της πόλης. Καθημερινά τουλάχιστον 400 άτομα τρώνε σπιτικό και ζεστό φαγητό από τα χέρια των κυριών της ενορίας, οι οποίες εθελοντικά προσέρχονται στο συσσίτιο και μαγειρεύουν. Έλληνες και ξένοι περιμένουν υπομονετικά στην ουρά για να πάρουν ένα πιάτο φαγητό. «Η Εκκλησία δεν κάνει διακρίσεις», λέει ένας από τους ιερείς του ναού. Είτε είναι πολίτες που καταχρεώθηκαν λόγω δανεισμού και χάνοντας τη δουλειά τους έμειναν άστεγοι είτε είναι άνθρωποι που έμειναν στο ενοίκιο και πλέον ζουν σε... αυτοκίνητο, όλοι τους βρίσκουν καταφύγιο εκεί. «Το κυριότερο πρόβλημα που τους οδηγεί εδώ είναι η έλλειψη εργασίας. Υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν με κεριά, επειδή τους έκοψαν το ρεύμα», αναφέρει με πόνο ψυχής ίδιος ιερέας.

Σήμερα, μόνον η Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρούπολεως, στην οποία ανήκει η ενορία Αγίων Πάντων, μοιράζει χιλιάδες μερίδες φαγητού κάθε μέρα από τα συσσίτια της. Οι πρωτοβουλίες ανθρωπιάς δεν σταματούν εδώ. Στο σταθμό αγάπης των Αγίων Πάντων, δίπλα από την εκκλησία, λειτουργεί μια αίθουσα όπου εθελοντές εκπαιδευτικοί παραδίδουν μαθήματα σε αδύναμους μαθητές, ενώ στα δωμάτια, που διαμορφώνονται κατάλληλα, φιλοξενοούνται από το φθινόπωρο δέκα φοιτητές από άλλες πόλεις, οι οικογένειες των οποίων δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα έξοδα σπουδών. Το σταθμό αγάπης