

■ **Ιδιοκτήτης:**  
**ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ** ΝΠΔΔ

Μ. Αλεξάνδρου 49, 546 43, Θεσσαλονίκη

www.tkm.tee.gr

15νθήμερη εφημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αποστέλλεται δωρεάν στα μέλη του

■ **Εκδότης - Διευθυντής**

Πάρις Μπίλλιας, Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ

■ **Υπεύθυνος τυπογραφείου**

Μαρία Σπυροπούλου

■ **Συνεργάτες**

Αλεξάνδρα Γούτα, δημοσιογράφος

Άγγελος Αγγελίδης, δημοσιογράφος

Χρύσα Λασκαρίδου, χημικός μηχανικός

Κυριακή Διαβολίτση, αγρ. - τοπογράφος μηχανικός

■ **Γενική επιμέλεια**

Κυριακή Διαβολίτση

■ **Εξώφυλλο:** Μπέτυ Βακάλη

■ **e-mail Γραφείου Τύπου**

laskarid@central.tee.gr

■ **Σελιδοποίηση-Διαχωρισμοί-Μοντάζ-Εκτύπωση**

Thessprint Α.Ε.,

ΒΙ.ΠΑ. Λακκώματος, Χαλκιδική,

Τ.Κ. 63 080, Τ. 23990 20393, Φ. 23990 51623

sales@thessprint.gr

■ **Διαφημίσεις**

Δόμνα Τοπουζίδου, τηλ. 2310 883170, fax: 2310 883161

e-mail: domnator@central.tee.gr

Το Τεχνολογικό Τμήμα δημοσιεύει ενυπόγραφες επιστολές αναγνωστών, οι οποίες εκφράζουν την άποψη του συντάκτη τους. Η σύνταξη διατηρεί το δικαίωμα να συντομεύει τα κείμενα.

## ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Τα τηλέφωνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Γραφείο Προέδρου: 2310 883170

Γραφείο Διεύθυνσης: 2310 883125

**Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών**

Προϊσταμένη 2310 883118

Πρωτόκολλο 2310 883103 & 106

Λογιστήριο 2310 883104, 105, 106

Συνδρομές - Κρατήσεις 2310 883107

**Τμήμα Επιστημονικών & Αναπτυξιακών Θεμάτων**

Προϊσταμένη 2310 883125

Επιστημονικά - Αναπτυξιακά 2310 883120 & 121

Εκπροσωπήσεις 2310 883121

Τεχνολογία 2310 883120

**Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων**

Προϊστάμενος 2310 883146

Άμοιβές 2310 883144, 145, 146

Σεμινάρια 2310 883145

Μητρώο μελών - Βεβαιώσεις 2310 883140

Πειθαρχικό Συμβούλιο 2310 883150

Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος-Πραγματογνωμοσύνες 2310 883141 & 142

**Τμήμα Βιβλιοθήκης & Πληροφόρησης**

Προϊσταμένη 2310 883186

Αναγνωστήριο - Δανεισμός - Τράπεζα Πληροφοριών

2310 883187 & 186



Πηγή εικόνας: ellisoneducation.com. Το καλοκαίρι σίγουρα δεν λύνει τους γρίφους μας, αλλά μπορεί να μας διευκολύνει στο να δούμε το πρόβλημα από άλλη οπτική... Το έχει προτείνει και ο Einstein.

### “Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε μόνο σοβαρά προβλήματα, έχουμε επίσης και γελοία”

Η Ελλάδα των αρχών του 1930 είχε ένα βασικό κοινό με τη σημερινή: οικονομική κρίση. Και οι Έλληνες του 1930 πάσχιζαν -όπως και εμείς- να αποδράσουν για λίγο από την πόλη, όταν ο υδράργυρος χτυπούσε κόκκινο και η παραμονή στο άστυ καταντούσε ανυπόφορη. Για πολυήμερες διακοπές ...ούτε λόγος.

Έτσι γεννήθηκε η μόδα των σύντομων εξορμήσεων του Σαββατοκύριακου, σε βουνό και θάλασσα, όπως περιγράφει και ο ιστορικός Ελευθέριος Σκιαδάς. Κάθε Σάββατο οι κάτοικοι των πόλεων ταμάζευαν και πήγαιναν σε γειτονικές παραλίες ή βουνά για ένα μπανάκι ή για έναν περίπατο στα βαθύσκιωτα δάση, ενώ το ελληνικό δαιμόνιο μετέτρεψε ακόμη και μοναστήρια σε ...ξενώνες.

Αντιλαμβανόμενος την τάση, ο άρτι συσταθείς Οργανισμός Τουρισμού έσπευσε τότε να την προμοτοήσει, υιοθετώντας διάφορες προτάσεις, όπως η μείωση των εισιτηρίων των λεωφορείων και των σιδηροδρόμων, που εκτελούσαν δρομολόγια από και προς τα χωριά της Αττικής, κατά 50% τα Σαββατοκύριακα.

Επίσης, σύμφωνα με τον κ.Σκιαδά, “αξιοποιήθηκαν διάφορα εγκαταλελειμμένα από δεκαετίες μικρά μοναστήρια, τα οποία, ούτε λίγο ούτε πολύ, λειτούργησαν ως ξενώνες”. Τα χαμηλά εισοδήματα και οι χτυπημένοι από την κρίση Έλληνες απέκτησαν έτσι τη δική τους θέση στον ήλιο και μάλιστα το χάπι ...χρυσώθηκε από τον Τύπο της εποχής.

Για παράδειγμα, ο δημοσιογράφος Μήτσος Δειλινός σύγκρινε τη νέα τάση με τα αγγλικά «γουικέντς»: «οι Αθηναίοι υπό συνθήκες οικονομικής κρίσεως κυριολεκτικώς καθυστερούνται κάτω από το αττικό ηλιοπύρι και οφείλουν τουλάχιστον να αντιγράψουν τους Άγγλους διά τους οποίους η εβδομαδιαία ανάπαυση αρχίζει από την 2 μ.μ. του Σαββάτου και λήγει τη Δευτέρα την 10 πρωινή».

Ο χειμώνας που πέρασε δεν ήταν εύκολος. Και το καλοκαίρι του 2014 είναι καυτό. Κάπως όμως θα βρούμε τον τρόπο να το διανύσουμε, όπως οι Αθηναίοι του '30. Άλλωστε, η ευλογημένη αυτή χώρα προσφέρεται για παυσίπονο και αγχολυτικό.

Ας δούμε τη θερινή ανάπαυλα -ακόμη και αν αυτή περιορίζεται μόνο στα “γουικέντς” του Μήτσου Δειλινού- σαν ευκαιρία να καθαρίσει το μυαλό μας και να μαζέψουμε δυνάμεις για το δύσκολο φθινόπωρο.

Γιατί όταν αποδράσεις έστω και λίγο από τα προβλήματα, βλέπεις τα πράγματα πιο καθαρά, ανακαλύπτεις άλλες λύσεις. Άλλωστε, όπως έχει πει και ο πρωτοπόρος Ολλανδός προγραμματιστής Edsger W. Dijkstra, βραβευμένος με το Turing το 1972,

“Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε μόνο σοβαρά προβλήματα, έχουμε επίσης και γελοία...”.

Καλό καλοκαίρι!