

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Ζεύξιδος 8 - 54622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

editorial 254

Αποστέλλεται δωρεάν στα μέλη
του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ

Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο

Σάκης Τζακόπουλος,
πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ

Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου και Εκδόσεων

Σάκης Τζακόπουλος,
πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ

Συ συνεργάτες

Αλεξάνδρα Γούτα, δημοσιογράφος
Άννη Καρολίδου, δημοσιογράφος
Βίκυ Παπαγεωργίου, αρχιτέκτων
Έλσα Φωκά, αρχιτέκτων

Καλλιτεχνική επιμέλεια

Βίκυ Παπαγεωργίου, αρχιτέκτων
Έλσα Φωκά, αρχιτέκτων

Εξώφυλλο

Δημήτρης Βλάχος
Φωτογραφία εξωφύλλου: Π. Νικηφορίδης Α, από την
έκθεση «Η αρχιτεκτονική σε κίνηση»

Τηλέφωνα Τμήματος

Γραμματεία Προέδρου	2310-234191, 253240
Πρωτόκολλο	2310-253480
Fax Πρωτόκολλο	2310-235487
Μητρώο, Συνδρομές,	
Βεβαιώσεις, Ταμείο	2310-278123, 253243
Λογιστήριο	2310-268380, 253481 2310-253497
Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος,	
Πραγματογνωμοσύνες	2310-236111, 253249
Τομέας Αναπτυξιακών	
Θεμάτων	2310-253490-2
Τομέας Επαγγελματικών	
Θεμάτων	2310-253493-96
Γραφείο ΓΟΚ	2310-253484-5
Τομέας Επιμόρφωσης	2310-234566, 253242, 2310-253244
Βιβλιοθήκη	2310-280462, 253487-8
Τράπεζα Πληροφοριών	2310-253486
Γραφείο Ε.Ε. - ΙΔΑΤΕΧ	2310-253482-3
Γραφείο Τύπου	2310-234566
Fax Επιστημονικών	
Τομέων	2310-275773
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ	2310-230347

Σελιδοποίηση - Διαχωρισμοί - Μοντάζ - Εκτύπωση

Μ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ Α.Ε.
Αδριανουπόλεως 24 • 55 133 Καλαμαριά
Τηλ. 2310-480.855
Fax: 2310-447.302

Διαφημίσεις

ΚΤΙΡΙΟ BUILDING CENTER
Αδριανουπόλεως - Ελ. Βενιζέλου 2,
55133 Καλαμαριά
Τηλ.: 2310 480540

Το «Τεχνογράφημα» δημοσιεύει ενυπόγραφες
επιστολές αναγνωστών, οι οποίες εκφράζουν την
άποψη του συντάκτη τους. Η σύνταξη διατηρεί το
δικαίωμα να συντομεύει τα κείμενα.

Ο Εγκέλαδος ταρακουνάει και τις κρατικές δομές

Ισχυρές δονήσεις ...στις δομές του κράτους δημιουργούν τα κατά καιρούς χτυπήματα του Εγκέλαδου, καθώς κάθε φορά που ένας σεισμός αναστατώνει τη χώρα, «τραντάζονται» και τα θεμέλια της σχετικής πολιτικής της Πολιτείας, με αποτέλεσμα να έρχονται στην επιφάνεια τραγικές ελλείψεις και άστοχες επιλογές.

Ο πρόσφατος σεισμός στη Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να είχε ταραξει τα νερά του εφησυχασμού. Ωστόσο, αν και κάποιοι έκρουσαν ξανά τον κώδωνα του κινδύνου για τις πιθανές συνέπειες της συνεχιζόμενης κωλυσιεργίας στον τομέα της αντιμετώπισης του σεισμικού κινδύνου, άλλοι προτίμησαν να κωφεύσουν, κατά την προσφιλή τους τακτική, που οδήγησε και στο παρελθόν σε αδιέξοδα.

Παρά το γεγονός ότι η χώρα μας παρουσιάζει υψηλή σεισμικότητα και γι' αυτό θα έπρεπε να επικαιροποιεί συνέχεια τον σχεδιασμό της, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο παραμένει απαρχαιωμένο, ενώ η διαδικασία έκδοσης επίκαιρων εγχειριδίων επισκευών και ενίσχυσης των κατασκευών εξακολουθεί να βρίσκεται σε εκκρεμότητα.

Από την πλευρά του, το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει επανειλημμένως επισημάνει ότι είναι αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου στη χώρα μας. Παράλληλα, έχει υπογραμμίσει ότι επιβάλλεται να βελτιωθεί ο ποιοτικός έλεγχος των ιδιωτικών κατασκευών, αλλά και να προχωρήσει ο προσεισμικός έλεγχος των δημοσίων κτιρίων ειδικού ενδιαφέροντος.

Εξάλλου, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Σάκης Τζακόπουλος, γνωστοποίησε προσφάτως την έντονη διαφωνία του Τμήματος σχετικά με το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΧΩΔΕ περί αδειών δόμησης. Όπως είπε, το νομοσχέδιο αυτό, ουσιαστικά «εισάγει την κατάργηση του ελέγχου των μελετών, για να εφαρμόσει ένα σύστημα δειγματοληπτικού ελέγχου των ολοκληρωμένων έργων». Και αυτό, τη στιγμή που όλοι γνωρίζουν ότι μόνο ο συνολικός έλεγχος των κατασκευών μπορεί να εγγυηθεί τη στατική επάρκειά τους.

Άλλωστε και οι κατά τόπους νομαρχίες έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους για τα παραπάνω θέματα, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων, ότι υπάρχει έλλειψη κατάλληλου προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής και άρα δεν είναι δυνατός ο ουσιαστικός έλεγχος των μεγάλων δημοσίων κτιρίων.

Σε μία χώρα που οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων «επιβραβεύονται» από την πολιτεία (χωρίς βέβαια να γνωρίζουν ότι η στέγη πάνω από το κεφάλι τους ίσως να μην είναι τόσο ...στερή όσο πιστεύουν) η χάραξη ολοκληρωμένης πολιτικής για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου, θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.

Δεν είναι ανάγκη να υπάρξουν θύματα, για να αφηنيστούν τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ούτε χρειάζεται να τα «τραντάξει» και άλλος σεισμός, για να ταρακουνηθούν και να αναλάβουν δράση ■

