



To 2004 να μην είναι ...δίσεκτο

Το 2004 πλησιάζει πλησίστιο: με τον «αέρα» του καινούργιου και του πολλά υποσχόμενου για τούς φύσει -ή θέσει- αισιόδοξους, αλλά και φορτωμένο με τη δυσοίωνη «ρετσινιά» του δίσεκτου έτους για τους πιο προληπτικούς. Ασχέτως βαθμού ...αισιοδοξίας ή προληπτικότητας πάντως, το σίγουρο είναι ότι το νέο έτος συνοδεύεται από αυξημένες απαιτήσεις και προκλήσεις και θα αποτελέσει ένα καλό "crash test" ως προς την ικανότητα -ή την αδυναμία- της «μικρής» Ελλάδας να ανταποκρίνεται στις μεγάλες προκλήσεις.

Μέχρι σήμερα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες των Αθηνών ήταν μια πρόκληση που ανήκε στο μέλλον: πλέον, όμως, βρίσκονται ante portas. Σε λίγους μήνες θα έχει κριθεί στην πράξη αν οι στόχοι, τα οράματα και οι ανησυχίες, που διατυπώνονται εδώ και χρόνια γύρω από την επιστροφή της Ολυμπιάδας στη γενέτειρά της, επαληθεύτηκαν ή διαψεύστηκαν. Γι' αυτό η αντίστροφη μέτρηση για την έλευση του 2004, θα πρέπει να χτυπήσει το «καμπανάκι» του κατεπείγοντος για την άμεση ολοκλήρωση όσων έργων και παρεμβάσεων δεν έχουν ακόμη παραδοθεί «με το κλειδί στο χέρι».

Το 2004, που -μεταξύ των άλλων- είναι και έτος εκλογών, θα κρίνει και μία ακόμη υπόθεση εθνικού χαρακτήρα, με ιδιαίτερη βαρύτητα για την πόλη της Θεσσαλονίκης: στο τέλος του επόμενου χρόνου, θα καταμετρηθούν στο Παρίσι οι ψήφοι για την ανάδειξη της πόλης που θα αναλάβει την Παγκόσμια Εκθεση 2008. Η υποψηφιότητα της Θεσσαλονίκης διαφαίνεται ήδη ότι έχει αρκετά σοβαρές πιθανότητες να επικρατήσει έναντι εκείνων της Τεργέστης και της Σαραγόσας. Γι' αυτό ακριβώς, τα έργα για την EXPO δεν θα πρέπει να περιμένουν τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας, αλλά να ξεκινήσουν άμεσα, πολύ πριν οδεύσουν προς την κάλπη εκείνοι που θα αποφασίσουν σε ποια χώρα θα δοθεί το «χρίσμα» της οικοδέσποινας.

Και φυσικά, ενόψει του νέου έτους, ας επαναλάβουμε την ελπίδα να γίνουν επιτέλους πραγματικότητα οι υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις για τις περίφημες υποδομές της Θεσσαλονίκης και για την πολυδιαφημισμένη ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, ώστε να κλείσει κάποτε το άνοιγμα της Φαλίδας με την ευνοημένη Αθήνα (ευχές που είκαμε εκφράσει και στο περσινό γιορτινό editorial, αλλά, τί να κάνουμε, αν και τα χρόνια φεύγουν, κάποια πράγματα μένουν -φευ!- σταθερά τα ίδια).

Επειδή, όμως, οι μέρες αυτές δεν προσφέρονται για απαισιόδοξες σκέψεις, ας σταματήσουμε εδώ και ας «ποντάρουμε» σε ένα 2004 που ...δεν θα είναι δίσεκτο: σε ένα νέο έτος που θα φέρει μαζί του υγεία, αγάπη, ειρήνη και αισιοδοξία. Σε ένα έτος που θα φιμώσει τις πολεμικές σειρήνες και θα «πείσει» τον εκάστοτε πλανητάρχη να ασχολείται στο εξής μόνο με τα του Λευκού Οίκου του. Σε ένα έτος που θα «διδάξει» επιτέλους στη διεθνή τρομοκρατία ότι οι αγώνες δεν κερδίζονται με θυσίες αθώων. Σε ένα έτος που θα μεγενθύνει τη σημασία της αειφόρου ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της κοινωνικής ευαισθησίας. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους! ■