

Αποστέλλεται δωρεάν στα μέλη
του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ

Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο
Σάκης Τζακόπουλος,
πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ

Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου και Εκδόσεων
Σάκης Τζακόπουλος,
πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ

Συνεργάτες
Αλεξάνδρα Γούτα, δημοσιογράφος
Άννη Καρολίδου, δημοσιογράφος
Βίκυ Παπαγεωργίου, αρχιτέκτων
Έλσα Φωκά, αρχιτέκτων

Καλλιτεχνική επιμέλεια
Βίκυ Παπαγεωργίου, αρχιτέκτων
Έλσα Φωκά, αρχιτέκτων

Εξώφυλο
Δημήτρης Βλάχος

Τηλέφωνα Τμήματος
Γραμματεία Προέδρου 2310-234191, 253240
Πρωτόκολλο 2310-253480
Fax Πρωτόκολλου 2310-235487
Μητρώο, Συνδρομές,
Βεβαιώσεις, Ταμείο 2310-278123, 253243
Λογιστήριο 2310-268380, 253481
2310-253497
Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος,
Πραγματογνωμοσύνες 2310-236111, 253249
Τομέας Αναπτυξιακών
Θεμάτων 2310-253490-2
Τομέας Επαγγελματικών
Θεμάτων 2310-253493-96
Γραφείο ΓΟΚ 2310-253484-5
Τομέας Επιμόρφωσης 2310-234566, 253242,
2310-253244
Βιβλιοθήκη 2310-280462, 253487-8
Τράπεζα Πληροφοριών 2310-253486
Γραφείο Ε.Ε. - ΙΔΑΤΕΧ 2310-253482-3
Γραφείο Τύπου 2310-234566
Fax Επιστημονικών
Τομέων 2310-275773
IEKEM ΤΕΕ 2310-230347
E-mail γραφείου τύπου: papaget@central.tee.gr
fokaels@central.tee.gr

Σελιδοποίηση - Διαχωρισμοί - Μοντάζ - Εκτύπωση
Μ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ Α.Ε.
Αδριανούπολεως 24 • 55 133 Καλαμαριά
Τηλ. 2310-480.855
Fax: 2310-447.302

Διαφημίσεις
ΚΤΙΡΙΟ BUILDING CENTER
Αδριανούπολεως - Ελ. Βενιζέλου 2,
55133 Καλαμαριά
Τηλ.: 2310 480540

Το «Τεχνογράφημα» δημοσιεύει ενυπόγραφες
επιστολές αναγνωτών, οι οποίες εκφράζουν την
άποψη του συντάκτη τους. Η σύνταξη διατηρεί το
δικαίωμα να συντομεύει τα κείμενα.



Τώρα οι Ολυμπιακοί, αύριο η EXPO

Η προετοιμασία της Αθήνας για τους Ολυμπιακούς του 2004 αποδεικνύεται, αυτό το τελευταίο διάστημα, μία μεγάλη δοκιμασία για τα νεύρα όλων μας, όχι μόνο για τον «Αθήνα 2004» και τα συναρμόδια υπουργεία και τους κατασκευαστές των έργων. Από το Γενάρη και μετά, το σύνολο του ελληνικού λαού, ευρίσκεται υπό καθεστώς αυξανόμενου άγχους καθώς όλο και πιο καθαρά συνειδητοποιεί ότι η προετοιμασία της μεγάλης αυτής διοργάνωσης - που είτε θα προβάλλει στο διεθνές κοινό, είτε θα εκθέσει τη χώρα μας - βρίσκεται σε οριακό επίπεδο.

Έχουμε όλοι πλέον διαπιστώσει ότι με τους Ολυμπιακούς της Αθήνας, συνέβη ό,τι με κάθε άλλο έργο και διοργάνωση που γίνεται στη χώρα μας. Καθυστερήσεις και ελλείψεις μελετητικές και οργανωτικές, προβλήματα συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, προβλήματα διαφόρων φύσεων στο προσκήνιο και των παρασκήνιο της διοργάνωσης, προϋπολογισμοί που «κρεμάνε», εμπλοκές διάφορες με αποτέλεσμα ποτέ, τίποτε να μη γίνεται όπως πρέπει.

Και το θέμα βεβαίως είναι ότι πρέπει από την όλη υπόθεση των Ολυμπιακών της Αθήνας, να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα, πρακτικά συμπεράσματα, να καταγράψουμε σφάλματα, παρεκκλίσεις, αδυναμίες και να δείξουμε επιτέλους ότι από τα παθήματα πάρονται και μαθήματα. Γιατί το πάθημα που σίγουρα υποστήκαμε είναι αυτό το απερίγραπτο «Ολυμπιακό στρές» που ζούμε. Είναι η αμήχανη θέση στην οποία έχουμε περιέλθει από τη στιγμή που τα διεθνή μέσα ενημέρωσης κάθε τρεις και δύο μας τα ψέλνουν για τις καθυστερήσεις, τις ατέλειες στα έργα και όσα άλλα φαίνεται πια ότι σκοντάφτουν σε διάφορα προβλήματα, τεχνικά, χρηματοδοτικά κ.ο.κ. Από το παράδειγμα των Ολυμπιακών της Αθήνας, θα πρέπει περισσότερο από κάθε άλλον, να παραδειγματιστούμε εμείς στη Θεσσαλονίκη που έχουμε ήδη δεσμευτεί στην υπόθεση της EXPO 2008. Δεν χωράει αμφιβολία ότι η πόλη μας, υποβάλλοντας φάκελο για την ανάληψη της διοργάνωσης της διεθνούς έκθεσης EXPO 2008, αναλαμβάνει το βάρος για την άψογη προετοιμασία και λειτουργία ενός μεγάλου, παγκόσμιας εμβέλειας, εμπορικού και πολιτισμικού γεγονότος.

Εφόσον η Θεσσαλονίκη αναλάβει τη διοργάνωση, το καλοκαίρι του 2008 και στη διάρκεια τριών μηνών, θα δεχθεί και θα φιλοξενήσει περισσότερα από τρία εκατ. επισκεπτών και θα πρέπει να έχει τα μέσα και τους μηχανισμούς για να λειτουργήσει υποδειγματικά η EXPO αλλά και να φέρει για τη Θεσσαλονίκη τα θετικά αποτελέσματα στα οποία ασφαλώς προσδοκά η πόλη.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν θέλουμε δρόμους ταχύτητας της ...τελευταίας στιγμής, κουκουλώματα, «φέσια» στα έργα από πόρους που δεν περισσεύουν. Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, η διοργάνωση θα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο. Δεν ενδιαφέρει το μοίρασμα υποσχέσεων για έργα που δεν μπορούν, δεν προλαβαίνουν να γίνουν. Ενδιαφέρει η εκτίμηση των πραγματικών μας δυνατοτήτων σε τούτη τη διοργάνωση που επίσης αποτελεί εθνικό στόχο. Ενδιαφέρει η με συστηματικό τρόπο προετοιμασία της πόλης. Πρέπει επιτέλους να ξεχάσουμε τον κακό εσαυτό μας, να αποδείξουμε σε όλους και πρώτα από όλα σε εμάς τους ίδιους ότι μπορούμε να λειτουργούμε οργανωμένα, με σύστημα, με διαδικασίες διαυγείς και σαφείς, όπως μία χώρα προδειμένη, σύγχρονη, ανεπτυγμένη.

Σημείωση: Στο editorial του προηγούμενου τεύχους η Πρωταπριλιά μας έδωσε το άλλοθι για μια...επί χάρτου σκανδαλιά. Εκμεταλλεύμενοι την ελληνική παράδοση, δεν αντισταθήκαμε στον πειρασμό να μετατρέψουμε έναν ευσεβή πόθο σε «πλαστή» πραγματικότητα. Έτσι, δώσαμε την EXPO στη Θεσσαλονίκη λίγο νωρίτερα, βγάζοντας εκτός παιχνιδιού Τεργέστη και Σαραγόσα. Στην πραγματικότητα, φυσικά, οι δύο πόλεις εξακολουθούν να διεκδικούν την έκθεση μαζί με τη Θεσσαλονίκη και η μυστική ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2004. Μέχρι τότε λοιπόν, η προσπάθεια συνεχίζεται. Χωρίς αστεία... ■