

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
(Ζεύξιδος 8 - 54622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

editorial 270

Αποστέλλεται δωρεάν στα μέλη  
του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ

#### Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο

Σάκης Τζακόπουλος,  
πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ

#### Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου και Εκδόσεων

Σάκης Τζακόπουλος,  
πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ

#### Συνεργάτες

Αλεξάνδρα Γούτα, δημοσιογράφος  
Άννη Καρολίδου, δημοσιογράφος  
Βίκυ Παπαγεωργίου, αρχιτέκτων  
Έλσα Φωκά, αρχιτέκτων

#### Καλλιτεχνική επιμέλεια

Βίκυ Παπαγεωργίου, αρχιτέκτων  
Έλσα Φωκά, αρχιτέκτων

#### Εξώφυλλο

Δημήτρης Βλάχος

#### Τηλέφωνα Τμήματος

Γραμματεία Προέδρου 2310-234191, 253240

Πρωτόκολλο 2310-253480

Fax Πρωτόκολλου 2310-235487

Μητρώο, Συνδρομές,

Βεβαιώσεις, Ταμείο 2310-278123, 253243

Λογιστήριο 2310-268380, 253481  
2310-253497

Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος,

Πραγματογνωμοσύνες 2310-236111, 253249

Τομέας Αναπτυξιακών

Θεμάτων 2310-253490-2

Τομέας Επαγγελματικών

Θεμάτων 2310-253493-96

Γραφείο ΓΟΚ 2310-253484-5

Τομέας Επιμόρφωσης 2310-234566, 253242,  
2310-253244

Βιβλιοθήκη 2310-280462, 253487-8

Τράπεζα Πληροφοριών 2310-253486

Γραφείο Ε.Ε. 2310-253482-3

Γραφείο Τύπου 2310-234566

Fax Επιστημονικών

Τομέων 2310-275773

ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ 2310-230347

**E-mail γραφείου τύπου:** papaget@central.tee.gr  
fokaels@central.tee.gr

#### Σελιδοποίηση - Διαχωρισμοί - Μοντάζ - Εκτύπωση

Μ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ Α.Ε.

Αδριανουπόλεως 24 • 55 133 Καλαμαριά

Τηλ. 2310-480.855

Fax: 2310-447.302

#### Διαφημίσεις

ΚΤΙΡΙΟ BUILDING CENTER

Αδριανουπόλεως - Ελ. Βενιζέλου 2,

55133 Καλαμαριά

Τηλ.: 2310 480540

Το «Τεχνογράφημα» δημοσιεύει ενυπόγραφες  
επιστολές αναγνωστών, οι οποίες εκφράζουν την  
άποψη του συντάκτη τους. Η σύνταξη διατηρεί το  
δικαίωμα να συντομεύει τα κείμενα.



## Μεταολυμπιακό «σπριντ» για το υψηλότερο σκαλί του βάθρου

Όταν το 1896 η Αθήνα υποδεχόταν τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, πιθανότατα ήταν ελάχιστοι αυτοί που πίστευαν ότι η νέα –μόλις 62 ετών τότε– πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους θα κέρδιζε το στοίχημα και θα αποσπούσε ευμενείς κριτικές από τους ξένους επισκέπτες. Και όμως: ο στόχος επετεύχθη και η πόλη –αλλά και γενικότερα η Ελλάδα– εξασφάλισαν τότε την καλύτερη διεθνή προβολή.

Φέτος, που οι Αγώνες επιστρέφουν στη γενέτειρά τους, οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε με κάθε δυνατό τρόπο τη χρυσή ευκαιρία που μας δίνεται, για να προβληθούμε ξανά προς τα έξω ως ικανοί διοργανωτές εκδηλώσεων αυτού του μεγέθους και της σημασίας. Την ίδια στιγμή που οι αθλητές θα επιδιώκουν την καλύτερη επίδοση στα κολούαρ, τα σκάμματα ή τα γήπεδα, εμείς –πολιτεία και πολίτες– θα πρέπει να πασχίζουμε για τα δικά μας ρεκόρ, σε όρους συνέπειας, φιλοξενίας και υποδειγματικής κίνησης και συμπεριφοράς.

Τους Ολυμπιακούς δεν τους διοργανώνει μόνο η Αθήνα, τους διοργανώνει η Ελλάδα. Και η Θεσσαλονίκη μπορεί –και πρέπει– να αξιοποιήσει την Ολυμπιάδα ως εφαλτήριο για μια νέα εποχή ανάπτυξης και προόδου, εκμεταλλευόμενη –μεταξύ άλλων– τη διεθνή προβολή της ως ολυμπιακής πόλης.

Είναι μια πολυσυζητημένη άποψη, που έχει τους πολέμιους της και –όχι αδικαιολόγητα– προκαλεί τον σκεπτικισμό ή ακόμη και τον σαρκασμό. Ωστόσο, δεν είναι άστοχο να πει κάποιος ότι, αν γίνουν οι σωστές κινήσεις, η δυναμική των Ολυμπιακών Αγώνων, η διαχρονική «ενέργεια» τους και η παγκόσμια απήχησή τους, μπορούν μεταολυμπιακά να δώσουν αναπτυξιακή ώθηση στη Θεσσαλονίκη.

Αν δε, η πόλη αναλάβει τελικά και την παγκόσμια έκθεση EXPO του 2008, τότε αποκτά όλα τα φόντα, για να αλλάξει επιτέλους πρόσωπο. Διοργανώσεις αυτού του μεγέθους, στις οποίες επιβάλλεται να εμπλέκονται σε μεγαλύτερο βαθμό οι Βορειοελλαδίτες μηχανικοί, προσφέρουν την καταλληλότερη ευκαιρία, για να μπουν στην «αφετηρία» έργα που σήμερα παραμένουν στη σφαίρα της φαντασίας: το μετρό, ο προαστιακός σιδηρόδρομος κτλ.

Παρά τους –όντως ισχυρούς και δικαιολογημένους– πονοκεφάλους για την μεταολυμπιακή εποχή, το σίγουρο είναι ότι οι αγώνες αφήνουν στη χώρα μας σημαντική παρακαταθήκη, έργο στο οποίο συμβάλαμε καθοριστικά και εμείς οι μηχανικοί: η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας τα τελευταία χρόνια, νέες υποδομές ολοκληρώθηκαν και παλιές εκσυγχρονίστηκαν, ενώ τα στάδια απέκτησαν άλλη μορφή.

Τα παρατάγους ήταν φυσικά πολλά. Ωστόσο, θέλουμε να πιστεύουμε ότι, όταν σε λίγες ημέρες ακουστεί στην Αθήνα ο ολυμπιακός ύμνος, θα ξεκινήσει μια Ολυμπιάδα τόσο επιτυχημένη, που ο απόηχός της θα μας «γλυκάνει» και θα φιμώσει τις διεθνείς Κασσάνδρες, αποδεικνύοντας στην πράξη όταν οι Έλληνες θέλουν, μπορούν να ανέβουν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου... ■