



'Όπως κάθε φορά, έτσι και με την καταρρακτώδη βροχή της 17ης Σεπτεμβρίου, ένα έντονο καιρικό συμβάν ήρθε για να θυμίσει στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης - αλλά πολύ φοβούμαστε όχι και σε όλους τους αρμοδίους - ότι η πόλη έχει ανάγκη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. Πέραν δε των έργων, υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν για να αποφεύγονται καταστροφές και μεγάλη δυσλειτουργία στη ζωή των κατοίκων του πολεοδομικού συγκροτήματος, που ακόμη δεν έχει δει να υλοποιούνται υποσχέσεις ετών για ενίσχυση της αντιπλημμυρικής θωράκισης μίας πόλης, εκτεταμένης, με πληθυσμό κοντά στο ένα εκατομμύριο ψυχές.

Ήταν Γενάρης του 2003 όταν το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε ημερίδα που είχε διοργανώσει και στην οποία είχε παρουσιαστεί μελέτη Ομάδας Εργασίας του, είχε τονίσει, ότι υπάρχει απόλυτη ανάγκη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο σύνολο του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, έργων που σε πολλές περιπτώσεις, όπως κυρίως στη δυτική Θεσσαλονίκη και στις τουριστικές περιοχές, έχουν το χαρακτήρα του επείγοντος.

Τι έχει γίνει από τότε; Ουσιαστικά τίποτε. Ούτε καν έγιναν τα 10 έργα άμεσης προτεραιότητας που έχει ανάγκη το Π.Σ.Θ. και των οποίων το κόστος είχε προϋπολογισθεί στα 20 δις. δρχ. ή στα 60 εκατ. €. Και τα έργα αυτά δεν έγιναν γιατί δεν δόθηκαν τα απαιτούμενα κονδύλια, ασχέτως του αν από τα πλέον επίσημα κυβερνητικά χεύλη είχε δοθεί υπόσχεση για τη χορήγηση ποσού 50 δις. δρχ. για την αντιπλημμυρική προστασία της Θεσσαλονίκης.

Ίσως εάν και εδώ είχαν συμβεί καταστροφές ανάλογες με εκείνες που είχαν πλήξει την Αθήνα (Κηφισό), εάν το μέγεθος των καταστροφών και η αγανάκτηση του κόσμου ήταν τέτοια που θα ανάγκαζε υπουργούς και παράγοντες να ψελλίζουνε δικαιολογίες στα κανάλια, ίσως τότε κάτι να είχε προχωρήσει. Όμως ευτυχώς, τέτοιου μεγέθους καταστροφές δεν είχαμε, αλλά δεν έχουμε και έργα.

Όμως επειδή συμφωνίες με τα στοιχεία της φύσης δεν κλείνονται και επειδή το μόνο βέβαιο είναι, ότι και άλλες μεγάλες βροχοπτώσεις θα έχουμε, επιτέλους θα πρέπει από το αρμόδιο Υπουργείο να δοθεί προσοχή και στην αντιπλημμυρική προστασία της Θεσσαλονίκης. Ας γίνουν τα απαιτούμενα έργα - και δε μιλάμε για το σύνολο των αντιπλημμυρικών έργων που χρειάζεται η πόλη που έχουν προϋπολογισθεί στα 180 εκατ. €- και ας αναλάβει επιτέλους η ΕΥΔΕ 'Υδρευσης - Αποχέτευσης να συντηρεί το δίκτυο ομβρίων και να καθαρίζει τις σχάρες των υπονόμων, αφού ως γνωστόν, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, από το 2001 η διαχείριση των δικτύων ομβρίων έχει περάσει στο ΥΠΕΧΩΔΕ ■