

■ Η ΦΑΝΗ ΤΖΗΜΑ ΚΑΙ Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ '4ΡΩΝ'

συνέχεια από τη σελίδα 17



Από αριστερά: Λεόντιος Χατζηλεοντιάδης, Τάσος Βαλασιμίδης, Φανή Τζήμα, Βίκυ Κοσμίδου και Κατερίνα Δικαίου και Φώτης Δραγανίδης (υπεύθυνος Ακαδημαϊκού Προγράμματος Microsoft Ελλάς).

Ξέρω αν κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατό να γίνει στα πέντε χρόνια των σπουδών. Στο τελευταίο εξάμηνο υπάρχει η πρακτική άσκηση, η οποία όμως δεν είναι υποχρεωτική και δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει και από όλους. Εγώ για παράδειγμα είχα πάει στην Intracom για τρεις μήνες και ομολογώ ότι ήταν μία εμπειρία που με ταρακούνησε».

Έχεις καταλήξει στο τι θα ήθελες να κάνεις μετά το διδακτορικό σου;

«Θέλω να συνεχίσω τις σπουδές μου σε Γερμανία ή σε κάποια από τις Σκανδιναβικές χώρες. Στη συνέχεια, επιθυμία μου είναι να δουλέψω στο χώρο τον ερευνητικό, σε κάποιο ινστιτούτο, αλλά ομολογώ ότι αισθάνομαι πως ακόμη βρίσκομαι πολύ στην αρχή. Γεγονός είναι ότι μέσα από τις σπουδές δε ένοιωσα να στρέφομαι προς τη βιομηχανία, όμως οπωσδήποτε μετά το διδακτορικό θέλω να ασχοληθώ με κάτι που θα έχει και εφαρμογή, όχι με κάτι καθαρά θεωρητικό».

Άννη Καρολίδου

Οδυσσέας Πλανάκης

Τον Οδυσσέα τον γνωρίσαμε μεγάλο πια, στις Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ. Τίποτα στη χαρούμενη και αισιόδοξη συμπεριφορά του δεν μαρτυρούσε το πολυτάραχο παρελθόν. Δεν ρωτήσαμε κιόλας. Σπανίως ρωτάμε πια ποιος είσαι, τι κάνεις, τι έκανες. Δήθεν από διακριτικότητα, μάλλον από αδιαφορία. Μπορεί και από φόβο για το μετά. Αν μάθεις κάτι παραπάνω για έναν άνθρωπο πρέπει να τον βάλεις στη ζωή σου, να τον νοιαστείς. Αν τον ρωτήσεις πρέπει να πεις και συ για τον εαυτό σου, να εκτεθείς.



Για τον Οδυσσέα, λοιπόν, ξέραμε ότι ήταν πάντα συνεπής, στις Μόνιμες Επιτροπές, στις Ομάδες Εργασίας, στις εκδηλώσεις και στα καλέσματα του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Κυρίως όμως ότι ήταν μέγας λάτρης του χορού και δεινός χορευτής ο ίδιος. Του άρεσε πολύ, τον αγαπούσε το χορό. Μας προέτρεπε να ασχοληθούμε. Ελάτε, έλεγε, μια φορά στις συναντήσεις που κάνουμε, θα σας αρέσει, θα δείτε. Ο ενθουσιασμός του μας συνέπαιρνε, του υποσχόμασταν ότι την επόμενη φορά θα ήμασταν εκεί. Όταν έφτανε η μέρα άλλος το ξεχνούσε, άλλος είχε δουλειά, όποιος πήγαινε όμως αποζημιώνονταν με τη χαρά του Οδυσσέα, το κέφι και τη ζωντάνια του. Τόσων χρόνων άνθρωπος και να 'χει τέτοια ευλυγισία, τέτοια κίνηση, χαρά στο κουράγιο του. Τόσων χρόνων, πόσων; Ούτε αυτό το ξέραμε, ήταν όμως μεγάλος.

Μετά, κάτι είπε ο ένας, κάτι ο άλλος μάθαμε λίγα πράγματα. Ότι οι Πλανάκηδες, καλά το μαρτυράει το όνομα, είναι Κρήτες. Ο πατέρας του Οδυσσέα ήλθε το 1916, Αμυνίτης τότε, με το κίνημα του Βενιζέλου. Ότι ο ίδιος ο Οδυσσέας ήταν αγωνιστής του Δημοκρατικού Στρατού, τραυματίστηκε, έφυγε και κατέληξε στην Πολωνία, στο Βρότσλαβ, που θεωρούσε δεύτερή του πατρίδα. Εκεί σπούδασε πολιτικός μηχανικός, έκανε το διδακτορικό του, έζησε και δούλεψε. Με το που επαναπατρίστηκε δούλεψε στο ΥΠΕΧΩΔΕ, ως ειδικός σύμβουλος του τότε Υπουργού, Αντώνη Τρίτση. Έφυγε από κει, ασχολήθηκε με την τηλεθέρμανση στην Πτολεμαίδα, με την ενεργειακή εκμετάλλευση της βιομάζας της ελιάς, με την περιβαλλοντική προστασία του Στρατωνίου από την μεταλλευτική δραστηριότητα. Αυτά, τα τελευταία τα ξέρουμε κι από πρώτο χέρι. Για τα υπόλοιπα, πως βγήκε στο βουνό; πόσο χρονών; ήταν δύσκολα τα χρόνια στην Πολωνία; πως του φάνηκε ο γυρισμός; γιατί έμεινε μόνος του στη ζωή; δεν ρωτήσαμε. Από διακριτικότητα ή από αδιαφορία, αδιάφορο. Ο Οδυσσέας Πλανάκης σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα φέτος το καλοκαίρι. Θα τον θυμόμαστε με όσα λίγα ξέρουμε γι' αυτόν, ως αγωνιστή, εγκάρδιο, πολυπράγμονα, συνεπή, αλλά προπάντων γεννημένο χορευτή. ■

ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ

≡≡≡ προδιαγραφών

για ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ και ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ

≡≡≡ προδιαγραφών



ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ Β. ΕΛΛΑΔΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΩΛΗΣΗ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΚΡΕΜΑΣΤΕΣ ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΠΥΡΓΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ
--	--

ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ

▶ ΤΕΤΡΑ 2310.952.000



ΓΚΡΙ

**ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΠΑΖΩΝ**

Κρούσιου και Αρκαίου 2 • τηλ: 2310 544950
e-mail: gkri@tektira.gr